

Het Nieuwe Jeruzalem als Bruid en Echtgenote.

Een preek gehouden in de open lucht ter gelegenheid van 'De Nieuwe Kerk Dag' op 21 juni 2009, in het Moonshine Lake Provincial Park in Alberta, Canada, door Michael Gladish.

Openbaring 21:1-8 en selecties.
Apocalyps onthuld nr. 881.

Introductie:

Hoe kan een stad bruid en echtgenote zijn?

Vrienden, zoals jullie kunnen zien hebben we hier een bruidsjurk hangen vlak naast het Woord en de reden hiervoor is dat jullie in de lezing hiervoor hoorden over de 'bruid'... en dus leek het een goed idee om jullie te helpen denken aan een bruid door een bruidsjurk hier neer te hangen.

Maar we hebben besloten om niemand deze jurk te laten dragen, omdat we niet willen dat jullie alleen denken aan een persoon; de idee hier is om er over na te denken wat het betekent om een bruid te zijn of wat voor wezen een bruid eigenlijk is.

Dus stel je een moment voor waar dit op zou kunnen lijken.

Of, wanneer je al eens bruid bent geweest, denk er eens aan hoe dat was.

Over welke dingen zou je dan nadenken en hoe zou je daar over voelen.

Nerveus? Opgewonden? Gelukkig? Mooi? Vrij? Zorgelijk? Dankbaar? Blij?

Een van de verbazingwekkende dingen betreffende onze lessen vanuit het Woord is dat het visioen van Johannes een visioen van een stad was – een fabelachtige stad, helemaal gemaakt van goud en edelstenen en zelfs met poorten die van parels waren gemaakt.

En het was een enorme stad – maar daar komen we zo direct op.

Het voornaamste is dat deze stad die Johannes zag was 'bereid als een bruid versierd voor haar echtgenoot'.

Nu, hoe kan een stad aan een bruid gelijk zijn?

Het eerste dat we moeten weten is, dat door het hele Woord heen de Kerk, die gevormd wordt door mensen die in de Heer geloven, wordt vergeleken met een vrouw: een goede vrouw, als de leden van de Kerk samenwerken met de Heer en een slechte vrouw als de leden van de Kerk niet met Hem samenwerken.

Op deze wijze wordt de hele Kerk vergeleken met een vrouw en ook eigenlijk een vrouw is in de innerlijke zin,

omdat de Heer vergeleken wordt met een echtgenoot en ook werkelijk een echtgenoot is in de innerlijke zin. Dus deze twee zijn gehuwd en leven tezamen! Leden van de Kerk denken altijd aan de Heer en de Heer zorgt altijd voor hen.

Er zijn zelfs bijzondere plaatsen in het Woord – voornamelijk bij de profeten, zoals Jeremia – waar de Heer ons leert over een Kerk die zich verwijderd en andere ideeën over God najaagt en niet de Heer; als dat gebeurt, zegt Hij dat de Kerk overspel heeft gepleegd. En dat is natuurlijk zeer droevig, vooral voor de Heer.

Er zijn mensen die geloven dat, omdat de Heer is gelijk een echtgenoot en de Kerk gelijk een echtgenote, daarom binnen het gezin de vader is als de Heer en de moeder als de Kerk is en dus dat de moeder de vader dient te gehoorzamen.

Maar zo zit dat niet, dat is niet waar.

En de reden waarom dit niet waar is, is omdat zowel de vader als de moeder tot de Kerk behoren en dus moeten zowel vaders als moeders de Heer gehoorzamen.

Vaders en moeders delen die verantwoordelijkheid.



Maar laten we verder gaan met de bruidsjurk.

Wanneer een vrouw op het punt staat te trouwen, is zij natuurlijk opgewonden en gelukkig en zij maakt zich gewoonlijk heel mooi voor haar echtgenoot.

Ze kan wel heel lang op deze dag hebben gewacht en dan is het iets prachtigs wanneer dit eindelijk plaatsvindt.

En dit is precies zo wanneer mensen, die in de Heer geloven – zowel vrouwen als mannen – zich gereed maken om verbonden te worden met de Heer op een nieuwe wijze, met andere woorden, wanneer een nieuwe Kerk wordt geïnstalleerd om de Heer lief te hebben, Hem te begrijpen en met Hem te leven op een nieuwe manier.

Dit is het wat we vandaag vieren: een Nieuwe Kerk die is gevormd en gereed gemaakt om de Heer lief te hebben, Hem te begrijpen en de Heer trouw te blijven en te beloven Hem lief te hebben, Hem te eren en te steunen door dichtbij Hem te blijven en samen met Hem de dingen te doen tot in eeuwigheid.

Wij kunnen van die Kerk deel uitmaken als we dat willen en wanneer we dat willen zullen we ons gereed maken net als een bruid zich gereed zal maken voor haar bruiloft.

We zullen ons leven plannen en organiseren zodat wij werkelijk klaar zijn om de Heer te ontmoeten en al het mogelijke doen om het Hem naar de zin te maken.

Wij zullen ons zo mooi mogelijk maken door de leringen in zijn Woord te lezen en daarnaar te leven; dan zullen we zo gelukkig en opgewonden zijn om met de Heer gehuwd te zijn dat we dit met al onze vrienden en familie willen vieren.

De Nieuwe Kerk als een stad.

Je herinnert je dat ik zei dat de stad die Johannes zag – het Nieuwe Jeruzalem – enorm groot was: hierna staat hoe groot hij was.

Ten eerste was hij vierkant en omgeven door een muur die bijna 200 voet hoog was – dat is wel bijna zo hoog als een gebouw van 20 verdiepingen, hoger dan welk boorplatform en veel hoger dan de Chinese grote muur. En elke zijde van de stad was 15.000 stadiën, wat zo'n 2400 kilometer is.

Om enig idee te geven hoe groot dat is: deze stad zou beduidend groter zijn dan de helft van de USA.

Maar dat is niet alles: hij was even hoog als lang en ook zo breed.

Dus als dit een natuurlijke stad was geweest, zou het gebouwen hebben gehad die hoger zouden zijn dan de stratosfeer, in de ruimte, waar er zelfs geen lucht is om te ademen en waar het zeer, zeer koud is.

Gelukkig was het geen natuurlijke stad die Johannes zag! Het was een hemelse stad – een geestelijke stad – en een geestelijke stad verschilt van een natuurlijke stad, omdat die niet is gemaakt van stenen, staal, beton en glas, maar hij is gemaakt van ideeën.

Het is een georganiseerd systeem van ideeën of leringen vanuit het Woord, die wij doctrines of leerstukken noemen en dat helpt ons om het Woord te begrijpen en ook werkelijk de Heer te waarderen en lief te hebben.

En het feit dat die stad zo groot was betekent niet dat hij zoveel ruimte innam, maar dat de Nieuwe Kerk zo volledig en uitvoerig is, dat er ruimte voor iedereen in is.

In feite is een van de belangrijkste leringen van het Nieuwe Jeruzalem dat: eenieder die de Heer liefheeft en een leven leidt volgens Zijn Woord, naar de hemel kan gaan, zonder dat het van belang is tot welke Kerk hij behoorde op aarde.

De stad als een bruid.

Maar hoe was deze stad 'bereid als een bruid, versierd voor haar echtgenoot'?

In ieder geval fonkelde het daar van het licht van de edelstenen: een jaspis, wat een soort kristal is en vaak helder rood of geel is.

Alles was gemaakt van zuiver goud, zelfs de straten.

En de gehele muur er rond omheen was van jaspis gemaakt en de funderingen van de muur waren gemaakt van 12 verschillende edelstenen.

En de 12 poorten in de muren waren gemaakt van parels – elke poort van een enkele parel.

De stad was dus van een schitterende pracht. Puur en helder en versierd met de mooiste sieraden die mensen gebruiken voor juwelen.

Maar nogmaals, al deze schoonheid was niet natuurlijk, maar geestelijk; en geestelijke schoonheid verschilt van natuurlijke schoonheid, omdat het allemaal van doen heeft met het goede van de Liefde en het licht van de Wijsheid dat vanuit die Liefde schijnt.

Merk op dat goud een symbool is van het goede van de liefde.

Daarom gebruiken we het voor trouwringen en andere sieraden.

En edelstenen zijn allemaal symbolen – tekens om ons eraan te herinneren – van de wijsheid die het licht van de waarheid reflecteren in alle fabelachtige variëteit en kleuren: rood, geel, groen, blauw, paars en nog meer en niet te vergeten de speciale, zachte, witglanzende parel, die het heel speciale geloof vertegenwoordigt van het Goddelijk-Menselijke van de Heer.

En het feit dat alles, inclusief het goud, zo helder was als kristal of doorschijnend glas, betekent dat al deze liefde en wijsheid rein, zuiver en helder is en zeer kostbaar....



Dus de stad die Johannes zag, was als een bruid vanwege de schoonheid en zuiverheid.

En de Nieuwe Kerk die het Nieuwe Jeruzalem is, is bereid als een bruid versierd voor haar echtgenoot omdat de leringen ervan zo mooi helder en goed zijn en omdat alle mensen die werkelijk in die Nieuwe Kerk zijn de Heer liefhebben net als een vrouw van haar man houdt.

Tenslotte, wat is zo bijzonder aan de 19^{de} juni ?

Nu dan, wat is het bijzondere aan de dag van de Nieuwe Kerk ofwel de negentiende juni.

Om dit enigszins te begrijpen moeten even terug in de historie.

En die geschiedenis begint in het jaar 325, slechts ongeveer 300 jaar nadat de Heer de christelijke Kerk had gesticht door zijn discipelen de hele wereld over te sturen om de mensheid te leren over Zijn leven en Zijn liefde.

In dat jaar vergaderden een hele groep kerkleiders in een speciale plaats die Nicea heet en tegenwoordig in Turkije ligt en deze vergadering nam op die dag, de 19^{de} juni, een slecht besluit, omdat zij akkoord gingen om de hele wereld enkele zeer foute ideeën over de Heer te onderwijzen.

Vanaf die tijd werd het voor mensen heel moeilijk om de ware natuur van God te begrijpen en toen, natuurlijk, ontwikkelden zich een heleboel andere slechte ideeën in de Kerk.

Dit ging zo door voor meer dan duizend jaar en het werd geleidelijk aan slechter en slechter, totdat vrijwel niemand nog een helder en waar begrip van de Heer had.

Toen in het jaar 1688 begon de Heer een speciaal persoon voor te bereiden om Hem te helpen dingen opnieuw uit te leggen op een nieuwe manier en die persoon van Emanuel Swedenborg, een zeer begaafd en hoog opgeleid mens die de Heer liefhad en hard werkte om het vermogen te ontwikkelen om duidelijk te kunnen observeren en over die zaken te schrijven.

Hij bestudeerde alles – inclusief het Woord van de Heer – zeer zorgvuldig.

Tenslotte in het jaar 1770, toen hij een oude man was geworden en vele boeken had geschreven die leerden over de Heer, de ware, innerlijke betekenis van het Woord verklaarde en de mensen vertelde over het geestelijk leven, inclusief over de hemel en de hel, op de 19^{de} dag – wat toevallig een dinsdag was – had hij een bijzonder visioen waarin hij de oorspronkelijke 12 discipelen zag die opnieuw werden uitgezonden door de Heer

naar alle delen van de geestelijke wereld om iedereen de echte waarheid te onderwijzen over Hem – precies die waarheid die Swedenborg steeds verklaard had in deze wereld.

Zo werden de fouten van die 19^{de} juni in Turkije gecorrigeerd op deze tweede, heel speciale 19^{de} juni, en de Nieuwe Christelijke Kerk werd in de hemelen gesticht.

Vanaf die tijd af komt het ‘neer vanuit de hemelen’ tot de wereld, daar meer en meer mensen de prachtige leringen ontdekken die in die boeken zijn te vinden en die wij simpel noemen: ‘De Werken’.

Vandaar noemen wij het ‘de Nieuwe Kerk Dag’ en daarom zijn wij vandaag hier – om de geestelijke verjaardag van de Kerk te vieren.

Maar is het een verjaardag of een huwelijksdag?

Luister met aandacht,

De Nieuwe Kerk werd geboren in de geestelijke wereld op de 19^{de} juni 1770.

Maar zoals Johannes in zijn visioen zag, en het Nieuwe Jeruzalem werd genoemd en beschreven werd als een enorme stad die ‘was bereid als een bruid versierd voor haar echtgenoot’ en dus toen Swedenborg de discipelen opnieuw zag uitgaan om te onderwijzen, zei hij dat dit nog een profetie was in Openbaring 19, namelijk ‘dat degenen gezegend zouden worden die komen tot de bruiloftsmaal van het Lam’.

Die bruiloftsmaal is de viering van de verbinding van het goede van de liefde van de Heer met het ware van de wijsheid dat wij in de Kerk hebben vanuit Zijn Woord.

Met andere woorden, het is een uitnodiging om deel uit te maken van die Nieuwe kerk die gehuwd zal worden aan de Heer en die Hem zal liefhebben, eren en troosten en met Hem verbonden zal zijn tot in eeuwigheid.

Amen.

