

HET SYSTEMATISCH OPENEN VAN HET WOORD.

Preek door Ds. Erik E. Sandström.



"Zo zal voor hen het Woord des Heren zijn; gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig; opdat zij heengaan en achterwaarts vallen, en verbroken en verstrikt en gevangen worden".(Jesaja 28:13).

Al onze lessen hebben erop gewezen dat het Woord van de Heer een systeem van waarheid bevat. In onze eerste les, waarvan onze les genomen is, wordt aangeduid dat de voorschriften en teksten van het Oude Testament systematisch worden weergegeven, gebod op gebod, regel op regel. En in onze tweede les vinden we de vermaarde woorden: "Het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog ener naald, dan dat een rijke het koninkrijk Gods binnengaat." (Lucas 18-25). Ook dit geeft weer dat de natuurlijke bewoording en tekst van het Woord, bedoeld met een kameel, niet genoeg is om de mens in de Hemel te brengen, maar dat een begrip van de innerlijke betekenis van het Woord, bedoeld met het oog van een naald, de weg kan wijzen. En in onze derde les hadden we uitgelegd hoe de hemelse en geestelijke betekenissen van het Woord in volledigheid en kracht in de letterlijke zin van het woord als basis zijn bevat; en hoe de Heer op aarde deze basis Zelf legde door de Wet en de Voorspellingen uit te voeren. Geen tittel of jota wordt verzuimd.

We zien, dat het Woord van de Heer systematisch in zijn vorm en voorstelling is, wat ons uitnodigt over de invloed, die het Woord op de mensheid heeft, na te denken.

De invloed van het Woord van de Heer is universeel. Het Woord van de Heer is de Goddelijke Waarheid, en deze waarheid is de bron van een universele sfeer van verheffing, welke alle mensen naar de Hemel optrekt. Zelfs slechte mensen worden uit de hel naar de Hemel opgeheven, en alleen hun in vrijheid gekozen trouw aan een slecht leven sleept hen weer terug. Aan de andere kant stijgt een goed mens uit eigen beweging, als hij naar de Hemel wordt opgeheven, en wordt dan in de Hemel ingeleid.(T 652).

Sinds deze sfeer van verheffing op alle mensen van toepassing is, is ook het Woord van de Heer bij alle mensen aanwezig. Het doet er niet toe dat slechts een klein deel van de wereld christelijk is, zolang deze christenen het Woord lezen. En omdat Europese christenen in de meeste gebieden van de bewoonde wereld aanwezig zijn door de handel, wordt het Woord overal door tenminste een paar christenen gelezen, en kunnen zo diegenen buiten de christelijke Kerk ook licht van de Hemel ontvangen. Want waar het Woord gelezen wordt is de Heer aanwezig met de Hemel. (DP 256).Feitelijk was het de Goddelijke Voorzienigheid die de handelsrijken van de achttiende en de negentiende eeuw toestond, opdat het Woord naar alle naties in de wereld verspreid kon worden. (A 9354). Wanneer nu het Woord gelezen wordt zijn de Heer en de Hemel direct aanwezig, zelfs wanneer het Woord door ouders of leraren geleerd wordt, gehoord wordt van priesters, of door jezelf gelezen. Geeneen van deze middelen leert de mens het Woord, doch alleen de Heer door deze middelen.

We lezen: "De mens wordt alleen door de Heer geleid en onderwezen, en hij wordt direct door de Heer onderwezen als dit van het Woord gedaan wordt". (DP 172).

We zien dan dat de Heer universeel aanwezig is als Goddelijke Waarheid, ieder persoon onderwijzend en leidend als hij van het Woord voorlichting krijgt, direct van het Woord of indirect door tradities, en dit staat ieder persoon toe de waarheid voor hem- of haarzelf te herkennen door de instroming van Goddelijke Waarheid door ieders ziel. Dit slaat ook op de

zogenaamde heidenen die, als ze eerlijk zijn, naar het oudste Woord teuggaan voor hun waarheid. Aldus kan de Heer nog steeds aanwezig zijn, leiden en deze heidenen onderwijzen. (SS 117)

Er zijn echter een aantal mensen die, wanneer ze het Woord lezen, de innerlijke of geestelijke betekenis van het Woord niet zien of willen zien en het zelfs ontvluchten. (A 8513). Ze verkiezen zich aan de zin van het Woord te houden en nauwelijks ook maar enige aandacht aan de letterlijke betekenis te schenken, laat staan de geestelijke. Zulke mensen worden letterlijk critici van het Woord.

Er is altijd letterlijke kritiek op het Woord van de Heer geweest. De Schriftgeleerden en Pharizeeërs ten tijde van de eerste Komst van de Heer waren weinig anders dan critici van de wetten van Mozes. Zij hadden een hoop menselijk puin op de heilige tekst van de Geschriften gestapeld, zij hadden de uitwerking van het Woord ontnomen.

Dezelfde kritiek op de Heilige Geschriften kunnen we vandaag nog terugvinden. Natuurlijk zouden we die kritieken moeten lezen; en we kunnen er veel nuttige dingen uit putten. Meestal zijn kritieken zonder kwade bedoelingen. Maar de nadruk op het alleen concentreren op de woorden zelf en op het feit hoe ze ontstonden en wie ze schreven enzovoort kan de mens zijn geestelijk bestaan schade toebrengen als hij er te veel aandacht aan schenkt. Mensen die alleen maar de kunst van kritiek hebben bestudeerd als ze het Woord lezen worden in de andere wereld voorgesteld als "gesloten rijen, niet in staat om geopend te worden". Hun invloed veroorzaakt verwarring wanneer het Woord gelezen wordt, door de gedachte slechts op de woorden te richten en de geest van de betekenis van de woorden terug te trekken. (AC 6621).

Het is zo'n letterlijke kritische levensopvatting bedoeld door de rijke jongeman die vroeg: "Wat moet ik doen om eeuwig leven te erven?" Het geestelijk leven dat hij zocht, wordt in de geestelijke wereld na de dood gevonden, en is in de geestelijke zin van het Woord bevat. Maar omdat hij alleen maar rijk was in letterlijke kennis, welke op zichzelf de geestelijke zin verdoezelt en verziekt, kon hij de Hemel niet zien. "Hij ging al treurend heen, want hij was heel rijk. Een overvloed van kennis waarom er woorden zijn en wanneer ze geschreven werden en door wie, enzovoort, helpt niet om de levensomvattende leer bevat in de letteren te begrijpen. Daarom zijn kinderen en eerlijke mensen die het Woord lezen intelligenter dan critici van het Woord die alleen maar diens letteren bestuderen. (SD 1950). Zo'n letterlijke verklaring wordt ook gegeven door de kameel, en de innerlijke betekenis door de oog van de naald, waar een kameel nooit doorheen kan gaan. (H 365). Dit is geen overdrijving. Want hoe kan een "boek" een "schrijver" schrijven?

Maar verreweg het merendeel der mensheid leest het Woord van de Heer in de letterlijke zin, en vinden daarin rust en bevrediging van de verborgen kracht van de innerlijke betekenis, die evenals de luister van de Heer in de wolken van de Hemel aanwezig is. Want de letterlijke zin is een basis, een reservoir en steun voor al de innerlijke, hemelse betekenis van het Woord. (W 221). Daarom is de Heer zelf aanwezig in de Hemel en in alle diepere gevoelens, als het Woord in letterlijke zin gelezen wordt.

De reden voor de aanwezigheid van de Heer in de letterlijke zin is het feit dat de Heer op aarde Zijn Menselijke Goddelijk maakte door de gehele Heilige Geschriften, of letteren van het Woord, in Hem op te nemen. Hij deed dit door de Geschriften in zijn geheel uit te voeren. "Gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een

weinig". Deze complete vervulling zorgt er voor, dat de Heer nu het gehele stelsel van Zijn Woord heeft geopenbaard. Hij geeft zowel de innerlijke betekenis van Genesis, Exodus en de Apocalypse, als ontelbare andere passages in de rest van de Heilige Geschriften "Gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig", getoond.

De totale uitwerking van dit systematisch openen van het Woord, is dat de hele hel onder contrôle van de Heer gehouden wordt, direct van Hemzelf. Elke waarheid die getoond en begrepen wordt, ontmaskert wel een of andere onjuistheid en staat de vrije keus van de mens toe, zich van bekrompen ideeën te bevrijden. Zware gewichten glijden van door waardeloze brokken menselijke verklaringen langs opgetrokken schouders. De beruchte slecht gehumeurde en slechtriëkende kameel kan voor een handvol naalden verkocht worden, want de geestelijke zin van het Woord kan door hun ogen, als door geestelijke ogen geopend om te zien, behouden worden, evenals zaligheid oplichtend in de wolken.

En zo heeft de Heer een universele tegenwoordigheid en kracht om de mens van de hel op te heffen door het Woord van de Heilige Geschriften, gelezen door Europeanen over de gehele wereld, en op de een of andere manier gehoord door alle naties. Alles wat van de mens verlangd wordt, is tegen zijn zonden te vechten, als het ware van hemzelf. De waarheden van het Woord laten hem zijn zonde zien als hij met begrip leest. Dan is het alleen de Heer die in de mens tegen zijn zonden vecht. Laat daarom de mens "eens per week of tweemaal per maand de zonden waartoe hij geneigd is weerstaan", en hij zal zich een verandering gewaarworden. (Life 96, 97). Dit betekent het kruis opnemen, en de Heer volgen, waardoor 's mensen zonden systematisch op de vlucht gejaagd worden, opdat zij struikelen, te pletter vallen, verstrikt en gevangen worden. "Zo zal voor hen het Woord des HEREN zijn: Gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig, opdat zij bij hun gaan achterwaarts struikelen en te pletter vallen, verstrikt en gevangen worden".

AMEN.