

KOMENDE MET DE WOLKEN

Preek van Ds. Fred Elphick



Eén van de vele mooie bezienswaardigheden in de andere wereld zijn de blinkende witte wolken.

Ook op aarde geeft het zien van schapenwolkjes in een blauwe lucht een heerlijk gevoel van rust en vrede. Zware overhangende wolken kunnen daarentegen een deprimerende uitwerking hebben, soms zelfs dreigend, want er zijn evenzo echte wolken in de geest.

In de Ware Christelijke Godsdienst beschrijft Swedenborg een engel die hij zag met een blinkend papier in de hand. Het klinkt bijna als een experiment of demonstratie. Want naarmate de man neerdaalde vanuit de hogere regionen van de hemel, blonk het papier minder en minder en het schrift daarop veranderde geleidelijk van goud naar koperroestkleur.

We lezen: “Tenslotte scheen de engel in een donkere wolk binnen te gaan, en door de wolk heen op het land te komen. En daar werd dit papier, hoewel het nog steeds in de hand van de engel werd gehouden, niet gezien. Dit geschiedde in de wereld der geesten...”(WCG 624).

De wereld der geesten is waar de mensen eerst uit de dood ontwaken en waar zij voorbereid worden op hun blijvend geestelijk thuis. In feite weerspiegelt de omgeving de geestsgesteldheid van de mensen aldaar. Dus in deze situatie werd de donkere wolk veroorzaakt door de duisternis in de geesten van deze mensen. Want deze mensen geloofden in

blind vertrouwen. Zij hadden zich overtuigd, dat je in feite geestelijke dingen niet kunt begrijpen. Je hebt maar te geloven net wat de wereld der geleerden voorschrijft.

Er waren menigten van deze mensen, van het stugste soort geleerden tot hen die wat al wat deze zeiden in goed vertrouwen aannamen. Niemand van hen kon het schrift lezen - zij konden zelfs de engel niet zien.

Interessant, toen al deze mensen vertrokken waren, konden de achtergeblevenen het schrift zien en de man, die het papier vasthield. Waarom? Omdat zij een eenvoudig geloof hadden, gebaseerd op naastenliefde. Zodoende werd hun verstand van waarheden uit het Woord verlicht door Christelijke liefde. Zij leefden hun godsdienst. Daarom konden zij het schrift uit de hemel lezen.

We kunnen ons voorstellen wat een reden tot feest het was toen de Heer deze donkere geestelijke wolk wegnam, zodat in de kern goede mensen in de wereld der geesten - halfweg tussen hemel en hel (waar onze geesten zich bevinden), tenminste hun weg naar de hemel konden zien. Niet langer zouden zij misleid en op dwaalspoor gebracht worden door een dode filosofie.

Dit was een der uitwerkingen van de Tweede Komst van de Heer en Zijn schepping van een nieuwe orde der dingen in de geestelijke wereld en in de geesten van de mensen op aarde.

Bij Zijn Eerste Komst openbaarde de Heer vele dingen over Zichzelf uit het Oude Testament.

In de Geschriften van de Nieuwe Kerk, geloven we dat de Heer veel meer over Zichzelf openbaarde uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament, evenals de beginselen van echte liefde in het huwelijk, het proces van wedergeboorte en talloze bijzonderheden over het leven na de dood. Daarom zegt Hij, dat Hij wederkwam “in de wolken”.

Wolken - gemaakt uit kleine druppeltjes water - staan voor de letterlijke betekenis van het Woord. En water betekent reinigende waarheid. Op sommige plaatsen schijnen de liefde en de wijsheid in het Woord duidelijk door. Op andere zijn zij zwaarder versluierd. Wanneer in feite

engelen, die in geestelijk licht zijn, de waarheid van de Heer zien op het laagste vlak van de geest (het natuurlijke), lijkt dit op een witte wolk. Daarom werd de tweede komst van de Heer genoemd als “komende in de wolken des hemels”. In deze nieuwe openbaring - de Geschriften van de Nieuwe Kerk - zou Hij weer in de letterlijke betekenis van het Woord gezien worden.

Hier op aarde zullen echter vele mensen waarschijnlijk de komst van de Heer in de wolken letterlijk nemen. Lees wat gezegd wordt in de Handelingen der Apostelen:

“Terwijl zij het zagen,, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen” (Handelingen 1:9-11).

Een wolk onttrok Hem aan hun gezicht! Dan zou de Heer zeker op dezelfde wijze weerkomen? Dat is wat de engelen zeiden. Maar de Geschriften leggen uit, dat het was omdat de Heer zou komen in de “wolken” van het letterlijke Woord, dat de apostelen Hem op deze wijze zagen verdwijnen, terwijl Hij naar de hemel opgenomen werd (AO642).

Het is alweer een voorbeeld van een principe dat we in de gelijkenissen van de Heer zien - dat woorden gebruikt worden, die de geestelijke betekenis “bij voorbaat” brengen, zogezegd, totdat de persoon klaar is om op een hoger vlak te denken. Intussen is er iets grijpbaars voor een persoon om zich aan vast te houden.

Alles wat de Heer zegt kan geopend worden om verborgen waarheden te openbaren - de heerlijkheid binnenin - uiteindelijk de Heer Zelf. Inderdaad betekenen de “grote macht en heerlijkheid” waarin de Heer zou komen (Matth. 24:30) in feite de geestelijke betekenis van het Woord (WCG776), want het is op dat geestelijk vlak dat de Heer zichtbaar wordt voor de ogen van onze geest.

We lezen het volgende in de Apocalypse Onthuld:

“Met “een wolk” wordt bedoeld de zin van de letter van het Woord, omdat die zin natuurlijk is, en Goddelijke waarheid in natuurlijk licht verschijnt als een wolk voor de ogen van engelen, die in geestelijk licht zijn; als een witte wolk bij hen die in echte waarheden uit de zin van de letter van het Woord, als een donkere wolk bij hen, die niet in echte waarheden zijn, als een zwarte wolk bij hen die in valsheden zijn, en als een zwarte wolk, vermengd met vuur bij hen, die in het geloof zijn, gescheiden van naastenliefde, en dus in de kwade dingen. Ik heb het gezien “ (AO642).

Het is iemands staat van geest dus, aangepast door de leer die zij ontvangen hebben, die bepaalt wat hij of zij ziet in de ‘wolken’ van wat de Heer ons heeft geopenbaard.

Dus als iemand kan accepteren dat er meerdere vlakken van denken zijn, is het niet zo’n grote stap om te zien dat de Heer tot ons kan spreken - tot ons kan komen - op verschillende vlakken. En dit is wat opgesloten ligt in Zijn tweede komst - te openbaren dat er een geestelijke zin is in het Woord. Anders zouden de mensen het verwerpen als ‘een waardeloos geschrift’ en dus het juiste middel afkappen om met de Heer verbonden te worden (zie WCG200). Het is de geestelijke zin dus die leven geeft aan de letterlijke zin. Hij doet deze niet verdwijnen.

Op zeker moment had Swedenborg aan mensen in de andere wereld uitgelegd, dat we het leven van de Heer als een gift ontvangen - wij hebben het niet in ons zelf. Hij stelde dat als de geest door de Heer geleid wordt, de resulterende handelingen dit ook worden. Daarom zijn er duizenden plaatsen in het Woord, waar ons gezegd wordt, onze naaste lief te hebben, 'de goede dingen der welwillendheid uit te voeren, vrucht voortbrengen als een boom en de geboden te onderhouden, en dit alles om gezaligd te worden (AO875:14).

Later zag Swedenborg, toen hij wegging, een tafel met een boek er op: "...toen ik ging, zag ik een tafel van cederhout, met een boek er op, onder een groene olijfboom met om de stam een wijnrank gewikkeld. Ik keek en zag dat het een boek was, dat door middel van mij geschreven was, met name ENGELN WIJSHEID AANGAANDE DE GODDELIJKE LIEFDE EN WIJSHEID, en ook AANGAANDE GODDELIJKE VOORZIENIGHEID.

Dus hier lag een boek van de Geschriften in de andere wereld! En het lag op een cederhouten tafel, die staat voor het geestelijk goede. De olijfboom ook, met de wijnrank eromheen, houdt in de nauwe relatie tussen liefde en geloof in iemands geest. Wat ons terugbrengt naar de woorden in goud, geschreven op het papier van de engel - het huwelijk van goed en waar. Alles houdt verband met dit huwelijk! Het Laatste Oordeel, de openbaring van de geestelijke zin van het Woord en de schepping van een nieuwe kerk - zowel in de hemel als op aarde - waarvan we de geboorte vieren op de 19^e juni, maken alle deel uit van de tweede komst van de Heer - een komst in grote macht en heerlijkheid, de glans terugbrengend aan het huwelijk binnenin!

Mogen we Hem ontvangen met blijdschap, als Hij verschijnt in nieuw en glorieus licht in 'de wolken van de hemel' Want 'op die dag zal gezegd worden: Zie, deze is onze God. Wij hebben op Hem gewacht om ons te verlossen. Hij is Jehovah, op Wie wij gewacht hebben (Jesajah 25:9).

'Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde...Gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap (Jesajah 65: 17,18)

Amen.

Lezingen:

Jesajah 65: 17-25

Ware Christelijke Godsdienst 625