

HET KONINKRIJK GODS ONTVANGEN

Preek van Rev. Fred Elphick



Voorwaar, Ik zeg u, wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. (Marcus 10: 15).

Ons diepste verlangen is, gelukkig te zijn. Wat we zelf ook geloven, we willen allen geluk, voor onszelf en voor hen die wij liefhebben. Zo'n geluk blijvend te verwezenlijken, zou als de hemel zijn. Maar voor velen is de hemel een onwerkelijke droom – een soort 'wensdenken'. Er zijn genoeg problemen in het leven, wordt gezegd, zonder zorgen te maken over wat later komt. En het is te moeilijk om te begrijpen.

Toch zijn de woorden van de Heer uit het evangelie van Marcus over het koninkrijk ontvangen de eenvoud zelve – wie het Koninkrijk van God niet als een klein kind ontvangt, zal het zeker niet binnengaan. Al wat we nodig hebben, om deze gelukkige gemoedstoestand te bereiken, is kinderlijk-eenvoudig te zijn. Maar de manier waarop we de huidige dag leven, doet dit wel heel onwerkelijk klinken. Zelfs kleine kinderen nemen dingen uit hun omgeving op, die niet voldoen aan het ideaal waarover we zojuist lazen. En zei de Heer zelf niet, dat we argeloos als duiven maar voorzichtig als slangen moeten zijn?

Wanneer Jezus de discipelen uitzond om het goede nieuws te vertellen, zei Hij: Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven. Weest dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven (Matth.10:16) .

Dus het gaat hier om een voorzichtige onschuld. Het is de bereidheid om door God geleid te worden. alle mensen, van welk ras of geloof dan ook, kunnen dit soort onschuld bezitten. Zij weten mogelijk niet , dat hun goede bedoelingen uit de hemel komen, maar in hun hart hebben zij vrijelijk het goede boven het kwade verkozen, zij delen dezelfde basis-liefde als de engelen doen. Zulke mensen over de gehele wereld willen de Tien Geboden en soortgelijke levensbeginselen nakomen.

Deze innerlijke kinderlijke eigenschap in mensen legt uit waarom er een universeel beroep gedaan wordt in de psalm die we eerder samen lazen. Hij opent met de woorden "De Heer is mijn herder (Psalm 23)

In deze Psalm ligt een prachtig gevoel van vrede en veiligheid een bereidheid om door God geleid te worden. We denken aan zulke zinnen als "Hij voert mij aan rustige wateren" en "Hij leidt mij in de rechte sporen.

Dit beeldt een kinderlijke mentaliteit uit, geen kinderachtige. Men moet bijvoorbeeld enig begrip hebben van wat de rechte sporen zijn, om er in geleid te worden. De rustige wateren – of wateren van vrede – zijn al de leven-gevende waarheden die uit het Woord voortvloeien.

We kunnen in feite meer specifiek zijn en zeggen, dat onschuld te maken heeft met echte wijsheid. Houd een kleine baby vast en je zult iets zien en voelen van wat onschuld is. Maar het is een onwetende onschuld. Een klein kind weet nog van niets. Iemand die anderzijds wijs is, kan een enorme hoeveelheid kennis bezitten en toch bewust zijn, dat hoe weinig dat is, vergeleken met God's oneindige wijsheid. En hij of zij zal geleid willen worden door die wijsheid.

Het punt is, dat elk schaap ooit een lam is geweest. Kinderlijke onschuld - de onschuld van een pasgeboren baby – is de basis van elke latere staat van ontwikkeling. Het is een afdruk van de hemel – een liefhebbende indruk van de engelen zelf. De geschriften van de Nieuwe Kerk vertellen ons dat de Heer een pasgeboren kind omringt met een machtige sfeer van

onschuld, die de basis vormt voor de toekomstige liefde van wat goed en nuttig is. Als dit niet het eerst aanwezige ding is wat in de geest aanwezig is, hoe kan iemand in later leven beginnen, zelfzuchtige gedachten en acties te weerstaan, zichzelf dwingen vanuit het geweten te handelen?

Het is misschien een kwestie van tijd – zeg in onze tienerjaren – voordat onze erfelijke neigingen zich voelbaar maken. Lang daarvoor worden die eerste gevoelens van liefde zorgvuldig bewaard – verborgen voor toekomstig gebruik. In feite door ons te inspireren ons tegen het kwaad te verzetten, worden we volwassen en begint de Heer ons opnieuw te scheppen (Sommige mensen hebben wel een lange tijd nodig om op te groeien).

Dus in het algemeen is onze tijd op aarde – als we willen – een voorbereiding van een leven van heerlijke samenwerking in het geestelijke rijk. Engelen zijn eenvoudige mensen, die eens op aarde leefden en deze wedergeboorte hebben laten plaatsvinden – echter niet zomaar zonder strijd.. Zij wonen in talloze samenlevingen, die een eindloze verscheidenheid van functies belichamen. Want het van nut zijn geeft hen het grootste geluk.

Maar we noemden strijd. Een deel van ons – het aardse, lichamelijkenkende deel – verzet zich tegen alles wat moeilijk is en niet tot direct voordeel leidt. Zo willen al die zelfzoekende impulsen ons betere ik aan zich onderwerpen. Dit zijn de vijanden van ons geestelijk welzijn. De strijd is tussen ons binnenste zelf – onze hogere motieven – en onze lagere natuur.. Aan de ene kant hebben we de Heer en de engelen, en aan de andere de krachten van het duistere – met ons in het midden. Het is ons aandeel in dit conflict, als we verkiezen kwade bedoelingen te weerstaan, dat de uitkomst – hemelse vrede – bepaalt.

En zo hebben we in de Psalm de treffende gelijkenis van de Heer, die een dis aanricht in het zicht van iemands geestelijke vijanden: “Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen.”

In het Nieuwe Testament vergeleek de Heer vaak het koninkrijk der hemelen met een feestmaal, vooral een bruiloftsmaal. Gezamenlijk een feestmaaltijd gebruiken is een uitbeelding van het voedsel en de drank van de geest – de ondersteunende liefde van het goede en de verfrissende waarheden van de hemel. Deze worden vrijelijk geschonken door de Heer. Het noemen van vijanden dan, houdt ons bij de realiteiten van het leven op aarde. Het herinnert ons ook aan de betekenis van de doop (hetzij bij een kind of bij een volwassene)- namelijk als een signaal en gedenkteken dat iemand wedergeboren kan worden, alleen al door de verleidingen des levens het hoofd te bieden en het kwade waartoe hij/zij aangetrokken wordt, te weerstaan. Het is net als het zien hoe nodig het is, slecht gezelschap te mijden.

We kunnen zeggen dat, net als we graag bij mensen zijn, met wie we iets gemeen hebben, we op het geestelijk vlak onbewust verbonden zijn met mannen en vrouwen in het andere leven, die soortgelijke liefdes en interesses hebben. Er bestaan zulke wezens als beschermengelen! En het is door dit verband, dat de Heer ons steunt wanneer we op de proef gesteld worden, wanneer helse invloeden ons in staat van twijfel, ja soms van wanhoop, brengen. Want juist door deze innerlijke conflicten worden deze onbaatzuchtige liefdes van de hemel, en zijn steeds groeiende vrede en blijdschap, deel van onszelf.

Voor ons dan wordt met het teken van het kruis op voorhoofd en borst bedoeld: “door de Heer geleid te worden”. Het symboliseert de gevechten van iemand die naar de hemel wil gaan en uiteindelijk een engel wil worden. Geestelijk opnieuw geboren worden betekent de dood van het oude en de geboorte van het nieuwe. Is het niet daarom dat de Heer zo vaak tegen de mensen zei, hun kruis op te nemen en Hem te volgen? (Matt.16:24, Lucas 9: 23-25 etc). Iets zal moeten sterven. Maar bedenk ook, dat het leven naar de waarheid van de Heer geen zware last hoeft te zijn. Want Hij zei ook: “Komt tot Mij allen, die vermoeid en belast zijn en Ik zal

u rust geven; neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht (Matt. 11:28,29).

Het is van belang te realiseren dat de doop niet enkel symbolisch is. Hij brengt in wezen de ene gedoopte in contact met anderen van hetzelfde geloof in de andere wereld. Dit mag vreemd klinken, maar het is in feite niet anders dan hoe mensen die met anderen willen zijn, van gelijke interesses. Dus de gedachte is, dat we allen onze geestelijke metgezellen hebben, onze beschermengelen als je wilt – verborgen invloeden voor het goede, met wie we in harmonie denken en die ons beschermen.

En evenals de schapen van vroeger de stem van de herder herkenden wanneer deze riep, is het de onschuld daarbinnen die antwoordt naar de Heer, wanneer Hij ons bij onze naam roept. Een effect van de doop is, deze roep meer bijzonder te maken. Met de samenwerking van de ouders legt het de basis voor een levend geloof – dat wil zeggen een vanuit het hart gevoelde erkenning van de waarheid die geleefd wordt. Geloof hebben, is het zien van het ware en daarop handelen. Het is niet blind. En zeker niet inactief. Als iemand beweerde te geloven, dat hun huis op instorten staat, maar niets daar aan zou doen, zouden wij zijn oprechtheid betwijfelen. Daden spreken luider dan woorden. Ook bij het geloof .

Soms ontmoeten we mensen, die geloof zouden willen hebben, maar het gewoon niet kunnen. In zijn boek over het Geloof, Emanuel Swedenborg zegt: Als iemand bij zichzelf denkt of tegen een ander zegt, Wie kan die innerlijke erkenning van het ware hebben, wat geloof is? Ik kan het niet” Hem zal ik zeggen hoe hij het kan hebben: Mijd het kwade als zonde en wendt u tot de Heer, en u zult zo veel hebben als u verlangt. (Geloof 12). We gaan tot de Heer door Zijn Woord te lezen en te horen. (Voor ons, inbegrepen de Nieuwe Kerk Geschriften).

De meeste mensen zien af van duidelijk slechte daden. Maar hier staat “mijd ze omdat zij zonden tegen God zijn”. Door dit te doen, begint iemand te luisteren naar de stem van de Heer en door Hem geleid te worden. Dan zal onze beker van waarheid zo veel bevatten als we maar nodig hebben: Mijn beker is overvloeiende” zoals de Psalm zegt.

We concluderen dan met het uiteindelijke doel dat achter het sacrament van de doop – en het leven in ’t algemeen schuilt. En dat is het Koninkrijk Gods als een klein kind ontvangen. Zo is het einddoel van de Heer, dat iemand die streeft zijn of haar geloof te leven, zodanig wederverwekt of wedergeboren wordt, om tenslotte een engel des hemels te worden – de hemel is het “huis van de Heer”. Het is een vaste belofte van een terugkeer naar die eerste onschuld van de kindertijd, maar nu verrijkt met onvoorstelbare liefde en wijsheid!

“Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.”

Amen .

Lezingen:

Joh.10 : 1-10

Huwelijksliefde 394, 395