

DAT HEILIGE

Preek van Ds. Fred Elphick

*"En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren,
en gij zult hem de naam Jezus geven".*
(Lucas 1: 31).



Het is moeilijk zich het effect voor te stellen van deze bekende woorden, door de engel Gabriël uitgesproken tot de jonge Joodse vrouw, die in ondertrouw was met Jozef. In eerste instantie was zij beangstigd en geschrokken, en daarna in verwarring over de woorden van de engel. Toen zei Maria tot de engel: "Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb." En de engel antwoordde en zei tot haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwten; daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. En zie, uw Elizabeth, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom: en dit is reeds de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar heette. Want voor God is niets onmogelijk. En Maria zei, Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw woord. En de engel ging van haar heen (Luc.1:34-38).

Hoe raadselachtig ook, dit was duidelijk een gelegenheid om zich te verheugen. Iets prachtigs stond te gebeuren! Wees verheugd, was het eerste woord, dat de engel had gezegd. En direct al hebben we een verwijzing naar "dat Heilige" (Grieks "hagios"= een meest heilig ding, iets dat ontzag inboezemt) , een kind van het mannelijk geslacht, zoals we nu weten, met een Goddelijke ziel, wat in de duisternis van een stal geboren zou worden. De Heilige Geest zou over haar komen - de kracht van de Allerhoogste zou haar overschaduwten.

En het is de Heilige Geest van de Heer waarbij we heden zullen stilstaan. - dezelfde Geest van Waarheid, die voortvloeit en overal in het geestelijke heelal uitstraalt, alles onder controle houdend, de harten regerend - voorzover zij dat willen - en de geesten verlichtend van de gehele mensheid; ons in vrijheid houdend; ons de kracht gevend van de ratio; en ons tot nieuwe schepsels makend.

De Geschriften voor de Nieuwe Kerk zeggen ons dat het de "geest van heiligheid"- of de geest van Jehovah - was, die slechts drie maal in het Oude Testament genoemd wordt, in het Nieuwe Testament de Heilige Geest genoemd. Het was, zoals gezegd wordt, de geest van Jehovah - de geest van Goddelijke liefde - die Elizabeth , Zacharias en Simeon tot profetische uitspraken bracht.

Dus als het de geest van Goddelijke liefde was die Elizabeth en anderen inspireerde, waarom werd deze de Heilige Geest genoemd in het verslag van wat er gebeurde? De vraag rijst, want in de volwassen jaren van de Heer wordt gezegd, dat de Heilige Geest nog niet bestond omdat Jezus nog niet verheerlijkt was (Johannes 7:39).

Het antwoord is, dat toen Elizabeth haar profetische woorden van blijdschap sprak, de Heer toen al ontvangen was. Dat "heilige" was nu al in de wereld, althans in de baarmoeder van Maria (WCG158). Dit was om aan te geven, dat Hij het licht der wereld zou gaan worden.

Nog een wondermooie lering is, dat het de Goddelijke waarheid was, die in werkelijkheid Zijn lichaam in de baarmoeder gevormd heeft. (Lees Canons: Verlosser IV 6-8). Wat we weten. is dat gedurende Zijn leven in de wereld en als resultaat van Zijn voortdurende overwinningen over de hellen die Hem aanvielen, de Heer *eerst* de levende vorm van

Goddelijke Waarheid zou worden - zoals Hij gezien werd door de discipelen, toen Hij op de berg transformeerde. Dit is ook waarom Hij Zichzelf "het licht der wereld" noemde. Het licht der wereld, in verband genoemd met de Heer, is de schittering van de Goddelijke waarheid. Later, na Zijn laatste, zwaarste verzoeking aan het kruis, zou de Heer het Goddelijk Goede zelve worden.

Iets van deze twee stadia kunnen we terugzien in de wijze waarop wij zelf geestelijk herschapen worden. Want de Heer groeide naar volle goddelijkheid gelijk Hij engelen uit mensen op aarde schept. *Eerst* inspireert Hij ons om volgens onze religie proberen te leven - met de daarmee gepaard gaande strijd - zodat ons karakter onze beginselen weerspiegelt. Dat is het eerste stadium. En *vervolgens* inspireert Hij zelfs ons uitwendige leven met Zijn liefde, zodat we beeld en gelijkenis kunnen worden van onze Schepper- dat wil zeggen, we worden uiteindelijk engelen.

Op gelijke wijze, maar op een Goddelijk nivo, leefde de Heer eerst de Goddelijke waarheid - wat ook inhield het overwinnen van de aanvallen van de hellen - zodat de mensen in de wereld konden zien, dat onder de oppervlakte van de Mens Hij de levende belichaming werd van dit Goddelijk scheppende licht.

Dus toen de Heer, als de levende Goddelijke waarheid, Zich met de Goddelijke *liefde* binnen Hem verenigde, was Hij volledig verheerlijkt - de Mens die God werd. En het was *vanuit dat punt* dat Hij werkelijk de Bron van de Heilige Geest werd. Deze levende Geest van Waarheid, ook wel genoemd de Trooster of Parakleet, stroomde voort uit de Heer Zelf, die nu volledig Goddelijk gemaakt was (zie HV7499). Op dit moment straalt het licht, dat ons in staat stelt om geestelijke dingen te begrijpen, uit de Heer Zelf voort!

Wij kunnen uit Zijn eigen woorden inzien dat de Heer, toen Hij in de wereld was, de Waarheid Zelf was, want Hij zegt dat Hij een nieuwe Trooster (dat wil zeggen een andere Trooster in Zijn plaats) die *de Geest van de Waarheid* zal zijn, en – verwijzend naar Hemzelf – *dat zij Hem kennen omdat Hij "bij u en temidden van u was"*. Hij zegt ook "Ik vertel u de Waarheid, Als Ik niet ga, zal de Trooster niet bij u komen, maar als Ik weg ben, zal Ik hem jullie zenden. (Joh. 16:7).

Het is daarom, dat de Heer tot de discipelen zei (Joh.14:16,17) dat Hij een andere Trooster in plaats van Hemzelf zou zenden, die de Geest der Waarheid zou zijn. Hij zou voor altijd bij hen en temidden van hen blijven (HV9199:2,4). Wederom zei de Heer dat de Trooster, de Heilige Geest, hen alle dingen zou onderwijzen (Joh.14:26).

Dit zou kunnen wijzen op een verborgen leerpunt – ten eerste, om onderscheid te maken tussen de Heilige Geest in het Nieuwe Testament en de geest van Jehovah in het Oude, en vervolgens aan te tonen op welk moment de Heilige Geest uit de Heer Zelf begon uit te vloeien. Welk verschil betekent dit voor ons leven?

Het kan een groot verschil betekenen. Ten eerste, om ons te helpen de Heilige Geest als de wijze invloed van de Heer Zelf te zien, lost Hij enige verwarringen op wanneer wij tot begrip willen komen van sommige uitspraken van de Heer in de evangeliën. En als het ons duidelijker voor ogen staat, kunnen we andere mensen helpen. Ook kunnen wij meer begrijpen van het Kerstmis verhaal en de gebeurtenissen die er naar toe leidden. Wij beginnen in te zien, bijvoorbeeld, hoe het kon zijn, dat dat "Heilige" geboren uit Maria, voorbestemd was, om God van hemel en aarde te worden. Tenslotte, de kennis over de scheppende en onderhoudende aard van de geest der waarheid van de Heer kan Hem tot een nabije

aanwezigheid in ons persoonlijk leven maken. Hij is daar, in onze harten en geesten, op dit moment.

Het is jammer dat het woord “heilig” gebruikt wordt om een uiterlijk vertoon van vroomheid of vreugdeloze zuiverheid aan te geven, terwijl het in wezen iets heerlijks duidt, wat slechts alleen van de Heer kon komen. Het was inderdaad iets “heiligs” een kind, dat van binnen oneindige liefde was – dat uit Maria geboren worden. Geen wonder dat de engel Gabriël zei: “Verheugt u” .

De voortgang van de Heer na Zijn werkelijke geboorte demonstreerde dit bijzondere aspect van heiligheid als in verband met liefde. Want zelfs als kind leerde Hij sneller en in weidse bredere diepte dan ieder gewoon menselijk wezen (HV1464).

Dit is ook de geheime reden waarom Hij naar Egypte ging, dat grote centrum van geleerdheid (HV1462:6), waardoor Hij in staat was, om de onvoorstelbaar heftige aanvallen van de hellen te weerstaan. En Zijn blijdschap was, de gehele mensheid te redden van de persoonlijke hellen in henzelf en van de grotere hellen, die dreigden hen te overspoelen vanaf de tijd dat zij deze wereld binnengingen totdat zij in de volgende wereld wakker werden. En Hij redde en redt een ieder, die Zijn liefde en wijsheid ontvangt.

Wij kunnen ons geen voorstelling maken van Goddelijke blijdschap. Maar we hebben ervaringen die ons een vermoeden kunnen geven – het prachtige gevoel van een moeder, die zojuist gebaard heeft – de gezegende opluchting wanneer grote pijn is afgelopen, het zich weer goed voelen na een ziekte – zelfs rust na zware arbeid – enz. Of het gevoel dat een ontwerper zou kunnen hebben, wanneer zijn idee uiteindelijk verwezenlijkt wordt, ten gunste van de mensheid; of het gevoel dat een dokter of chirurg heeft, wanneer er een leven gered is. Al deze dingen zijn, zo te zeggen, de echo’s van Goddelijke blijdschap over het scheppen en onderhouden van wat Hij geschapen heeft.

Toen Maria het heerlijke nieuws van de engel Gabriël had ontvangen, ging zij onmiddellijk naar de heuvels van Judea, naar haar nicht Elizabeth, die al maanden zwanger was van Johannes de Doper. Zelfs voordat zij geboren werden, waren hun zonen met elkaar verbonden – Johannes de Doper die de mensen voorbereidde – de weg baande – voor de lessen van de Heer. En toen Jezus door Johannes gedoopt werd, zag Johannes de Heilige Geest als een duif nederdalen.

De Heilige Geest is, duidelijk, niet een duif, noch woont Hij in een duif. Maar Hij werd op die wijze gezien om aan het idee uiting te geven, dat nu, vanaf Zijn doop, de Heilige Geest, de oneindige Geest van waarheid – door de Heer op een nieuwe wijze zou werken, terwijl Hij Zijn publieke taak zou beginnen, door middel van Zijn lessen, Zijn gezangen en Zijn wonderen. Een duif – evenals de doop zelf – staat voor regeneratie en reiniging, evenals een lam gebruikt wordt om de onschuld van de Heer uit te beelden (WCG 144).

Dit alles, en nog veel meer, lag in het verschiep en werd voorzien vanaf de allereerste profetie van de geboorte van de Heer in het boek Genesis. En het werd in het bijzonder voorzien in de ontvangenis van de Heer en de vorming in de baarmoeder.

We denken aan deze woorden in Jeremia: “Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld. (Jer.1:5)..

Met betrekking tot de Heer kunnen we dit zien als het Goddelijke vooruitzien dat de Heer, geboren als een kind, in doeken gewikkeld en neergelegd in een kribbe, zou opgroeien om – vanuit de Oneindige liefde binnenin Hem – de Geest van waarheid in Zijn leven en werken te

ontvangen en zo de ware geest van het Woord te onderwijzen (OU710:12). Hij zou *de* Profeet en Zaligmaker voor de gehele mensheid zijn, de Zoon des Allerhoogsten.

Nu, meer dan 2000 jaar sinds Zijn geboorte, kunnen we als nooit tevoren bedenken hoe de woorden van de engel Gabriël tot Maria in vervulling zijn gekomen:

“Zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van Zijn vader David geven: en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen, tot in eeuwigheid, en Zijn koningschap zal geen einde nemen. (Lucas 1:30-33).

Amen.

Lezingen:

Johannes 7: 25-43

Ware Christelijke Godsdienst 158

Hemelse Verborgenheden 7499 (delen).

Aanvullende notitie:

Daar dit hoofdstuk handelt over de Heilige Geest, is het van belang te noteren, dat de Heilige Geest nergens in het Oud-Testamentische Woord benoemd wordt, maar alleen de “Geest van heiligheid” op drie plaatsen, een in de Psalmen van David (Ps 51:11) en twee in Jesajah (63:10,11). Maar er zijn meerdere referenties in het Nieuw-Testamentische Woord, zowel in de Evangelieën als in de Handelingen der Apostelen en hun Brieven. De reden is, dat de Heilige Geest pas bestond toen de Heer in de wereld kwam, want hij kwam uit Hem vanuit de Vader; want de Heer alleen is “heilig” (Openb.15:4). Om deze reden ook zei de engel Gabriël sprekende tot Maria de moeder van Jezus, “het heilige dat uit u geboren zal worden (Lucas 1:35). De reden waarom we lezen “De Heilige Geest was nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was”(Joh.7:39), hoewel eerder gezegd werd dat de Heilige Geest Elizabeth (Lucas 1:41) en Zacharias (Lucas 1:67) vervulde, evenals Simeon (Lucas 2:25), was dat het de geest van Jehovah de Vader was die hen vervulde; en hij werd genoemd de Heilige Geest omdat in die tijd de Heer al in de wereld was.