

DE DAGEN KOMEN

Preek door Ds. Göran Appelgren.



“Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dan zal Ik hen planten in hun grond, en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die Ik hun gegeven heb, zegt de HERE uw God” (Amos 9: 13-15).

“De dagen komen” Hoe dikwijls zien wij naar de toekomst. Met een gevoel van hoop denken we aan geluk in een toekomstige tijd. Een man en een vrouw zien uit naar de zegeningen van een huwelijksleven, zodra zij eenmaal de keuze gemaakt hebben, zich tot een huwelijk te binden. Jonge mensen beginnen gretig te studeren in de verwachting een nieuwe wereld te ontdekken. Mensen kopen een huis en dromen van een gelukkig leven met vele stimulerende bezigheden.

“De dagen komen” .

De toekomst is een belofte van dingen die we in het leven wensen. De toekomst heeft een open eind, en daarom kunnen we alles waarop we ons richten, er aan toeschrijven.

Het kan een opluchting voor onze geest zijn om te denken aan de dagen die komen, vooral als de huidige tijd ons moeilijkheden en problemen bezorgt.

In de profeet Amos zegt de Heer Jehovah God “de dagen komen...dat Ik hen zal planten in hun grond, en zij zullen niet meer worden uitgerukt” (tekst).

Wil dit zeggen dat er in de toekomst geen teleurstellingen meer zullen zijn – niet meer worden uitgerukt?” Wil dit zeggen dat er beloften en wensen vervuld zullen worden? Ik zal ze in hun grond planten”.

We weten wat het is om voor de toekomst te plannen en dan mislukkingen te zien, en zelfs meer als de mensen om ons heen ons tegenwerken door ons te weerhouden, ons doel na te streven. Dan lijkt het leven onrechtvaardig, en het is gemakkelijk om met bitterheid te reageren. Het is alsof we uit onze grond gerukt worden, de grond van belofte en hoop. Daarom lijkt het als “de dagen komen” of zowel de belofte van geluk als de dreiging van mislukking, er kunnen komen.

We zouden daarom met de juiste instelling moeten leren denken aan de dagen die komen. We doen mee aan het vormen van de toekomst door beslissingen te nemen. Dus de vraag is in welke geest wij onze beslissingen nemen. Het paar dat gaat trouwen, de jonge persoon die naar de universiteit gaat, zij die een huis gaan kopen- wat hebben zij voor de geest? Geluk en succes – ja – maar geluk in de geest van wat, of van wie?

Het is in het laatste hoofdstuk van het boek Amos dat de profeet deze woorden spreekt “Te dien dage zal ik de tabernakel van David weder oprichten en zal wat is ingestort, weer overeind zetten, opdat zij beërven, ..allen...over wie mijn naam is uitgeroepen, luidt het woord van Jehovah, die dit doet. Ziet, de dagen komen, luidt het woord des Heren” (verzen 11-13).

In de voorafgaande hoofdstukken geeft de profeet uiting aan waarschuwingen en oproepen tot berouw. Slecht gedrag en kwade lusten worden te kijk gezet en verwerpelijk verklaard in het oog van de Heer. Daarom is er een krachtige boodschap in die eenvoudige woorden in het laatste hoofdstuk. “Ziet, de dagen komen”.

En deze dagen worden beschreven als zijnde vol van geluk. “De bergen zullen druipen van zoete wijn en al de heuvelen zullen daarvan overvloeien. Ik zal de gevangenen van Mijn volk Israel terugbrengen; verwoeste steden zullen zij herbouwen en bewonen; zij zullen wijngaarden planten en er wijn van drinken; zij zullen ook boomgaarden aanleggen en de

vruchten daarvan eten.. Ik zal hen planten in hun grond en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die Ik hun gegeven heb, zegt de Heer uw God (vz. 13-15).

Deze bemoedigende woorden komen direkt na de dreigende woorden: “Zie, de ogen des Heren zijn tegen het zondige koninkrijk...want zie, Ik geef bevel en Ik schud het huis van Israel onder al de volken, gelijk men met een zeef schudt.(vz. 8-9).

Dat wat in een zeef blijft, gooit men weg, en wat er doorheen gaat, gebruikt men voor iets nuttigs. Over wat door de zeef gaat, zegt de profeet . “Te dien dage zal ik de tabernakel van David weder oprichten, zegt Jehovah die dit doet. (vz.11-12).

Alleen wat de test , de zeef, doorstaat, wordt geschikt geacht voor gebruik in “overeind zetten van al wat ingestort is, en herbouwen als in de dagen van ouds (vers 11).

Alleen de eigenschappen die goed zijn in de ogen van de Heer, zijn dewelke die “verwoeste steden herbouwen en bewonen. Zij zullen wijngaarden planten en wijn daarvan drinken; zij zullen ook boomgaarden aanleggen en de vruchten daarvan eten (vers 14).

Anderzijds, zijn houdingen die tegen de wil van God zijn zulke, die “de Heer van de aardbodem zal verdelgen” en zij zullen “sterven door het zwaard” (vers 8-9).

Wanneer we onze eigen toekomst in onze geest uitbeelden, beginnen we dan met het bouwen van onze dromen door eerst onze ideeën uit te zeven of laten we wat onzuivere elementen zich bijmengen? Denken we aan het eerst dienen van anderen en onszelf daarna, of draaien we het gebod van je naaste liefhebben ondersteboven?

Wanneer we nadenken en dromen, verbinden we onze gedachten en verbeelding met diverse invloeden uit de geestelijke wereld, sommige meer zuiver en onschuldig en andere minder. De toekomst die we ons voorstellen hangt af van ons geestelijk gezelschap. Welke raadgevers we tot onze geest uitnodigen hangt af van wie we zijn, waar we in het leven om geven en waarnaar we streven.

In het boek Amos, vooral in dit laatste hoofdstuk, hebben we een situatie die zowel een “voor” als een “na” inhoudt. Voor het zeven hebben we goed en kwaad in hetzelfde vat. Na het zeven is het kwade van het goede gescheiden en het goede wordt de macht gegeven om structuren op te bouwen, die nimmer meer door het kwade zullen worden afgebroken.

“Ik zal hen planten in hun grond en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die Ik hun gegeven heb, zegt de Heer uw God”(tekst).

Wanneer het goede de verbeelding leidt, worden de dromen over de toekomst “geplant in hun eigen grond”, grond gegeven door de Heer. Omdat het gegeven is door Hem, behoedt Hij het. Hij beschermt de goede scheuten tegen aanvallen van het kwaad.

Voor en na. Wanneer we niet geheel gekozen hebben om in ons leven op de Heer te vertrouwen, maar vertrouwen op wat we denken onze eigen kracht te zijn, dan planten we zaden in een grond die vreemd is jegens de Heer, en dan kan Zijn beschermende macht die grond niet bereiken. Het kwade zal dan komen en uittrekken wat we geplant hebben.

Maar nadat we een vaste verbintenis hebben gesloten om op de Heer te vertrouwen wanneer we een nuttig leven plannen , gewijd aan het dienen van onze naaste, dan kan het kwade deze hemelse liefdes die de Heer in ons tot leven gebracht heeft, niet uittrekken.

Dan zullen “de dagen komen” zegt de Heer, dat Ik de gevangenen van Mijn volk Israel zal terugbrengen,... en zij zullen boomgaarden aanleggen en de vruchten daarvan eten”(vz 13,14).

Wij zijn gevangenen zo lang er iets van zelfzucht is dat wij niet willen loslaten. Er zal als het ware een veroordeling van die zelfzucht moeten zijn, voordat we geheel vrij zullen zijn.

De enige weg om die veroordeling te volbrengen is te geloven dat het Woord van God de waarheid spreekt, zelfs al kunnen onze gedachten er nog niet aan. Het Woord van God schijnt licht over ons.”

“In den beginne was het Woord...en het Woord was leven, en het leven was het licht der mensen. ...en het licht schijnt in de duisternis (Joh.1:1,4,5). Dat licht zal zwakheden in ons

blootleggen. Dat is een van zijn functies. Maar op miraculeuze wijze biedt het Woord van God ook genezing en hoop. “De woorden die Ik tot u spreek zijn geest en zij zijn leven”(Joh.6:63).

Het nederige hart zal aanvaarden, blootgelegd te worden en in dank de opbouwende kracht ontvangen die aangeboden wordt. De Heer is barmhartig. Het gebeurt nu eenmaal zo, dat eerst onze zwakheden getoond moeten worden. En dan dienen we een oordeel toe te laten over elke zwakheid die door ons zelf gekozen is. Dan kan de Heer ons zegenen met een nieuw leven en kracht van Hemzelf. Hij geeft de grond en niemand kan het nieuwe leven daaruit trekken.

Dus is er een “voor” en een “na” in onze verbintenis met de Heer. Hetzelfde kan ook op een kosmisch niveau gezien worden. Er was een “voor” en een “na” in betrekking tot de Komst van de Heer op aarde.

De profeet Amos sprak tot het noordelijk deel van het verdeelde koninkrijk, tot Israel, in de 8^e eeuw v.Chr. Zijn boodschap had direct belang voor de Joden in die tijd. Zijn woorden zouden hen tot inkeer brengen en doen afzien van afgodendienst. Maar zijn woorden waren ook een exakte beschrijving in profetische taal van watzichr meer dan 700 jaar later in de geestelijke wereld zou afspelen.

De mensheid was in zodanige geestelijke duisternis geraakt, dat het licht van de hemel hen niet bereikte. (HV6854:2). Zij die het goede wilden doen waren daardoor slecht voorzien van waarheden om het goede te beschermen dat zij wilden doen.

Wanneer zij daarom in de andere wereld ontwaakten, werd hun onschuld misbruikt door kwade geesten, die zich als goed voordeden en zo gezag over hen konden doen gelden. Deze kwade geesten werden er overigens van weerhouden, de goede geesten te schaden, maar toch onderdrukten zij hen met hun valsheden, omdat de goede geesten geen echte waarheid bezaten om mee terug te vechten (HV6914:2). Zij waren omringd door valsheden en konden niet zien dat dit het geval was.

Dit was de situatie vòòr de komst van de Heer. Maar “nadat de Heer in de wereld kwam, bevrijdde Hij hen en hief ze op in de hemel (HV6854.2). De kwade geesten, die tot dusver hadden geveinsd, goed te zijn, werden ontmaskerd en zij “werden allen terug in hun hellen geworpen, en de omgeving was bevrijd en overgedragen aan hen, die “in geestelijke duisternis hadden verkeerd maar nu verlicht waren (HV6858),

Door Zijn Komst en door Zijn onderwerpen van deze kwade machten, schiep de Heer een “geweldige macht” , waardoor valsheden van goede geesten werden afgehouden (HV6945:3)

Zodoende kan de waarheid, of anders gezegd, een levend geloof in een persoon worden opgebouwd en zo kan hij gered worden. Dit werd volbracht doordat de Heer Zijn Menselijk Wezen verheerlijkte.

“Voor” is uiteindelijk anders dan “na”. Als de Heer Zich niet voortdurend op het laagste niveau van onze geest begeven had, door ook op dat niveau Goddelijk Menselijk te worden, zouden we in dezelfde duisternis zijn als die geesten, die tot de komst van de Heer gevangen gehouden werden. Er zou geen verlossing geweest zijn. Er zou geen toekomst om geluksdromen over te dromen zijn. Er zou geestelijke verdrukking en slavernij onder valsheden zijn, en uiteindelijk eeuwige doem.

De profeet Amos en andere profeten in het Oude Testament beschrijven het oordeel over de kwade machten die de mens gevangen hielden onder hun valsheden. “Zie, de ogen van de Heer God zijn tegen het zondige koninkrijk en Ik zal het verdelgen van de aardbodem (v.8). Het kwaad was geoordeeld. Geestelijke vrijheid werd hersteld en de Heer zei, “Ik zal hen planten in hun grond, en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die Ik hen gegeven heb, zegt de Heer, uw God” (v.15).

Wanneer we die geestelijke vrijheid gebruiken, roepen we de aanwezigheid en de macht van de Heer in onze beslissingen op. Met Zijn hulp kunnen we valsheden verwerpen en met onze gedachten en ideeën in de hemel verheven worden.

Over de goede geesten die bij de Komst van de Heer bevrijd werden, wordt in de Hemelse Verborgenheden geschreven dat zij bevrijd werden van de banden die hen er van weerhielden, nuttig te zijn in het koninkrijk van de Heer. Een kwade macht buiten henzelf had hen weerhouden, nuttig te zijn, maar na de Komst van de Heer waren zij bevrijd en konden zij doen wat zij altijd hadden willen doen – al hun tijd en liefde wijden aan nuttige activiteiten met hun mede-engelen in de hemel.

Evenzo, wanneer we de Heer licht laten schijnen over onze gedachten, kunnen we onze zelfzuchtige gedachten loslaten en “in de hemel verheven worden en in een staat van nut-beoefenen, dus in het uitvoeren van echte naastenliefde” (HV7038:1).

Laten we teruggaan naar de gedachte aan de toekomst en het stel dat op punt stond te trouwen, de student en de huiskopers. De toekomst kan op zo vele wijzen voorgesteld worden. Maar wanneer we de gedachten bezien, die we over het beeld van de toekomst hebben, kunnen we ze zeven en vragen wat van de Heer en wat van ons zelf komt. Wanneer we valsheden verwerpen, bevrijden we de grond. Het kwaad zal de potentiële nuttige dingen die we kunnen volbrengen, niet verwoesten.

Omdat de Heer in de wereld kwam en Zichzelf verheerlijkte, hebben we nu kracht van Hem om valsheden te ontsluiten en voor de waarheid te kiezen. Vanuit die kracht kunnen we een veilige en gelukkige toekomst bouwen, zo niet in zijn volheid in deze wereld, zeker wel in de hemel tot in eeuwigheid.

“Zie, de dagen komen, zegt de HEER, ..Ik zal (u) in (uw) grond planten, en (u) zult niet meer worden uitgerukt uit de grond, die Ik (u) gegeven heb, zegt de HEER uw God”.

Amen.

Lezingen :

Amos 9: 8- 15;

Joh. 3: 13-21,

HV 8321 : 1