

## SYMBOLIEK IN HET KERSTVERHAAL

Preek door Ds. Michael Gladish



Elk jaar rondom deze tijd keren we terug naar de bekende verhalen van de geboorte van de Heer en overdenken deze, vaak vooral in het licht van de profetieën die we ook vinden in het Oude Testament.

Want afgezien van al het andere – het winkelen, het geven van giften, de vakantie concerten en feesten – het werkelijke punt van dit feestelijk jaargetijde is de geboorte van de Heer te vereeuwigen. Het is, als je wilt, een groot verjaardagfeest!

En natuurlijk is het geen gewoon geboorte die we vieren. Want hoewel de Heer was GELIJK andere mensen in vele opzichten (met een natuurlijk lichaam en natuurlijke behoeften en gedachten en ideeën) was er iets rondom Hem dat totaal verschillend was, en dat was Zijn liefde. Je ziet, dat Hij was geboren met een hart van zuivere, Goddelijke liefde, een liefde voor IEDEREEN in de hele wereld, een liefde die Hem motiveerde in alles wat Hij deed om te denken aan ANDEREN eerder dan aan Zichzelf, om alles te leren en te doen in Zijn leven voor anderen.

Jij en ik zijn niet zo. We zijn geboren met op onszelf gerichte liefdes, en ook met krachtige liefdes voor de dingen van deze wereld.

Dit betekent dat we natuurlijk een heleboel dingen wensen voor onszelf, en in onze poging om deze dingen te krijgen, willen we vaak dingen doen die andere mensen kwetsen.

Natuurlijk, wanneer we baby's zijn, dan is dat OK:

als baby's moeten we wel wat egocentrisch zijn, zodat we onze ouders kunnen helpen om te doen begrijpen wat we NODIG HEBBEN om veilig en gezond op te groeien.

Naderhand LEREN we hoe onzelfzuchtig te zijn, en zo veranderen onze liefdes. Maar met de Heer was het niet zo.

Hij hield werkelijk helemaal nooit van Zichzelf, in werkelijkheid maakte Hij Zichzelf tot een kleine baby en werd speciaal in deze wereld geboren, zodat Hij Zijn liefde kon TONEN voor andere mensen op een zeer duidelijke en gevoelige manier.

Dus in plaats van met Zichzelf bezig te zijn, vanaf de dag dat Hij was geboren, was Hij bezig met ANDEREN en begon dingen te denken en te doen, die zouden helpen om ons allemaal gezond en gelukkig te laten zijn, en het gemakkelijker voor ons te maken om naar de Hemel te gaan.

In ons bijbelverhaal zei de engel dat Zijn naam zou genoemd worden Jezus “want Hij zal Zijn volk redden van hun zonden.”

Feitelijk betekent de naam Jezus “Redder,” en het is inderdaad Zijn liefde die ons redt (hetgeen het doet door ons te leren wat we moeten weten).

Dus de Heer was een ZEER bijzonder persoon, gelijk vanaf het begin.

En Hij kwam op een heel uitzonderlijke manier in de wereld.

Alles werd aangekondigd door engelen (hetgeen op zichzelf zeker heel verbazingwekkend was) en alles wat er dan gebeurde, toen Hij werd geboren, had een bijzondere betekenis – niet alleen voor die mensen in die tijd, maar zelfs voor ons nu, als we denken hoe de Heer aanwezig is bij ons.

Bijvoorbeeld, in het verhaal lezen we dat de Heer als baby werd gelegd in een voederbak “omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.” (BEELD – groot scherm met een overhead projector)

Dit vertelt ons dat de mensen zo druk waren met andere dingen dat zij niet wisten hoe belangrijk de Heer was.

Velen van hen wisten zelfs helemaal niets over Hem.

Normaliter zouden reizigers welkom zijn in een herberg, maar in dit geval was de herberg reeds vol.

Wat is de geestelijke betekenis hiervan, en wat betekent het in ons leven?

De Geschriften voor de Nieuw Kerk vertellen ons dat, omdat een herberg was een plaats van opfrissing, waar een mens voedsel en drinken kon krijgen, en het stemt overeen met een plaats (of staat) van onderricht over geestelijke dingen. Herinner je het nog? –

“zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden” (Mattheus 5:6).

Maar in de kerk in die tijd, was er in de gedachten van de leraren geen plaats voor de Heer!

Zij verwelkomden niet de eenvoudige waarheid van Zijn liefde en wijsheid, omdat zij allen voornamelijk bezig waren met te denken aan zichzelf en aan hun wereldlijke en politieke belangen.

Dus hielden zij de baby buiten de herberg en Maria legde Hem in plaats daarvan in een voederbak.

Nu is een voederbak een bak of een trog waarin mensen voer leggen voor hun paarden en andere dieren.

Je kan deze heden zien in schuren en stallen. (BEELD VAN EEN HUIS MET EEN VOEDERBAK)

En omdat dieren overeenstemmen met verscheidene aspecten van het menselijke gemoed – de wil en het verstand, onze gevoelens en onze gedachten – vertegenwoordigt een voederbak een plaats waar we onze gemoederen kunnen voeden en koesteren – vooral ons verstand (verstand) van geestelijke dingen.

Dus het vertegenwoordigt het WOORD.

De Heer werd als baby geplaatst in de voederbak om ons te tonen dat als we Hem willen vinden, dat we moeten gaan naar Zijn WOORD, en daar zullen we Hem zien “gewonden in doeken,” d.w.z., in de eenvoudige waarheden van de letterlijke zin van de verhalen daar.

Deze verhalen moge niet erg bijzonder zijn, ze zijn inderdaad vaak ruig en laag, maar ze ZIJN bijzonder, omdat de Heer daar is.

In een ander voorbeeld van enige zeer bijzondere betekenis – symboliek – in het Kerstverhaal, lezen we over de engelen, die verschenen aan de “herders, die ‘s nachts de wacht hielden over hun kudde.” (BEELD)

Schaapherders in die dagen waren eenvoudige mensen, die hoogst waarschijnlijk niet konden lezen en schrijven, maar het feit dat zij ZORGDEN VOOR HUN SCHAPEN helpt ons te verstaan waarom zij in het verhaal zijn.

Want schapen zijn dieren die een leider volgen, en zo herinneren ze ons aan de mensen die gewillig zijn om hun leider te volgen, welke is de Heer.

Feitelijk vertegenwoordigt het schaap de natuur van de onschuld, welke is onze gewilligheid in het volgen van de Heer.

Schaapherders vertegenwoordigen daarom degenen, die zorgen voor zulke mensen, die hen beschermen en hen helpen met het vinden van het geestelijk voedsel en de schuilplaats, welke zij nodig hebben.

Zij zijn als de goede bedienaars der kerk – pastors – die de lidmaten van hun kudde voeden met de leringen van het Woord.

Zij vertegenwoordigen ook de goede eigenschappen van zorg en vriendschap binnen onszelf, die ons leiden naar stille wateren en groene weiden, welke zijn de waarheden (het ware) en de goedheden (het goede) van het Woord.

Denk aan, toen de Heer, na Zijn opstanding, Zijn twaalf apostelen uitzond om de mensen te onderrichten en aan te moedigen, Hij zei hen allereerst te gaan naar de verloren schapen van het huis van Israël – hetgeen betekent degenen, die hun richting geestelijk hadden verloren, maar die blij zijn om te horen over de Heer.

Het feit dat de herders in het Kerstverhaal ‘S NACHTS de wacht hielden over hun kudde, toont dat er in Israël in die tijd goede mensen waren, die hun best deden te zorgen voor de eenvoudige mensen, die de Heer wilden volgen, maar dat zij also doende in een staat van geestelijke duisternis waren.

Eigenlijk verstonden zij zelf het Woord niet, maar wisten dat het belangrijk was, en zo deden zij hun best zich de verhalen te herinneren en te leren, misschien vooral aan hun kinderen.

En toen verscheen er ineens een engel en vervolgens vele engelen, staande voor hen in een helder licht, terwijl ze de geboorte van de Heer aankondigden!

Nu moet je weten dat het woord ‘engel’ betekent boodschapper, en zo vertegenwoordigden deze engelen zelf de boodschappen, die uit het WOORD komen, om ons onderricht en leiding te geven over hoe de Heer te vinden.

En gelijk de engelen, laten ze – “de heerlijkheid van de Heer” - werkelijk helder schijnen, aangezien ze onze gemoederen verlichten en ons de weg tonen om te leven!

Wat is er dan nu te zeggen over de WIJZE MANNEN en de STER, welke zij zagen in het Oosten? (BEELD COLLAGE)

Allereerst worden we onderwezen dat deze mammen kwamen vanuit het Oosten, en het Oosten vertegenwoordigt altijd een plaats (of een houding) van liefde tot de Heer.

En de reden dat zij wijs waren is, dat ze studenten waren van het oude Woord, inclusief de profetieën over hoe de Heer op zekere dag geboren zou worden op aarde.

Vanuit de geschiedenis leren wij dat zij waarschijnlijk astrologen waren, mensen die in oude tijden de sterren bestudeerden en wisten hoe hun weg te vinden en zelfs dingen te voorzien die zouden gebeuren volgens de beweging van de constellaties.

En uit de Geschriften van de Nieuwe Kerk leren we dat de sterren zelf op geestelijk niveau werkelijk overeenstemmen met de Hemelse inzichten of ideeën, die we opnemen vanuit onze kennis van het Woord van de Heer.

Ongetwijfeld heb je iets gehoord van de populaire theorieën over de ster van Bethlehem. Sommigen zeggen dat rondom de tijd toen de Heer werd geboren (ga uit van enkele beginjaren), verscheidene planeten in het zonnestelsel op een unieke manier in samenstand (conjunctie) stonden, zodat ze de indruk maakten van één bijzondere heldere ster in het Oosten.

Anderen merkten op dat Chinese astronomen rondom dezelfde tijd een ongewone heldere ster rapporteerden, die een grote meteoriet kan zijn geweest en binnen de atmosfeer van de aarde kwam.

De Geschriften voor de Nieuwe Kerk laten ons echter weten dat wat de wijze mannen, of magi, werkelijk zagen, was een geestelijke ster, d.w.z., een ster in de geestelijke wereld, en dat deze ster feitelijk het schijnend licht was van de wijsheid van een gemeenschap van engelen, wier bijzondere liefde en vreugde was het weten van de komst van de Heer in de wereld.

Wat de ster uitbeeldde was daarom de bijzondere kennis van – of eerder het inzicht over – de Goddelijke Menselijkheid van de Heer.

Welnu, is dat niet interessant! – dat mensen, die het meest zijn geïnteresseerd in het weten van de komst van de Heer, onder de eersten zouden zijn om te zien – te krijgen, te vatten, te verstaan – de werkelijkheid van Zijn aanwezigheid in de wereld. Natuurlijk!

En nu, heden, kunnen we onder hen zijn.

Want van alle dingen die de Nieuwe Kerk leert, van alle dingen die de leerstukken onthullen, is dit het belangrijkste, dit is het leidend licht, dat de Heer Jezus Christus is de God van Hemel en aarde in Menselijke vorm.

Als we dit onderricht met werkelijke interesse bestuderen en ervan leren over de Heer, dan zullen wij ook geleid worden door het inzicht dat we ons ervan eigen maken om de Heer te zien en Hem te eren zoals de wijze mannen vanouds deden.

Wij zullen gaven van goud, wierook en mirre voortbrengen, en dan, gewaarschuwd zijnde door God in een droom, zullen we niet terugkeren naar Herodes, maar op een andere manier heengaan in ons eigen land.

Goud in het Woord beeldt overal uit het goede van de liefde.

Als we heden denken over onze eigen gouden juwelen, dan kunnen we zien dat dit hetzelfde is.

Daarom werd het gebruikt om alle houten meubels van de tabernakel van Israël en alle wanden en onderdelen van Salomo's tempel te bedekken, en daarom wordt er gezegd dat de muren en de straten van de heilige stad, het Nieuwe Jeruzalem, allemaal zijn gemaakt van zuiver goud.

Dus toen de wijze mannen goud meebrachten voor de baby Heer,

beeldden zij de gave van LIEFDE uit, hetgeen elk wijs mens de Heer kan aanbieden in de aanbedding van ons dagelijks leven.

Wierook in het Woord beeldt uit het (geestelijk) goede van het geloof.

Het is het (geestelijk) goede, zichtbaar gemaakt voor het verstand door kennis, gedachte, overweging en het gebonden zijn aan het geweten.

Het voornaamste kenmerk van wierook is dat het een welriekende geur heeft en zo de lucht vult met een aangename geur.

Aangezien we vaak verwijzen naar het zintuig van de geur, omdat het aangeeft of iemand eerlijk is of niet, kunnen we gemakkelijk zien hoe wierook overeenstemt met goed geloof, of geloof in de Heer.

Iedereen van ons kan de gave van geloof tot de Heer brengen als we aandacht besteden aan het Woord en de betekenis ervan leren te verstaan.

Mirre beeldt uit het goede van de gehoorzaamheid, of de goede werken.

Het wordt gewoonlijk vervaardigd in een genezende zalf, hetgeen erg interessant is, omdat we vaak door eenvoudige daden van gehoorzamen aan de Heer, uit de zorgen worden gehouden, of tot orde worden teruggeroepen nadat we onszelf zorgen hebben gemaakt.

Inderdaad, één van de beste manieren om de helende kracht van de Heer te ervaren is echt te doen wat Hij leert, Zijn Woord gehoorzamen in eenvoudige daden van toewijding aan Hem en liefde jegens de naaste.

En we kunnen ook allemaal dit doen als we ons gemoed er toe brengen, onze gave van geestelijke mirre brengen evenals de magi hun natuurlijke mirre brachten.

Maar wat te zeggen over Koning Herodes?

Hij beeldt duidelijk uit de kracht van het kwaad in ons leven.

In feite vermeldt de geschiedenis dat weinig koningen ooit zo wreed of zelfzuchtig zijn geweest als hij was.

Maar heb je ooit gedacht over de Herodes, die soms koning kan zijn in je eigen hart of gemoed?

Wij allen hebben wat we in de kerk noemen erfelijke neigingen tot kwade dingen van elke aard, dus dat sluit in egoïsme, jaloezie, het kwalijk nemen van anderen, zelfs haat en wreedheid als we werkelijk iets in ons eigen voordeel willen!

Herodes is bedrieglijk, ook: wil hij ons doen denken dat hij van plan is met ons God te eren, terwijl wat hij werkelijk wil, is Hem helemaal weg te doen!

Ja, soms kunnen wij zelfs onszelf bedriegen door te denken dat we de Heer dienen, terwijl we echt proberen om ons eigen voordeel te halen.

Dus nog eens, de engel zei tegen de wijze mannen NIET terug te keren naar Herodes, maar op en ander wijze terug te gaan naar hun eigen land.

Nu weten we dat God ons kan vergeven voor alle soorten van dingen die we verkeerd doen als we niet beter weten.

Maar eens weten we, eens begrijpen we, eens zijn we wijs geworden in de dingen die we moeten doen, DAN is het erg belangrijk dat we niet teruggaan naar ons oude, zelfzuchtige wegen, maar dat we daaruit vertrekken en op een andere weg naar huis gaan – de juiste weg, de weg van wijsheid, de weg van naastenliefde en echte goede werken.

We zullen binnen twee weken meer van het verhaal van de geboorte van de Heer in ogeschouw nemen, met een speciale concentratie op hoe de verscheidene karakters in het verhaal – voor en na Zijn geboorte – er op reageerden.

We zullen ook een speciale gezinsdienst hebben in het huis van de Digbys in Maple Ridge (bij Anderson Road en de Deerfoot Trail) om 7:00 pm op Kerstavond, dus s.v.p. als je kunt maak een plan om met ons samen te komen voor beide avonden.

Nu is het tijd voor enige vragen of enige discussie over het onderwerp van vandaag.

Amen.

Lezingen:

Jesaja 40:1-5 en 60:1-3

Lukas 1:26-38

Hemelse Verborgenheden #5110 OF #9315