

DE BETEKENIS VAN HET KERSTFEEST

Preek van Ds Fred Elphick



U zult verbaasd zijn te ontdekken, dat alle leringen van de Nieuwe Kerk als centraal punt hebben de gebeurtenissen van de geboorte van de Heer. Want als je enig begrip mocht hebben waarom de Heer op zo'n onverwachte wijze kwam, dan zul je ook alle andere aspecten van het leven begrijpen, zowel in deze als de komende wereld. En het is in deze kijk op de zin van het leven, dat de Nieuwe Kerk ons binnen voert

Er zijn natuurlijk vele vragen om over na te denken - en hoe meer we ontdekken, des te meer we beseffen hoe weinig we weten. Toch houden we vast aan verklaringen voor het mysterie van het menselijk bestaan, die redelijk en samenhangend zijn. En één hiervan is dat er meerdere lagen van betekenis in de Bijbel zijn.

Neem nu één detail van het advent verhaal - dat de Heer als een pasgeboren baby gewikkeld was in doeken en in een kribbe gelegd - een voedseltrog voor de paarden van reizigers.

Het valt te raden dat deze nederige geboorte in een stal aantoonde dat de Heer kwam om alle mensen te redden - niet alleen de hoogmogenden. En dat is ook zo. Maar wanneer we weten dat paarden - vanwege hun snelheid en kracht - hun vermogen om grote afstanden in korte tijd af te leggen - een uitbeelding zijn van het denkende gedeelte van onze eigen geest - die mentaal dezelfde capaciteiten bezit - dan kunnen we meer in de symboliek zien - namelijk dat de bewuste aanwezigheid van de Heer bij ons begint in ons verstand van Zijn Woord. Dus is het Woord in onze geest als een voedseltrog - een robuuste kist - die kan dienen als rustplaats voor de Heer wanneer Hij voor het eerst tot ons individuen komt.

Wat hebben de Schriften van de Nieuwe Kerk dan te zeggen over de komst van de Heer? Waarom was het nodig? Wat was het effect? De antwoorden zijn totaal verschillend van traditionele ideeën.

Eerst zullen we moeten begrijpen met welk oogmerk de Heer ons in de eerste plaats heeft geschapen, namelijk om ons het grootste geluk te schenken, dat we in staat zijn te ontvangen. Er is geen andere reden die past bij het idee van een God die liefde zelf is. Want het is de aard van echte liefde om anderen gelukkig te maken. Dus als we denken dat de Heer het heelal schiep met het einddoel om mensen gelukkig te maken, dan kunnen we ons leven op aarde zien als het middel om nieuwe personen te scheppen, bedoeld om eeuwig te leven. Als we de leiding van de Heer aanvaarden, kan Hij ons dag na dag "her-scheppen" middels onze vrije keuze. Niets wordt ons opgedrongen.

Dus worden we geboren als dieren en door te leven en te leren kunnen we waarlijk menselijk worden. Geleidelijk aan zijn we meer geworden dan fysieke organismes die enkel zorg hebben voor het overleven in de materiële wereld. We hebben nu geesten, die geestelijke dingen kunnen zien en beantwoorden. We kunnen neerzien op onze lagere natuur, onze bedoelingen zien en onze gewoontepatronen van denken en doen, en als we dat willen, kunnen we ons ten goede veranderen.

Dit alles houdt een bestaansniveau in boven de wereld van de natuur - een mentale wereld als het ware. Dus zowel als een fysieke wereld is er een geestelijke wereld - een echte wereld van

de geest, samengesteld uit ontelbare biljoenen mensen, die de Heer voortdurend schept , nu en van den beginne af.

Onze geest is in die wereld nu, hoewel we ons grotendeels van dit feit niet bewust zijn - verbonden met een menigte andere geesten in een web van intercommunicatie.

Maar uiteindelijk zullen we tot die wereld overgaan en daar permanent wonen, ons stoffelijk lichaam achterlatend om terug te gaan naar de elementen, waaruit het gevormd was.

Dus dat is het patroon van het leven op aarde. Het is een toegangspoort naar de hemel - een plaats van adembenemende schoonheid en oneindige verscheidenheid waarin mannen en vrouwen wonen, die toen zij op aarde waren, de neiging om alleen aan zichzelf te denken verwierpen en nu anderen zelfs meer dan zichzelf liefhebben. Hierin zijn zij een gelijkenis geworden van hun Schepper, en door Zijn liefde te beantwoorden en terug te geven, vervullen zij meer en meer het doel van de schepping - steeds toenemende vreugde in het actief , nuttig en welbemind zijn. Zulke talloze myriaden mensen, levend in de meest gelukkigste huwelijken, zijn wat we bedoelen met engelen. En zij waren het die jubelden bij de geboorte van de Heer, zo lang geleden al voorspeld, en mensen op aarde inspireerden om dit ook te doen. Want we lezen, na de verkondiging door de engel van deze wonderbaarlijke geboorte: “En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. “

Dan komen we bij de reden waarom de Heer op aarde geboren wilde worden zoals Hij dat deed, opgroeiend en toenemend in wijsheid, net als andere menselijke wezens dat doen - althans naar de schijn. Pas later werd duidelijk aan hen, die er oog voor hadden, dat Hij macht verkregen had, waarvan wij slechts kunnen dromen - vooral de macht over het kwade, zodoende de oudste der profetieën in vervulling brengend - dat Hij de kop van de slang zou vermorzelen (Gen.3:15).

Hoe waren de machten der duisternis dan zo sterk geworden dat ten tijde van de komst van de Heer, zij iedereen bedreigden, die op de wereld geboren was en iedereen die deze verliet? Waarom liet de Heer dit gebeuren?

Hier dienen we ons in te denken in het gezelschap van de eerste mensen - nog vòòr de vastgelegde geschiedenis. Zij groeiden ook geestelijk door hogere boven lagere genoegens te verkiezen. Zij waren vrij in het kiezen van alle plezierige dingen van de wereld om hen heen ofwel het doel van dit alles te aanvaarden en het leven van de hemel te verkiezen. Dus zo lang zij de Heer hen tot engelen lieten vormen, handelde het menselijk ras als een zaadbed voor de hemel. Toch waren zij vrij in het kiezen van de genoegens van de wereld rondom hen en deze belangrijker te maken. En in latere generaties is dat wat er gebeurde. Dat wil zeggen, dat zij zelf, door hun godgegeven mogelijkheden te misbruiken, het kwade tot stand brachten. Uiteindelijk verkoelde hun liefde tot God en werden zij overmeesterd door een vloed van valse ideeën en kwade impulsen.

Natuurlijk had de Heer al vanaf het begin de mogelijkheid voorzien, dat dit zou gebeuren, en voorzieningen daartegen getroffen. In feite kunnen we het gehele verloop van de menselijke geschiedenis van toen af zien als het verborgen werken van de Heer naar het redden van het ras van volledige vernietiging, de weg openhoudend voor een terugkeer naar de orde en geestelijke harmonie, terwijl Hij de vrijheid van de mensen toch in stand houdt.

Deze vloed was zo ernstig, dat het proces van geestelijke vooruitgang veranderd diende te worden met de nadruk op het zien van de waarheid in plaats van het goede lief te hebben.

Nu moesten de mensen leren wat het echte goede is en leven volgens het geloof in deze lering. En in plaats van het overerven van neigingen tot het goede van hun voorouders - zoals zij oorspronkelijk deden - was hun erfenis tot het kwade geworden. Dit gebeurde toen de openbaring van het symbolische verhalen-vertellen, overgeleverd via mondelinge traditie - zoals de eerste hoofdstukken van Genesis - veranderde in geïnspireerde schrift. Dit geschreven Woord was als een reddingslijn, dienend als de verbinding van de mensheid met de liefde en de wijsheid van de hemel. De mensen hadden geestelijke voortgang door het verwerpen van hun kwade neigingen en zich te openen voor het liefhebben van hun naaste. Of zij gingen door met het kwade te kiezen en wierpen zich uiteindelijk tussen de mensen van gelijke aard om helse gemeenschappen te vormen, gericht op het vernietigen van al het goede en ware. Zij en hun gelijken zijn de geestelijke oorsprong van alle soorten ziekte en wanorde.

Tenslotte kwam zelfs de liefde tot de naaste tot afkoeling. En het was op dat moment - in de donkerste tijd van de geschiedenis - dat de Heer in Bethlehem geboren werd, schijnbaar een kind als elk ander, maar geestelijk "gewikkeld" in de onschuldige gewaarwordingen van de engelen rondom Hem. Terwijl Zijn lichaam menselijk was, was Zijn ziel Goddelijk.

Wat door de eeuwen heen gebeurd was, was dat het lagere niveau van de menselijke geest en dus het lagere niveau van de daarmee overeenstemmende geestelijke wereld, een blokkade vormde tegen de liefde en de wijsheid van de Heer, voorkomend dat deze het bewustzijn van de mensen bereikten. Dus tijdens Zijn leven in de wereld en zelfs beginnend tijdens Zijn kindertijd, verwijderde de Heer deze blokkade van kwade bedoelingen en valse redematies en maakte dat niveau van mentaal leven in Zichzelf ontvankelijk voor de Goddelijke liefde en wijsheid binnen Hem - zo veel zelfs dat Zijn hele natuurlijke niveau feitelijk Goddelijk werd. En het gevolg hiervan was dat de mensen in staat werden om geestelijke waarheid te zien, zelfs op het laagste niveau van de geest, dat het dichtst bij de wereld om ons heen is.

Natuurlijk moest voor het menselijk geslacht - dat tot zulk een laag niveau afgezakt was - deze opening van de geest geleidelijk aan plaats vinden. Daarom moesten alle leringen van de Heer in het Nieuwe Testament - ofschoon zij oneindige dieptes van wijsheid bevatten - aangepast worden aan de geestelijke staat van de mens in die tijd. Maar Hij beloofde ook dat Hij weer zou komen en veel meer zou openbaren - wat Hij deed, als tevoren, door middel van het geschreven woord - deze keer in de Schrift voor de Nieuwe Kerk

Nu zijn onze geestelijke horizons onmeetbaar verbreed. We weten bijvoorbeeld dat er talloze andere bewoonde planeten zijn in dit grote heelal - elk met zijn eigen bijzondere nut voor het geheel, zoals al de verschillende delen van het menselijk lichaam.

Denk bijvoorbeeld aan de talloze functies van verschillende delen van de hersenen en hoe zij de geest in zo'n harmonie dienen dat we ze nauwelijks bewust zijn. Zelfs onze vijf zintuigen, die aanzienlijk verschillend zijn, worden als één bewustzijn gevoeld.

Maar er is één functie in de geestelijke opbouw van het heelal, ontdekken we, die speciaal betrekking heeft op de mensen van planeet Aarde - namelijk de waarneming van uitwendige dingen - gewaarwording van de wereld rondom ons en binnen ons. Je zou kunnen zeggen, aardlingen zijn zeer zintuig-georiënteerd in alles wat zij doen. Zo zijn zij eenmaal geschapen.

Wie kan beter dan de mensen van deze planeet een manier ontdekken om het gesproken woord vast te leggen door tekenjes op een blad papier? Wie kan beter handelen als de instrumenten voor de Heer om Zijn oneindige liefde en wijsheid te openbaren en die kennis

wijd en zijd over de aardbol te verspreiden? Wie kan beter, inderdaad, de kennis van de geboorte van de Heer op een bepaald punt in de tijd in de natuurlijke wereld verspreiden zodat alle mensen mogen weten dat god inderdaad een Goddelijk Mens is - dat Zijn liefde - welke zonder grenzen is - zich uitstrekt naar ieder individu in Zijn uitgebreide schepping, die ons leidt en de weg wijst in elk kleinste detail van ons geestelijk leven.

Uiteindelijk kunnen we, daar het nut van de planeet Aarde een geestelijk ding is, een stap verder gaan en het zien uitstrekken naar de geestelijke wereld, waar mensen van alle bewoonde planeten communiceren en waar het feit van de geboorte van de Heer en wat Hij daarmee volbracht wijd en zijd bekend is, op grond van ooggetuigen-verslag. Want sommige van de wezenlijke bestanddelen in het gezamenlijk geheugen van ons geslacht op aarde, zijn de eeuwen-oude verwachting van de komst van de Heer, de feitelijke verslagen van Zijn geboorte en de wonderbaarlijke gebeurtenissen die volgden en nu nog steeds gevoeld worden.

Zo kunnen we zien dat de enkele gebeurtenis die de grootste betekenis voor de gehele schepping en in ons leven heeft, de komst van de Heer is, opdat Hij vollediger en volmaakter dan ooit tevoren bij ons aanwezig kon zijn in onze harten en geesten. Het gevolg hiervan is dat Hij ons dan geleidelijk kan wegleiden van zelfzuchtige gedachten en daden, als we dat willen, naar een actief en nuttig leven hier op aarde en naar het almaar toenemende geluk van de hemel.

“Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus de Here, in de stad van David.”

Amen.

Lezingen:

Jesaja 7: 14,15
 Micha 5: 2-4
 Lucas 2: 1-7
 WCG 766, 767