

EEN JONGEN IS ONS GEBOREN.

Preek van Rev. Fred Elphick



“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder, en men noemt Hem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. (Jesaja 9: 6).

Deze geliefkoosde woorden, die de komst van de Heer profeteerden, zijn generaties lang herhaald, steeds wanneer over de hele wereld mensen samenkomen om Kerstdiensten bij te wonen. Maar misschien is het de schoonheid van de taal of zelfs de bekendheid van deze woorden, die ons de veel grotere heerlijkheid over het hoofd doen zien, welke daarin verscholen gaat.

Vandaag willen we ons richten op de namen, die hier in Jesaja aan de Heer toegekend worden, namen die vol zijn van heilige schoonheid.

Zijn naam zal **“Wonderbaar”** genoemd worden.

Het is jammer, wanneer mensen het gevoel van verwondering verliezen. En vreemd genoeg, zijn het vaak de meest vertrouwde dingen die het mooist zijn, zoals de geboorte van een baby. Zoals hier, waar over de Heer gezegd wordt “dat Hij wonderschone dingen” doet, zouden we denken dat er wonderen bedoeld worden.

Zien we naar de gebeurtenis, voordat het Woord opgeschreven was, dat de Heer tot Mozes sprak en zei :”Zie, Ik sluit een verbond; in het bijzijn van uw gehele volk zal Ik wonderen doen, zoals niet gewrocht zijn op de gehele aarde en bij al de volken; het gehele volk, in welks midden gij zijt, zal het werk des Heren zien, want ontzagwekkend is, wat Ik met u doe” (Exodus 34:10).

En, waar genoeg, zijn er vele wonderlijke dingen gebeurd. Maar het echte wonder was, dat er nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid een Goddelijk Woord opgeschreven was. Dit was, volgens de Geschriften, het werkelijk wonderbaarlijke (zie Hemelse Verborgenheden Nr10634).

In de oude tijd spraken mensen op aarde met engelen en werden ze door hen onderricht. Maar later keerden de mensen zich af van het leiden van een geestelijk leven en werden ze erg materialistisch. De enige keer dat de engelen toen tegen ze spraken, was om vreselijke waarschuwingen of dreigende uitspraken te doen, die ze niet begrepen.

Dus het wonder was, het Woord zodanig te laten schrijven, dat alle Goddelijke Waarheid, geestelijk licht dat uitstraalt vanuit Oneindige Liefde, daarbinnen opgeslagen kon worden.

We hebben dit al vaak kunnen horen – hoe, als iemand het Woord in de juiste geestgesteldheid leest, de engelen de geestelijke betekenis hieruit opnemen en er dan samen van genoten wordt. Dit nu is een onovertroffen wonder: om oneindige liefde en wijsheid in natuurlijke taal uit te drukken. En dit bij een volk, dat geen geloof in de verborgen boodschap had. Deze Geschriften, en later het Nieuwe Testament, zouden over de hele wereld verspreid worden, zelfs al was hun boodschap het laatste wat de mensen wilden horen!

Dat is een wonder! En sinds het schrijven en publiceren van het Oude en Nieuwe Testament heeft de Heer iets van de glorie binnen het Woord geopenbaard door het verrichten van nog een wonder. Dit keer werd de openbaring geschreven door middel van een mens

– Emanuel Swedenborg – die zorgvuldig in een staat geleid was, waarin hij in beide werelden tegelijk kon zijn en de nieuwe leer in zijn redelijk verstand kon ontvangen.

Nooit was er iets als dit eerder gedaan.

Voor hen die ogen hadden om te zien, liet de Heer de innerlijke glorie van het Woord zien. Zijn naam zal “Wonderbaar” genoemd worden, want de Heer is de Liefde en de Wijsheid in het Woord.

Raadsman.

Een raadsman is iemand die verstandig en wijs is. En dus is de Heer Raadsman noemen verdergaan in de gedachte dat op wonderbaarlijke wijze de Heer Zijn Liefde en Wijsheid openbaart, zo dat we deze in het leven kunnen toepassen. Als je om raad vraagt, adviseert een raadsman je over wat te doen om je doel te bereiken. En dus, als we verlichting zoeken uit wat de Heer geopenbaard heeft, is het alsof we Hem om raad vragen, en Hij uit Zijn diepste Liefde, laat ons zien hoe we naar de hemel kunnen gaan. De raad van de Heer is niet om ons te veroordelen maar “gaat heen en zondig niet meer”.

Raad houdt ook het idee in van een plan. We proberen vooruit te zien en daarnaar plannen te maken. Het is dan ook een troost te weten dat de Heer alle dingen vooruitziet, het goede aanreikt en het kwade alleen maar toelaat, wanneer het uiteindelijk tot enig goede kan leiden. Dus evenals het verrichten van wonderen van geestelijke schepping in onze harten en geesten, ziet de voorzienigheid van de Heer alle mogelijke wijzen waarop we verdwalen kunnen en maakt toepasselijke plannen. En al de tijd houdt Hij ons in vrijheid en handhaaft Hij ons menszijn. Alleen de Enige met oneindige wijsheid zou een Raadsman kunnen zijn voor elke seconde van iedere dag. En alleen de Enige in Zijn Almacht zou ons tegen het kwaad van de hellen kunnen beschermen.

De Sterke God

De Sterke God is in feite twee namen in combinatie – God en Held. Held is de naam voor een sterk mens, een machtig kampioen, krachtig en oprecht, moedig en slagvaardig. Als we dit toepassen op de Heer, terwijl Hij op aarde was, dan was Hij inderdaad een Held. Want Zijn hele leven lang, in Zijn eenzame strijd tegen de machten van haat en duisternis, overwon Hij. En wat opmerkelijk is, Hij deed dit zonder ook maar één vijand te vernietigen, handelend uit oneindige liefde. In plaats daarvan wierp Hij, met Zijn grote macht, ze terug naar waar ze thuishoorden. Tegelijkertijd leefde de Heer de Goddelijke Waarheid zodat Hij de belichaming zelve werd daarvan. Zo zeer zelfs, dat Hij kon zeggen: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Want Hij was God in menselijke vorm geworden. Dit is wat de discipelen zagen toen de Heer voor hen van gedaante verwisselde. Zijn gelaat stralend als de zon van liefde en Zijn kleding het glanzende wit van Goddelijke Waarheid, die verlicht en geneest.

De Eeuwige Vader

“Ons is een kind geboren, de Sterke God, de Eeuwige Vader”. Dit zegt ons meer van Wie de Heer is. Hij is onze Vader in de hemel – er is geen andere. Op een andere plaats staat er: “Gij immers zijt onze Vader” en “Onze Vader, onze Verlosser, van oudsher is uw naam”.(Jes.63:16).. In het Nieuwe Testament: “Filippus zei tot Hem: Here toon ons de Vader en het is ons genoeg” Jezus zei tegen hem: “Wie Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Hoe zegt gij dan, toon ons de Vader. Geloofst gij niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? (Joh.14: 8-11, 12:45), zoals in WCG aangehaald).

Het is moeilijk voor ons stervelingen om met tijdloze begrippen zoals eeuwigheid om te gaan, maar we kunnen op zijn minst zien dat de God-gelijke natuur van de Heer toen Hij op aarde was, iets was wat altijd had bestaan en altijd zou bestaan. Toen eenmaal de eeuwige

Liefde en Wijsheid tot Zijn Menselijke zelf neergedaald waren en dit Goddelijk gemaakt hadden, was deze profetie in Jesaja vervuld. Dit ook is een groot wonder!

De Vredevorst

Deze mooie naam kunnen we in tweeën delen. In het Woord is een vorst hij die regeert. Evenzo regeren de heersende ideeën die we als waar zien door er naar te leven, ons leven van binnenuit. Dit is in het bijzonder het geval wanneer we ons geestelijk bedreigd voelen, wanneer we twijfels beginnen te krijgen over wat we altijd geloofd hebben. In deze staat van innerlijk conflict, of verzoeking zoals het genoemd wordt, zijn we misschien geheel niet bewust van deze binnenste principes, en toch zeggen de Geschriften dat deze waarheden er toch zijn. In feite gebruikt de Heer onze liefde voor deze heersende waarheden om bij iemands geest en hart binnen te gaan om daar troost en verlichting te brengen (zie HV5044). En zo zegt een deel van de profetie over de komst van de Heer: aan de groei van Zijn bestuur en vrede zal geen einde komen”(Openb.Uiteengezet 365) .

Dit is ook een belofte voor ons eigen leven, dat als we toestaan dat de waarheden van de Heer ons hele wezen besturen, zal er geen eind aan ons geluk komen.

En heel bijzonder, hoe meer we door de Heer bestuurd worden, hoe meer Hij ons vrij doet voelen! Want dit is de vrede van de hemel, de dag van rust die volgt na de tol van het leven. “Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen en de Heer Jehovah zal de tranen van alle aangezichten afwissen....En men zal te dien dage zeggen: “Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten dat Hij ons zou verlossen; laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die Hij geeft. (Jes.25: 8,9).

Amen

Lezingen:

Jesaja 9: 2-7

HV 1735-6 (dln)