

Deel goede dingen met anderen

De engel zei tegen de herders: 'Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor alle mensen zal zijn. Want er is voor u heden geboren in de stad van David, een Kindje, liggend in een kribbe. Toen zij Hem nu hadden gezien, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind was verteld. (Lukas 2: 8-20)

Toen gingen de elf discipelen weg naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En Jezus kwam en sprak tot hen en zei: 'Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen en onderwijs alle volken, doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leer hen om alle dingen te onderhouden die Ik u geboden heb; en zie, ik ben altijd bij u, zelfs tot het einde van de wereld.' (Mattheüs 28: 16-20)

Er is ons verteld dat de Heer 'ook zeventig anderen heeft aangesteld en hen per paar voor Zijn aangezicht heeft gezonden naar elke stad en plaats waar Hij zelf naartoe zou gaan. En Hij zei tegen hen: 'De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig; bid daarom de Heer van de oogst om arbeiders in Zijn oogst te sturen.' (Lukas 10: 1-17)

Emanuel Swedenborg schrijft: 'Nadat het werk Ware Christelijke Religie was voltooid, riep de Heer zijn twaalf discipelen bijeen die Hem in de wereld hadden gevolgd; en de volgende dag zond Hij hen allen door de hele geestelijke wereld om het Evangelie te prediken, dat de Heer God Jezus Christus regeert, wiens koninkrijk voor eeuwig zal zijn, volgens de voorspelling in Daniël en in Openbaring; ook dat gezegend zijn degenen die tot het bruiloftsmaal van het Lam komen. Dit vond plaats op de negentiende juni 1770. Dit wordt bedoeld met deze woorden van de Heer: 'Hij zal zijn engelen zenden, en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen van het ene uiteinde van de hemel tot het andere.' (Mattheüs 24:31; Daniël 7: 13-14; Openbaring 11:15; 19: 9; Ware Christelijke Religie [791](#))

Om niet hebt u ontvangen, geef daarom om niet. (Mattheüs 10: 8)

Overdenking

De herders maakten overal bekend dat de Heiland was geboren, die Christus de Heer is. Drieëndertig jaar later (en opnieuw in 1770) zond de Heer zelf Zijn discipelen uit met een soortgelijke boodschap om gelijkaardig werk om te doen. Hun werk was om zichzelf te ontwikkelen, en ook om anderen om hen heen te ondersteunen, op de weg naar liefde, wijsheid en een leven van nuttige dienstbaarheid. Dit zijn de drie essentiële elementen van de Heer zelf. Ze zijn ook de drie delen van de menselijke heelheid.

Om niet hadden zij ontvangen, om niet moesten zij geven. Het is hetzelfde voor ons. De Heer wil dat we alle liefde, waarheid en levensgewoonten die we om niet van Hem hebben ontvangen, gebruiken om het leven van anderen om ons heen in het goede te ondersteunen. Wat is een manier waarop wij dit speciaal kunnen doen tussen nu en eerste kerstdag? Op welke manier kunnen wij dit het komende jaar doen?

*General Church Outreach
Bryn Athyn, USA*