

Volhard in je geestelijke reis

Toen nu Jezus was geboren in Bethleem, in Judea, in de dagen van Herodes de koning, zie, wijzen uit het oosten kwamen aan in Jeruzalem en zeiden: 'Waar is Hij die als Koning der Joden is geboren? Want wij hebben Zijn ster in het Oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.'

Nadat zij de koning hadden aangehoord, vertrokken zij; en zie, de ster die zij in het Oosten hadden gezien, ging hun voor, totdat hij daar kwam en bleef staan waar het jonge kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden ze zich met buitengewoon grote vreugde. (Mattheüs 2: 1-10)

Omdat ons eigen zelf van een gevallen aard is, heeft daarom de Heer uit Zijn goddelijke genade de middelen verschaft waarmee we teruggetrokken kunnen worden uit wat van onszelf is. Deze middelen worden aangereikt in het Woord, en wanneer we in overeenstemming daarmee handelen, dat wil zeggen, wanneer de dingen die we denken, spreken, willen en ons aanpassen aan het Goddelijke Woord, dan worden we door de Heer in goddelijke dingen gehouden en we worden weerhouden van onszelf. En terwijl we in deze reis volharden, wordt een nieuw zelf - dat volledig gescheiden is van ons oude zelf - door de Heer in ons gevormd. Zo worden we als het ware opnieuw geschapen. Dit wordt onze hervorming en wedergeboorte genoemd door waarheden uit het Woord en door een leven daarnaar. (Apocalyps Verklaard 585)

De woorden van de Bijbel: 'Zij die overwinnen en Mijn werken tot het einde toe bewaren', staan voor volharding in liefde en trouw na gevechten tegen egoïsme en hebzucht, en de verwijdering van egoïsme en hebzucht zover als mogelijk is. Dit blijkt uit de betekenis van 'overwinnen' als vechten tegen het genoeg van egoïsme en hebzucht en die verwijderen. Het blijkt ook uit de betekenis van 'tot het einde toe' als een doorzetten, zelfs tot het einde van het leven. Voor degenen die volharden in liefde en trouw zelfs tot de dood zijn behouden. Het blijkt ook uit de betekenis van 'werken' als zaken van liefde en trouw, zowel in het innerlijke als uiterlijke leven. (Apocalyps Verklaard 174, 197)

Geen enkele liefde kan ooit zuiver worden in mensen, noch in engelen. Maar omdat de Heer in de eerste plaats de intentie in de wil beschouwt, voor zover we de intentie hebben en erin volharden, worden we in die mate binnengeleid in de zuiverheid en heiligheid van liefde, en maken we daarin geleidelijk vooruitgang. ([Echtelijke Liefde 71](#))

Overdenking

De reis van de wijzen is op veel manieren boeiend. Hoeveel van ons zouden hebben gedaan wat zij deden? Vanwege de lange reis die ze maakten, gaven de wijze mannen het beeld van een soort van intense vastberadenheid die een hulp voor ons spirituele leven kan zijn. Wat voor verder gelegen doel willen we in ons geestelijke leven bereiken? Hoe kun we beginnen in die richting vooruitgang te boeken? Wat is er nodig om in dit proces te volharden?

*General Church Outreach
Bryn Athyn, USA*