

Ontsteek het Licht

*Het volk dat in het duister wandelt zal een groot licht zien;
degenen die wonen in het land van de schaduw van de dood,
over hen zal een licht schijnen, (Jesaja 9: 2)*

'Duisternis' in deze tekst symboliseert valsheden zoals die hebben bestaan, en zoals die tegenwoordig nog bestaan onder oprechte heidenen, omdat zij niet weten wat waar is. Deze valsheden hebben van binnen goedheid, omdat zij het goede als doel hebben. Degenen die daarom in deze valsheden zijn, kunnen worden geïnstrueerd in wat waar is - zo niet in de wereld dan in het volgende leven - en wanneer zij worden geïnstrueerd ontvangen ze ook waarheden in hun hart. Hun innerlijke zelf is niet gesloten, maar is zoals het is bij jonge kinderen: open voor en ontvankelijk voor wat waar is. (Apocalyps Ontvouwd 526, Hemelse Verborgenheden 9256).

De Bijbelse woorden 'een groot licht zien' staan voor het ontvangen en geloven van waarheden van het geloof. ([Hemelse Verborgenheden 3863](#))

De Goddelijke genade is zuivere genade voor het gehele menselijke geslacht, om het te redden; het is ook onophoudelijk voor iedereen en het wordt nooit aan iemand onttrokken, zodat iedereen wordt gered die kan worden gered.

Toch kan niemand gered worden, behalve door Goddelijke middelen, die de Heer in Zijn Woord openbaart; deze goddelijke middelen zijn zogenoemde Goddelijke waarheden - gesymboliseerd door licht in het Woord - die leren hoe we moeten leven om gered te worden. Door middel van deze waarheden leidt de Heer ons naar de hemel en plant het hemelse leven in ons.

De Heer doet dit voor alle mensen. ([Hemel en Hel 522](#))

En toen Hij de menigten zag, ging Hij de berg op en toen Hij zat, kwamen Zijn discipelen tot Hem. Toen opende Hij Zijn mond en onderwees hen, zeggende: 'Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven', (Mattheüs 5: 1-2, 5).

Overdenking

Deze lezing spreekt over heidenen - mensen met goedheid die binnenin hen is, en die open staan om te horen wat waar is, en die bereid zijn het te ontvangen, het te geloven en hun leven erdoor te vormen.

Wat zijn in het afgelopen jaar een of twee dingen die wij van de Heer hebben geleerd die waar zijn en die hebben bijgedragen aan het vormen van ons leven, het kneden en het planten van het hemelse leven in ons?

Hoe hebben deze waarheden ons leven opgebouwd en gevormd? Wat hebben ze voor ons betekend? Welke hoop of belofte doen al deze dingen voor ons in het komende jaar?

*General Church Outreach
Bryn Athyn, USA*