

Laat je leiden door de Heer

Toen zei Maria: 'Zie de dienstmaagd van de Heer! Mij geschiede naar uw woord.'
En de engel verliet haar. (Lukas 1:38)

Degenen die bereid zijn door de Heer geleid te worden, schrijven niets goeds aan zichzelf toe; in plaats daarvan beschouwen ze alle dingen als ontvangen, en schrijven ze aan Hem toe. Ze willen door Hem geleid worden en niet door zichzelf. Ze houden van alles wat goed is en vinden vreugde in alles wat waar is, omdat ze weten en bemerken dat liefhebben wat goed is, dat wil zeggen, willen en doen, is de Heer liefhebben en dat liefhebbende waarheid is, de naaste liefhebben. Ze leven tevreden met wat van hen is - of het nu weinig of veel is - omdat ze weten dat ze net zoveel ontvangen als goed voor hen is - degenen die weinig ontvangen, voor wie een beetje nuttig is en degenen die veel ontvangen voor wie meer nuttig is. Bovendien weten ze zelf niet wat goed voor hen is, alleen de Heer weet dit, die voor alle dingen zorgt die eeuwige waarde hebben. ([Hemel en Hel 278](#))

Een verlangen om de toekomst te kennen is bij de meeste mensen aangeboren; maar dit verlangen ontleent zijn oorsprong aan een liefde voor het kwaad. Het wordt daarom weggenomen van degenen die in de Goddelijke voorzienigheid geloven. In plaats daarvan wordt het vertrouwen gegeven dat de Heer voor hen zorgt. Dientengevolge wensen zij niet van tevoren dingen te weten opdat zij zich op geen enkele manier zouden verzetten tegen de Goddelijke Voorzienigheid. ([Goddelijke Voorzienigheid 179](#))

Wanneer mensen die net in de andere wereld zijn aangekomen, zijn voorbereid op de hemel, worden ze naar de weg gebracht die daar naartoe leidt. Hierna wordt iedereen door de Heer naar zijn of haar eigen hemelse gemeenschap geleid, wat ook op verschillende manieren gebeurt, soms via slingerpaden. De manieren waarop zij worden geleid, zijn bij geen enkele engel bekend, maar alleen bij de Heer. ([Hemel en Hel 519](#))

Overdenking

Zorgen zijn voor velen van ons een moeizaam deel van het leven: zorgen over onze eigen mogelijkheden, zorgen over mensen die dicht bij ons staan, zorgen over de toekomst, etc. Het tegenovergestelde van zorgen is vertrouwen. Een ander woord voor vertrouwen is onschuld, die kan worden gedefinieerd als 'worden geleid door de Heer'.

Maria was bereid het pad te bewandelen dat de Heer haar had voorgelegd. Haar woorden kunnen voor ons een mantra zijn: '*Mij geschiede naar uw woord*'.

Kunnen wij de Heer horen wanneer hij ons aanmoedigt om in deze kersttijd het goede te doen? In het komende jaar? Hoe kunnen wij in onschuld, vol vertrouwen in elk van die richtingen onze plaats bepalen?

*General Church Outreach
 Bryn Athyn, USA*