

Hij nam Hem op in zijn armen:  
Kracht en hoop voor de toekomst

*En toen zij hun schatkisten hadden geopend, brachten zij geschenken aan Hem: goud, wierook en mirre. (Mattheüs 2:1-12)*

In de oudheid werden geschenken aangeboden aan koningen wanneer mensen naar hen togingen. Dit was een gangbaar en heilig gebruik die de introductie symboliseerde. Zo brachten de wijzen uit het oosten geschenken aan de zojuist geboren Heer. Deze uiterlijke gaven symboliseerden interne of geestelijke geschenken, namelijk liefde en trouw die de Heer vanuit het hart worden aangeboden en door Hem worden aanvaard. Zulke dingen brengen het samenzijn met de Heer tot stand. ([Hemelse Verborgenheden 4262](#), 9293; *Apocalyps Verklaard* 661)

De wijzen uit het oosten die kort na zijn geboorte tot Jezus kwamen, brachten geschenken van goud, wierook en mirre. Goud symboliseerde liefde voor de Heer, wierook liefde voor de naaste en mirre deze soorten liefden, zoals die bestaan in het uiterlijke leven. Alle ware aanbidding komt voort uit deze drie dingen. ([Hemelse Verborgenheden 4262](#), [Apocalyps Onthuld 277](#), *Ware Christelijke Religie* 205)

De geschenken of offergaven die de Israëlitische en Joodse natie aan de Heer in de Schrift hebben gedaan, werden geschenken en offergaven aan Jehovah genoemd, hoewel Jehovah, dat wil zeggen de Heer, geen geschenken of offers aanvaardt, maar aan iedereen vrijelijk geeft. Niettemin wil Hij dat deze dingen van ons komen alsof die van onszelf zijn. Want de Heer verleent het verlangen om te doen wat goed is vanuit liefde, en het verlangen om te spreken wat waar is vanuit geloof, en het lijkt alsof deze dingen van onszelf zijn. Hieruit blijkt dat wat 'geschenken en offers aan de Heer', wordt genoemd, in wezen geschenken en offers zijn die door de Heer aan ons zijn gedaan. (*Hemelse Verborgenheden* 9938)

### Overdenking

In de Kersttijd worden we herinnerd aan een van de belangrijkste punten die gelden in onze eigen geestelijke groei en ontwikkeling en ook het uiteindelijke doel van het hele kerstverhaal. De eigenlijke reden waarom de Heer op aarde is geboren en de volledige reden waarom Hij herhaaldelijk in ons leven geboren wil worden, en het uiteindelijke doel dat Hij voor ieder van ons heeft, is dat we zijn liefde en goedheid in ons hart en onze geest zouden ervaren, en dat deze liefde en goedheid, door onze keuze, zich via ons tot anderen zou uitstrekken en hun leven op tastbare manieren zou raken. Op deze manier keert elk 'geschenk' dat we anderen geven terug naar de Heer. Dit is waar de echte vreugde en blijdschap in het leven uiteindelijk en volledig worden ervaren - door tastbare 'geschenken' te geven aan anderen vanuit het hart, onder leiding van de Heer.

Wat zijn in deze kerstperiode de meest betekenisvolle geschenken die de Heer ons in ons leven heeft gegeven? Welke betekenis hebben die voor ons? Op welke manier hebben we een van deze geschenken aan Hem kunnen teruggeven?

*General Church Outreach  
Bryn Athyn, USA*