

Geef de Heer de eer

En Maria zei: 'Mijn ziel maakt de Heer groot en mijn geest verheugt zich in God, mijn Heiland. Want Hij die machtig is, heeft grote dingen voor mij gedaan en heilig is Zijn naam.' (Lukas 1: 46-55)

Innerlijk de Heer belijden behoort tot het hart. Zo'n belijdenis manifesteert zich in nederigheid en tegelijkertijd in een verlangen naar wat goed is. ([Hemelse Verborgenheden 2329](#))

Ware belijdenis van het hart, omdat het vanuit hemelse liefde vloeit, is echte belijdenis. Degenen bij wie het bestaat, erkennen dat al het goede van de Heer komt. Wanneer die erkenning bij hen bestaat, is het een staat van nederigheid, want in dat geval erkennen zij de Heer als alles in hen te zijn en zij zelf niets in vergelijking. ([Hemelse Verborgenheden 3880](#))

Engelen hebben helemaal geen wijsheid of intelligentie die uit henzelf voortkomt. Ze bekennen dit openlijk. In feite zijn ze ook behoorlijk geërgerd als iemand enige wijsheid of intelligentie aan hen toeschrijft. Want ze weten en nemen waar, dat - als ze dit zelf zouden doen - dit het Goddelijke wat van Hem is zouden wegnemen, en ze zouden voor zichzelf opeisen wat niet van henzelf is, en dus zouden ze zich bezighouden met de misdaad van spirituele diefstal. ([Hemelse Verborgenheden 4295](#))

Laat het bekend zijn dat alle ware aanbidding bestaat uit aanbidding van de Heer in een staat van nederigheid, en nederigheid binnen een erkenning dat er in onszelf niets leeft en niets goeds is, maar dat alles in ons - afgezien van de aanwezigheid en het bestaan van de Heer in ons - dood is. Ook nederigheid in de erkenning dat alles wat leeft en alles wat goed is, van de Heer is. Hoe meer de mens deze dingen erkent, niet met de mond, maar met het hart, hoe meer hij zich in een staat van nederigheid bevindt, en dus hoe meer hij aanbidt, dat wil zeggen, in ware aanbidding is, en hoe meer hij in liefde en goede wil is, des te gelukkiger is hij. ([Hemelse Verborgenheden 1153](#))

Overdenking

Erkenning krijgen voor de dingen die we doen, kan voor sommige mensen erg belangrijk zijn. Sommigen van ons zijn van nature geneigd om de eer te nemen voor de dingen die ze doen, of willen dat anderen merken en waarderen wat ze doen.

Anderen daarentegen vragen ons te erkennen dat alle eer aan de Heer behoort. Hij is de schepper en aanstichter van al het goede dat we doen. In de mate dat we dat ontvangen, in dezelfde mate kunnen we ons tot Hem wenden in ware nederigheid voor goede dingen in het leven.

Het resultaat is dat er meer goede dingen door ons worden gedaan - echt goede dingen waar we geen eer voor hoeven te ontvangen, maar opnieuw aan de Heer toeschrijven.

Op welke manier kun we onszelf betrappen op het erkennen van de dingen die we vandaag doen? Welk effect zou het kunnen hebben om in plaats daarvan bewust de eer aan de Heer te geven? Laten we het proberen en afwachten.

*General Church Outreach
Bryn Athyn, USA*