

De Heer beschermt ons tegen wat schadelijk en slecht is

Toen koning Herodes de wijzen hoorde, raakte hij in verwarring, en heel Jeruzalem met hem. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: 'Ga zorgvuldig op zoek naar het jonge kind, en wanneer u Hem hebt gevonden, bericht het mij, opdat ik ook mag komen en Hem aanbidden.' Toen ze de koning hadden aangehoord, gingen zij op weg. (Mattheüs 2: 1-18)

De woorden van de oudtestamentische geschriften: 'U dacht kwaad tegen mij, maar God dacht het in goed te veranderen, het leven te schenken aan een groot volk', zijn woorden die een geheim van de hemel bevatten. Het geheim is dit: de Heer staat de hellen toe goede mensen in verzoeking te brengen, dus valsheden en boosheden in hun gedachten en harten te laten leggen. Maar tegelijkertijd is Hij Zelf aanwezig en biedt weerstand door de valsheden van deze geesten te weerleggen en hun kwaad te verstrooien. Hieruit volgt: vernieuwing, hoop en overwinning. Want geesten uit de hel zijn alleen van plan wat slecht is. Maar het is hun door de Heer helemaal niet toegestaan om wat dan ook te doen, behalve als er iets goeds uit voort kan komen, dat wil zeggen, zodat waarheid en goedheid steeds sterker in ons kunnen worden gemaakt wanneer we verleidingen ondergaan. ([Hemelse Verborgenheden 6574](#))

Wanneer we worden hervormd, worden goed en kwaad tegengesteld en ontstaat er conflict en strijd, die lijken op de gisting van wijn. Als het goede wint, wordt het kwaad met de valsheid ervan naar de zijden verplaatst, net als het sediment of droesem naar de bodem van een vat zakt en wat goed is, wordt als edele wijn na de gisting. ([Goddelijke Voorzienigheid 284](#))

O Heer, hoe groot zijn Uw werken! Uw gedachten zijn heel diep. Wanneer de goddelozen opspringen als gras, en wanneer alle werkers van ongerechtigheid bloeien, mag het zo zijn dat ze voor altijd vernietigd kunnen worden. (Psalm 92: 5, 7)

Overdenking

De aanwezigheid van Herodes in Jeruzalem was een mogelijke wegversperring voor de wijze mannen op hun reis. In feite was zijn aanwezigheid in het kerstverhaal een bedreiging voor het eigen leven en de missie van de Heer op aarde. Op dezelfde manier is de aanwezigheid van de hel in onze eigen innerlijke ervaring iets dat ons geestelijk leven kan bedreigen. Maar de Heer is altijd bij ons. Hij laat slechte geesten ons alleen uitdagen en verleiden zodat we keuzes tegen hen kunnen maken, zodat we voor altijd van ze af kunnen zijn. Door onze keuzes versterkt de Heer ons in wat waar en goed is, en na verloop van tijd worden onze levens en karakters als fijn gerijpte wijn.

Wat is een bijzondere uitdaging die we kortgeleden nodig hebben gehad om onder ogen te zien en te vermijden - zoals de wijze mannen die Herodes tegenkomen en dan verlaten?

Wat moesten we doen, wat hebben we gedaan en wat moeten we nog doen om deze uitdaging aan te gaan en op koers te blijven om de Heer te aanbidden?

Van welke hulp kunnen we van de Heer gebruikmaken om ons op koers te houden.

*General Church Outreach
Bryn Athyn, USA*