

GESPREEKEN MET ENGELN

Inleiding

De originele tekst van de serie notaties die genoemd worden Colloquia cum Angelis, wordt weergegeven in hetzelfde manuscript als Index Rerum in Apocalypsis Revelata (nu in de Royal Academy of Sciences, Stockholm moet daarom zijn geschreven omstreeks 1766.

Er is slechts één Latijnse editie ervoor verschenen van Colloquia dat staat in Diarium Spirituale, deel 7 (J.F.I. Tafel, 1846), dat was gebaseerd, niet op het originele handschrift, maar op een kopie die was gemaakt door Augustus Nordenskjöld en dat nu in het bezit is van de Swedenborg Society.

1. Een boosheid bevat van binnen een oneindig aantal lusten, zowel innerlijke als uiterlijke, waarover de mens niets weet. Al deze lusten worden door de Heer verwijderd zolang de mens tot de Heer opziet en boosheid schuwt alsof het van hemzelf is.

Illustreren met verschillende voorbeelden van de menselijke anatomie, zaken zoals die te doen hebben met de maag, nieren en genitaliën.

De mens hoeft daarover niets te weten.

Het kwaad verschijnt aan de mens als een enig ding, toch zijn daarin alle lusten bevat, innerlijk en uiterlijk, in openvolging, hoewel zij in dat kwaad tegelijkertijd aanwezig zijn. Dit moet geïllustreerd worden.

De mens wordt niet gezuiverd door alleen het boze te schuwen voor burgerlijke en morele redenen, want dan wordt hij alleen gezuiverd ten aanzien van zijn uiterlijke dingen en niet zozeer ten aanzien van de innerlijke.

Dus niemand wordt heden ten dage gezuiverd door het hedendaagse geloof, dat zich alleen maar verzet tegen de burgerlijke, morele en sociale handelingen.

2. Degenen die als resultaat de bevestiging in zichzelf maken dat het Menselijke van de Heer hetzelfde is als van ieder ander mens verdelen de Heer in twee. Van binnen zijn zij Socinianen of Arianen, met wie geen Kerk kan zijn; het geloof-alleen doet dit.

3. Degene die in het geloof-alleen is kan niet anders dan God drie maken en andersom, degenen die God drie maken hebben het geloof-alleen lief.

4. De Heer en de mens zijn tegelijkertijd in de naastenliefde, door middel van die liefde vindt verbinding plaats, zij die in die liefde zijn, hebben de Heer lief.

5. De mens die in zijn eigen gemoed is, veronderstelt dat iets wat boos is, wordt toegestaan, en doet dit voortdurend. Dan vindt dat pogen dat boze, zolang mogelijk te doen, zijn woonplaats niet alleen in zijn gemoed maar ook in zijn lichaam. Dat pogen is een handeling van de wil welke wordt betugeld alleen door uitwendige oorzaken.

6. De innerlijke mens bestaat niet alleen uit verstaan, denken en weten; het is ook willen wat hij verstaat, denkt en weet.

Hieruit kan men zien wat de innerlijke mens is als die gescheiden is van de uiterlijke en hoe als hij niet is gescheiden. Alles wat geestelijk is, bevat in het denken dat wat vanuit de wil is en denken zonder willen is iets uiterlijks, zoals een voorplein.

7. Er zijn drie dingen die in volgorde elkaar volgen en één maken: naastenliefde, geloof en werken, zoals wil, verstaan en daden. Als er een mist nemen de andere twee af of kwijnen weg.

8. Een mens moet handelen en denken in geestelijke zaken alsof hij dat doet helemaal vanuit zichzelf.

De mens zou anders geen mens zijn.

Dit is het beeld van God in de mens.

Dit wordt voortdurend door de Heer verleend.

Het wordt verleend opdat er een wederkerige liefde is en als gevolg daarvan verbinding.

Anders zou het Woord helemaal aan niets bijdragen.

Anders zou er geen religie zijn.

9. Alles vloeit in de mens in op zo'n wijze dat de mens slechts een orgaan is dat opneemt. Hij is een orgaan dat alles ontvangt van de hemel in zijn gemoed en een ontvanger van de wereld in zijn lichaam.

Net zoals het oog de ontvanger van licht is, de oren de ontvangers van geluid en zo ook de andere delen van het lichaam, zo is het verstand de ontvanger van het licht van de hemel, dat wil zeggen, de wijsheid, en de wil de ontvanger van de warmte van de hemel, dus van de liefde.

Er is niets anders in de mens dan te kunnen ontvangen; noem de organen van het lichaam om te illustreren wat die mogelijkheden zijn.

Natuurlijke objecten worden waargenomen in het lichaam alsof die aanwezig waren in hem; geestelijke objecten eveneens alsof die aanwezig zijn in het gemoed, ofschoon zij daar niet zijn.

Dwalingen zijn het gevolg van die gewaarwording.

10. Dwalingen hebben hun oorsprong door de omkering van ideeën, zoals het denken over God in personen en niet vanuit het Wezen, over de naaste ten aanzien van de persoon, dat wil zeggen over zijn gedrag als mens en niet van zijn wezenlijke karakter, over de hemel als een plaats en niet vanuit liefde en wijsheid, over de Kerk vanuit uiterlijke eredienst en niet vanuit naastenliefde en vanuit het geloof dat voortkomt vanuit naastenliefde, zelfs over allerlei dingen, van vreugden en pleziertjes en niet van de liefden van waaruit die voortkomen.

11. De staat van een mens ten aanzien van zijn wil of liefde verandert niet na de dood, want dit is zijn leven en ook zo ten aanzien van de naastenliefde. De staat van een mens ten aanzien van verstaan verandert wel en het verandert ten aanzien van de liefde in zijn wil.

12. In de wereld kan de mens denken dat hij in de hemel is vanwege zijn inzicht, maar in werkelijkheid is hij dat niet. Daarom wordt alles wat waar en goed is in het verstand weggenomen, omdat het niet overeenkomt met de liefde in zijn wil.

Dwaasheden ten aanzien van het geloof die in een ogenblik komen en daarna dus directe verlossing.

Zo ook betreffende directe genade; want dit maakt één met geloof dat in een ogenblik komt.

In feite wordt de mens hervormd en wederverwekt stap voor stap tot zijn levenseinde en daarna tot in eeuwigheid.

En hij kan nooit perfect worden wederverwekt, alleen met betrekking tot de meest algemene dingen en enige van die algemene dingen die daaronder liggen.

13. Het verstaan in geestelijke zaken is verloren gegaan bij diegenen van de geestelijkheid die bij zich de valsheden van het huidige geloof hebben bevestigd.

Het is niet verloren gegaan bij de leken omdat zij die niet hebben bevestigd.

Hoe de geestelijkheid hun verstaan in geestelijke zaken heeft gesloten en tevens het verstaan bij de leken.

De bevestiging sluit dit af; de reden waarom.

Meer soorten bevestigingen.

De bevestiging door de manier waarop iemand leeft is de ergste.

14. Hoe de zin van de letter wordt afgebroken wanneer het door de hemel gaat en geestelijk wordt.

Het is een afpellen en een onthullen van de innerlijke dingen van de waarheid.

Experimenten die aantonen dat wanneer waarheden verborgen liggen in de mens dat dan de letterlijke zin werkelijk geopend wordt in de hemel en omgekeerd wordt het verstrooid en in sommige gevallen met een luid geluid.

En als de bevestiging van de liefde van dat wat boos is van binnen ligt verborgen, verschijnen als het ware vonken van vuur en volgt een explosie.

Alles van de letterlijke zin verbindt zich met alle hemelen.

Zo is dus het Woord de verbinding van de hemel met de Kerk.

Deze zaken kunnen niet worden begrepen zonder enige kennis van overeenstemmingen.

15. Een vals begin in geestelijke dingen leidt tot een vervalsing van alles daarna.

Dus het vervalst alles in het Woord.

Dit gebeurt zelfs als de mens het zich niet bewust is terwijl hij het Woord leest.

Onwaarheden kronkelen zich werkelijk door elk onderdeel van het Woord heen, vanuit de zijkant of middendoor.

Zo'n valsheid is niet duidelijk zolang het geplaatst wordt in het midden van de geestelijke aandacht van iemand.

16. Waarheden vervalsen het Woord niet wanneer het wordt gelezen, want zij zijn altijd in verbinding met elkaar.

Het goede van het leven vervalst het Woord niet, omdat dit binnenin elk apart onderdeel van het Woord ligt.

Zo kan de letterlijke zin op deze wijze worden verdraaid, zelfs door iemand die in waarheden is die de leer samenstellen en in het goede van het leven is.

17. Bij degenen die in het geloof-alleen zijn, worden alle goede werken, zelfs berouw, iets van verdienste.

Degenen die bij zich valsheden hebben bevestigd vervalsen

het gehele Woord en zij zijn zich daar niet van bewust. Luther.

God is de Bron van alle dingen. Dit wordt aanschouwelijk gemaakt door alles wat overeenstemming heeft met de mens en van de sferen die de engelen omgeven.

Naastenliefde en geloof maken één, zoals aandoening en gedachte, zodat werken onmogelijk zijn die meer tot het ene als tot het andere behoren. Aandoening alleen is verstoken van gevoel en daartegen; zo ook naastenliefde alleen.

Een beschrijving van wat het geloof is alvorens het levend is gemaakt door de naastenliefde; het is historisch...

*Hiermee eindigt de tekst van dit korte (onvoltooide) werkje uit **Keine theologische werken en brieven.***

