

HOE WORDEN WE VERBONDEN MET DE HEER

Preek van Ds. Fred Elphick.



“Indien Ik ulieden van het aardse gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven, wanneer Ik u van het hemelse spreek?” (Johannes 3:12).

De vraag van de Heer aan Nicodemus wijst op een reden voor het gebrek aan geloof of vertrouwen. Want als iemand zijn of haar denken enkel baseert op wat tot hem komt via de zintuigen, zal er in het geheel geen geloof zijn. Dit is zelfs van toepassing op het Woord van de Heer. “Indien Ik ulieden van het aardse gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven, wanneer Ik u van het hemelse spreek?” (Johannes 3:12)

Toch is een zeer letterlijk geloof in het Woord een beginpunt. Vandaar dat het in zulke benen-op-de-grond termen geschreven is, zodat op vele plaatsen zelfs een kind kan beschrijven wat er gaande is. Hetzelfde geldt voor ons beeld van de Heer, zoals geschilderd in het Nieuwe Testament. Hij doet spectaculaire wonderen van genezing en leert hemelse dingen in aardse termen. Zelfs na Zijn opstanding waren Zijn verschijningen aan Zijn volgelingen - voorzover zij konden waarnemen - heel vaak in deze wereld. Zo had Hij bijvoorbeeld een maaltijd met sommigen van Zijn discipelen op het strand tegen het aanbreken van de dag - een barbecue, niets minder! Wat kon er nog aardser zijn dan dat?

Denk aan het voorval net nadat ze probeerden te vissen aan de rechterzijde van de boot, zoals door de Heer aangeraden. We lezen: Toen zij dan aan land gekomen waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop en brood. Jezus zeide tot hen: Brengt van de vissen, die gij thans gevangen hebt. Simon Petrus ging aan boord en sleepte het net aan land, vol grote vissen, honderddrieënvijftig; en hoewel er zo vele waren, scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen: Komt en houdt de maaltijd. (Joh.21:9-12).

Juist door middel van zulke ogenschijnlijk eenvoudige beschrijvingen, onder vertrouwde omstandigheden, plant de Heer levendige indrukken bij de mensen in, en leidt ze dan verder om dieper in te zien, de ogen van hun geest te verheffen - om Zijn macht te voelen die ons kan veranderen, als we daartoe bereid zijn.

De Geschriften zeggen dat geloof het oog van de liefde is (HV3863:12). Dat wil zeggen, dat je het ware geloof in de Heer alleen maar kunt hebben wanneer je door de waarheid van Zijn leer bewogen wordt en liefde voor je naaste bezit. Anders gezegd, ons geloof is bedoeld om onze goede intenties te leiden, zodat we weten welke weg we verder moeten.

Zodra we ontvankelijk worden voor de liefdes van de hemel, beginnen we ware ideeën in het licht van de hemel te zien. Het licht van het ware komt in feite van het vuur der liefde. Liefde en waarheid komen tezamen wanneer we proberen te leven zoals ons geweten dicteert.

We kunnen zien hoe we geleid worden, de Heer te zien in de fasen hoe we iemand in het dagelijks leven leren kennen. We kunnen geen enkel gevoel over hen hebben voordat we werkelijk hebben kennism gemaakt. En dat is gebaseerd op indrukken die we via onze zintuigen ontvangen. Eerst zouden we iemand via de telefoon kunnen spreken en hem later in levende lijve ontmoeten. Of anders zouden we gelezen kunnen hebben wat iemand geschreven heeft naar zijn voorstelling van hoe zij of hij is op dezelfde basis.

We kunnen zien dat iets dergelijks gebeurt naarmate we meer over de Heer leren. Maar het punt is, dat onze eerste indrukken na iemand ontmoet te hebben, heel sterk op de zintuigen gebaseerd zijn, vooral het horen en zien. Pas later kunnen we hem op een dieper vlak leren kennen. Zelfs dan rekenen we heel vast op onze zintuiglijke indrukken. Hetzelfde geldt voor onze kennis van de Heer.

Zo kunnen we zien dat dit zintuigen-gebaseerde vlak van bewustzijn een wezenlijk deel van onze geest vormt. Dat dit zo is, wordt uitgebeeld in de wonderlijke wereld van overeenstemmingen door iets dat direct op de grond leeft - het heeft geen armen of benen en het lichaam is in direct contact met de aarde. Het is een wonder dat het kan overleven! Maar is er een nog betere manier om levendig dit laagste vlak van onze geest - het deel dat in direct contact is met de wereld om ons heen - uit te beelden, dan een slang? De meeste slangen zijn ongevaarlijk, maar toch zijn we er heel voorzichtig mee, evenals we heel voorzichtig dienen te zijn met het zintuiglijke vlak van onze geest.

De reden is niet moeilijk te zien, want het redeneren volgens alleen maar de indrukken van de zintuigen, kan erg gevaarlijk zijn.. Om die reden vermeldt een van onze lezingen het bijten van "vurige slangen". Maar er is goed vuur en slecht vuur. Misleidende redeneringen gebaseerd op de zintuigen zijn het gevaarlijkst wanneer zij door kwade liefdes aangestoken worden. Er zijn er in overvloed hiervan in onze moderne wereld.

Dus is het dubbel interessant dat vurige slangen de kinderen van Israël aanvielen, op het moment dat zij aan hun kwaad uiting gaven - en zelfs zeiden dat zij het manna dat de Heer elke dag verstrekke, haatten. "Onze ziel walgt van dit waardeloze brood" zeiden zij.

Maar zintuiglijk denken is niet kwaad in zichzelf en in een goede betekenis, wanneer deze verschijningen naar de hemel gericht zijn, kunnen zij goede liefdes uitstralen. Dus kan iemand die uiterst lichamen-gericht is en niets over de Heer weet en toch naastenliefde heeft, gered worden - bijvoorbeeld zelfs iemand die een idool aanbidt, maar een goed leven volgens het geweten leidt. Dit is uitgebeeld in het feit dat Mozes op bevel van de Heer een koperen slang maakte en deze omhoog stak zodat ieder die door een slang gebeten was, toen alleen maar naar de slang hoefde te zien om genezen te worden.

Het moet bizar lijken voor iemand die niet weet waar die slang voor stond, dat alleen maar daarheen te zien genoeg was om iemands leven te redden. Maar ver van enig soort vreemd bijgeloof als het opheffen van de ogen naar de koperen slang, is wat het echte geloven doet wanneer het de aandacht richt op de Heer.

Wat zelf nog opmerkelijker is, is dat in de hoogste betekenis, de koperen slang hetzelfde zintuiglijke vlak van de geest uitbeeldt, maar in de Heer. Het wordt genoemd "Het Goddelijk Zinnelijke" of "Goddelijk Zintuiglijke Waarneming". We kunnen dit zien als de aanwezigheid van de Heer in ons eigen zintuiglijke vlak van bewustzijn - dit rakend, als het ware, met het Zijne. Deze aanwezigheid van de Heer is in feite een bescherming.

De Geschriften leggen dit als volgt uit. In de vroegste tijden, toen de mensen door liefde tot de Heer geleid werden, waren zij scherp bewust dat hun zintuigen het middel waren om ze tegen gevaar te beschermen. Wij kunnen ons bijvoorbeeld indenken, dat iemand dicht bij de natuur leefde en onmiddellijk elke situatie aanvoelde, die hun familie kon bedreigen. En met een levend (liefhebbend) geloof in de Heer, zouden zij deze gave van "waakzaamheid" of

omzichtigheid als door Hem verstrekt beschouwen, zodat het de Heer was, die ze voor het gevaar behoedde, via hun gevoel voor gevaar (zie HV197).

Dus vanwege dit aloude en geïnspireerde geloof dat de Heer mensen tegen gevaar beschermt, werd de "vurige slang" omhoog gehouden en genazen zij die hun ogen daarheen wilden opheffen. Dat wil zeggen, het is het ware geloof in de Heer dat iemand in staat stelt om geestelijk te leven - om de giftige "beten" van zintuiglijk denken te overleven, dat onze geest verlamt en onze geestelijke vooruitgang tegenhoudt. De Heer maakte het duidelijk in Johannes, zoals we eerder lazen, dat het ons geloof in Hem is, dat ons naar de hemel leidt.

We lezen: "... en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe" (Joh.3: 14,15).

We kunnen de Zoon des mensen "verhoogd zijnde" verstaan als de Heer die geheel Goddelijk werd, zodat Hij direct aanwezig werd op alle vlakken van de menselijke geest, zelfs tot aan onze lichamelijke zintuigen, en zo in staat werd om ons geestelijk leven te beschermen en ons te redden van de macht van het kwaad.

Hoe we ons de Heer al dan niet voorstellen is van veel minder belang dan dat ons werkelijk zien van Hem gebaseerd is op ons reagerend begrijpen van Zijn oneindige liefde en wijsheid en hoe Hij voortdurend bij ons aanwezig is, beschermend en leidend zo ver als we maar bereid zijn. Wat niet moet gebeuren is dat we op een dood geloof in Hem uitkomen - dat onze liefde koud wordt en we naar-binnen gekeerd en egocentrisch worden.

Wat was het dramatisch toen -vele jaren na het maken van de vurige slang, koning Hiskía hem geheel vernietigde! Waarom? Omdat de mensen zover gevallen waren, om het als een afgod te aanbidden - dus nu beeldde het een dood geloof, gesteund door kwade liefde uit.

We lezen over Hiskía, die een van de goede koningen van Juda was: "En Hij deed wat recht is in de ogen des Heren....hij verwijderde de offerhoogten, verbrijzelde de gewijde stenen en hiew de gewijde palen om; ook sloeg hij de koperen slang stuk, die Mozes gemaakt had; omdat tot op die tijd de Israëlieten daaraan plachten te offeren. En men noemde haar Nechustan. Hij vertrouwde op de Here, de God van Israël..... (2 Koningen 18: 3-5)

In feite betekent Hiskía "De Heer is Mijn Sterkte" en door de koperen slang "een koperen ding" (Nechustan) te noemen, maakte hij duidelijk dat het niet een van de plaatselijke goden was, alleen maar een brok metaal!

Mogen we ons dan van onszelf afkeren, van smeulende wrok en gekoesterde wraakgevoelens, van zintuiglijke opstellingen en materialistische vooroordelen - mogen we ons afkeren van al zulke negativiteit naar de vreugdevolle werkelijkheid van de liefde en aanwezigheid van de Heer bij ons en vertrouwen op Zijn machtige bescherming. Wanneer we deelnemen aan Zijn Heilig Avondmaal en naarmate we onze meer zelfzuchtige neigingen loslaten, mogen we dan de liefdes van de hemel ontvangen, die de Heer verlangt ons te schenken, en geïnspireerd worden door een steeds diepere visie van Hem in Zijn Goddelijk Menselijke.

"Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is de Here Here, en Hij is mij tot heil geweest" (Jesaja 12:2)

Amen.

Lezingen: Exodus 4 : 1-4
Numeri 21 : 4-9
Johannes 3: 12-21
HV 4211.