

## “GIJ HEBT MIJ NIET UITGEKOZEN.”

Preek van Bisschop Peter M.Buss



*Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en uw vrucht zou blijven opdat de Vader u alles geve wat gij Hem bidt in Mijn naam. Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt. (Joh.15:15-17)*

De Heer sprak deze woorden tot Zijn discipelen, die de eerste predikers van Zijn Christelijke Kerk waren. Zij voeren het onderwerp aan van “wijding” - het aanwijzen van mensen tot een speciale taak, en dezen daarop voorbereiden. Deze morgen werden er drie jonge mannen tot het priesterschap gewijd. Zij kozen dit werk niet zelf. De Heer koos hen uit, Hij wees hen aan, bereidde hen voor opdat zij vrucht zullen dragen in hun werk voor Zijn kerk.

Maar Zijn woorden hebben betrekking op ons allen. Niemand van ons kiest de Heer. Hij kiest ons. Hij organiseert onze geest - en dat is “wijding” - opdat wij in ons leven op een speciale manier vrucht mogen dragen, zodat wij onze Hemelse Vader mogen kennen.

Deze woorden worden gesproken in het midden van de afscheidstoespraak van de Heer tot Zijn discipelen voor Zijn aanhouding en kruisiging. Het was een lange toespraak, die vier hoofdstukken in het evangelie van Johannes beslaat. Wat waarschijnlijk het meest opvalt, is hoe dikwijls - bijna voortdurend - Hij sprak over Zijn verwantschap met Zijn Vader. Meer dan 40 keer in hoofdstuk 14 t/m 16 vermeldt Hij “de Vader”, en het gehele hoofdstuk 17 is een gebed tot de Vader.

In de Nieuwe Kerk weten we dat de Vader niet gescheiden is van de Zoon van God. Jezus Christus is God, en wat Hij Zijn Vader noemde was Zijn eigen inwonende ziel - Zijn oneindig wezen. Wanneer Hij over de Vader spreekt, heeft Hij het over de Goddelijke liefde. Wanneer Hij over Zichzelf op aarde, of over de Zoon, bedoelt Hij de waarheid die uit liefde voortkomt. In diepste zin zijn waarheid en liefde e´e´n, want waarheid is de taal van de liefde. Maar wij zien ze gescheiden.

In Zijn afscheidsrede wilde Hij daarom duidelijk maken hoe de mensheid van tijd tot tijd zijn God zou vinden: hoe we Zijn liefde zouden vinden, en de kracht van die liefde voelen. We zullen die liefde alleen door Zijn waarheid - de Zoon van God - ervaren.

Hij begon met te zeggen dat Hij Zijn discipelen zou verlaten. “En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg” voegde Hij toe. Thomas zei tot Hem, “Heer wij weten niet waar Gij heengaat, hoe weten wij dan de weg?” En toen sprak de Heer deze woorden, die zo welbekend over de gehele wereld zijn, “Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

“Ik ben de weg”. Beneden deze kansel liggen de boeken van het Woord. Er is een exemplaar van de Oude en Nieuwe Testamenten. Dan zijn er de boeken van het Woord voor de Nieuwe Kerk - de Geschriften die via Emanuel Swedenborg gegeven werden. Dit is waarvoor de Heer op aarde kwam om ons te geven. Hij leerde ons deze waarheid. Hij nam deze in Zichzelf en Hij gebruikte deze om de hel te overwinnen, een nieuwe hemel en een Nieuwe Kerk te

vestigen. Het is over deze boeken dat Hij spreekt wanneer Hij zegt, “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij”

Niemand zal in de toekomst ware liefde kennen, dan door deze waarheid. Zelfs zij die hem niet hebben - talloze miljoenen mensen die het Christendom niet kennen, mensen die goed zijn en in de hemel zullen komen - komen uiteindelijk tot de ware liefde door in de volgende wereld over deze waarheid te leren.

Dit is de grote betekenis van de komst van de Heer. Het menselijke geslacht was zijn weg kwijt geraakt. Het kende geen liefde. Het moest opnieuw liefde geleerd worden. De enige manier om vandaag terug tot de liefde te komen is door de waarheid die de Heer ons geeft. Wij worden uitgenodigd om deze boeken in te zien en de Heer in deze te horen zeggen, “Dit is de weg. Dit is de waarheid. Dit is het ware leven. Als je ooit lief wilt hebben, hier is het pad van liefde.”

En toch, wat zei Filippus als antwoord tegen Jezus? Hij zei, “Heer toon ons de Vader en het is ons genoeg.” In de inwendige zin, vraagt hij, “Waar is de liefde? Wij kunnen de liefde niet voelen. Toon ons de liefde en dan zullen wij gelukkig zijn.”

Horen we ons in de kerk niet datzelfde zeggen? Als we alleen maar de liefde zouden hebben, zo voelen we, zouden we ons om de waarheid niet hoeven te bekommeren. De dingen zouden vanzelf op hun plaats vallen.

Wat antwoordde Jezus? Ben ik zo lang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe zegt ge dan, “toon ons de Vader?”

Waarheid is de taal der liefde. Ik geef toe, dit is niet altijd de manier waarop we deze leren, maar in het Woord zelf is de waarheid de taal der liefde. Als we hem werkelijk verstaan, zien we de Vader - evenals wanneer we Jezus Christus verstaan, we Hem zien als onze God, de Eeuwige Vader, de Vredevorst.

Drie maal in dit gesprek heeft de Heer ons geboden, elkaar lief te hebben. De derde keer is in onze tekst. Maar let ook op de eerste twee. “Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt (Joh.13:34). Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad (Joh.15: 12). Zouden de mensen van die tijd niet gevoeld hebben, dat zij elkaar al lang liefhadden? Maar dat hadden zij niet. Dit was een **nieuw** gebod, dat nog niet bekend was voordat Hij het uitsprak. De liefde was verloren gegaan. De mensen dachten alleen maar dat zij liefhadden. Hij kwam op aarde om ze te laten zien hoe ze moesten liefhebben. “Gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.”

Ook wij voelen soms dat we weten hoe we moeten liefhebben. Maar liefde is een verloren kunst. Het kan bij ieder van ons hersteld worden door de waarheid die in deze boeken is. “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

Toen nodigde de Heer ons uit om Zijn vrienden te worden. De Heer God van hemel en aarde bood ons aan om ons te verheffen van slaaf-zijn tot vriend-zijn. Een slaaf gehoorzaamt alleen maar, onwetend wat zijn heer bedoelt. “Maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, u heb bekendgemaakt.”

Hier is het criterium voor vriendschap: Hij zal ons Zijn waarheid vertellen - de waarheid die spreekt over, komt van liefde. Als we luisteren en begrijpen, zullen we horen wat God

bedoelt. We zullen Zijn vrienden zijn, met Hem samenwerkend naar Zijn doel, dat is geluk voor al Zijn kinderen. Maar als we die vriendschap willen, moet het komen door het verstaan van de waarheden die van liefde spreken (HV51, AU409:10)

Dat brengt ons tot de wijding. "Ik heb u uitgekozen, en u aangewezen (of gewijd)." Ieder van ons is geroepen om hier op aarde speciale nutten te verrichten. Hij bereid ons voor door onze geest overeenkomstig de waarheid te ordenen. Dan zijn we vruchtbaar. Dan zullen we, wanneer we om liefde vragen, deze krijgen. "...opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in Mijn naam." Bij het uitleggen hiervan, zegt de Heer, "In de naam van de Heer bidden...is vragen volgens de waarheden van het geloof, en wat volgens deze waarheden gevraagd wordt, wordt gegeven" (HV6674:3).

De grote Engelse romanschrijfster Jane Austen schreef een boek getiteld Mansfield Park. Zij zei dat het over wijding ging. Inderdaad, de held werd een priester, maar dat was niet wat zij bedoelde. De held en de heldin waren twee jonge mensen die opgegroeid waren in een thuis waar Christelijke principes en een gedragscode en oprechtheid hun gevoelens leidden. Zij probeerden deze principes te raadplegen, wat hen ook overkwam. Soms was het erg zwaar voor hen, zoals het voor ons allen is. In hun leven kwamen een broer en zuster die innemend en aantrekkelijk waren, vriendelijk en getalenteerd. Wat echter tragisch was, hun geest was niet geordend - of gewijd door principes. Daardoor werden zij heen en weer geworpen tussen goede gevoelens (waarnaar zij vaak verlangden) en zelfzuchtige gevoelens, waarvan elk tenslotte een zeer tastbaar geluk vernietigde, dat van hem of van haar had kunnen zijn. De meest luidruchtige gevoelens voerden de toon en de ware liefde ging verloren. "Niemand komt tot de Vader dan door Mij" - door de waarheden die over liefde spreken.

Hoe ordenen de waarheden van de Heer de geest? Wanneer we deze leren, is er een directe volmaakte verbinding tussen hen en de liefde van God die er uitdrukking aangaf. Het is deze verbinding die de Heer op aarde tot stand bracht. "Ik ben in de Vader, en de Vader in Mij," zei Hij. "De Woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf; maar de Vader die in Mij blijft, doet Zijn werken." Liefde doet het werk; maar waarheid wijst de weg.

Wanneer we een waarheid van het Woord leren, kan de liefde van de Heer er in zijn. Het is die invloeiende liefde die de waarheden ordent die we leren, door ze op een geschikte plaats in onze geest te zetten. Het is die invloeiende liefde die ze kracht geeft - kracht om onze meer destructieve emoties te sussen, kracht om onze gevoelens in perspectief te brengen, kracht om anderen te gaan helpen. " "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft., de werken die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want ik ga naar Mijn Vader."

De uitdaging van de Nieuwe Kerk is, naar de boeken van het Woord te kijken en liefde te zien spreken: liefde te zien in de leringen over de hemel - of over de hel; om liefde te zien in de wetten van de Goddelijke Voorzienigheid; om liefde te zien in de vele geboden en beperkingen die tot de Goddelijke wet behoren. (Wanneer de Heer zegt, "Doe iets niet," dan is het omdat dat iets niet een liefhebbend ding is om te doen.) Onze uitdaging is te beseffen dat het niet mogelijk voor ons is om een soort liefde uit te vinden, dat de Heer Zelf niet beschrijft.

"Niemand komt tot de Vader dan door Mij." "Gelijk ik u heb liefgehad, dat ook gij elkander liefhebt."

Diegenen van ons die geloven in het Woord van de tweede komst van de Heer, verkozen niet zelf om te geloven. De Heer verkoos om ons geloof te geven. Nu biedt Hij ieder van ons

wijding aan - een ordening van onze geest door de waarheden van dat Woord. In dat Woord heeft Hij ons alle dingen verteld, die tot de liefde behoren, ons uitgenodigd om Zijn vrienden te worden, als Zijn vrienden deelnemend aan Zijn werk om Zijn Christelijke Kerk opnieuw te bouwen.

Laat ons de uitdaging aannemen, die de Heer in de wijding op ons gelegd heeft. Laat ons toestaan dat Zijn waarheden onze geest binnenkomen, en dan proberen de liefde te voelen waaraan zij uitdrukking geven.

Geloof dat onze Hemelse Vader in hen is, ze inspirerend met leven, onze geest ordenend door middel hiervan. Soms zullen ook wij zeggen, "Heer, wij weten niet waar Gij gaat, en hoe kunnen wij de weg kennen?" Of we kunnen zeggen, "Heer, toon ons de Vader" - vervul ons met Uw liefde zonder deze zwaarwegende waarheid - en dan zullen we tevreden zijn. Maar dat is niet de juiste manier vandaag. Vandaag moeten we l e r e n lief te hebben.

We moeten leren lief te hebben: eerst door het leren van waarheden, daarna door het doen wat de waarheid leert. Maar Hij vraagt ons om te geloven dat Zijn liefde in elke afzonderlijke waarheid aanwezig is, ons pad vormend, onze geest ordenend, dat "wat gij de Vader bidt in Mijn naam, Hij het u zal geven. Deze dingen gebied ik u - dat ge elkander liefhebt".

Amen.

Lezingen:

Joh. 14: 1-15, Joh.15: 7-17

HV 3704

HV 6674: 2,3