

VERLOS MIJ VOOR MIJN PLAATS IN DE HEMEL

Preek door Ds. Erik E. Sandström.



"En de menigten....riepen uit....Hosanna in de Hoogste.
En toen Hij Jeruzalem betrad, was iedereen in de stad
vervoerd, al zeggende: "Wie is dit?" (Mattheüs 21:9,10).

In onze les zien we hoe een mensenleven vergeleken kan worden met een boom in groei. Een pasgeboren baby is als een prille scheut die uit de grond komt; een kind, een jongeling is als de stam, wanneer het zijn eerste takjes krijgt. De dingen die het kind leert en weet zijn als de bladeren. Wanneer ze als jongens en meisjes het goede en het ware liefhebben, dan is deze liefde als lentebloemen, en de waarheden die ze leren, als de bloemblaadjes. Het gevolg van deze kennis in hun leven is als het beginsel van een vrucht in het midden van elke bloem; en wanneer een leven van naastenliefde volgt, dan is het als een rijpe vrucht. Naastenliefde is het ware geloof dat de mensheid van de hel verlost. (Goddelijke Voorzienigheid 332).

Kinderen groeien op, jonge mensen komen tot bloei, en volwassenen oogsten in geestelijke zin, omdat de Heer wil dat wij zo opgroeien. De Heer is de Zaaier van het zaad in de grond. Hij is de Landbouwer, de Kweker, en tenslotte, wanneer we het einde van ons leven hier op aarde bereiken, wordt de Heer ook de Oogster, terwijl Hij het opgebrachte fruit verzamelt.

Maar voordat we de bloeitijd bereiken, en voordat we beginnen te oogsten in naastenliefde, zijn we als de boom met slechts bladeren. We verschaffen kennis van het Woord, en deze kennis is als tere blaadjes met knopjes en ontluiken in de lente. De menigte brak takken vol bladeren van de bomen, om mee te zwaaien of voor de Heer uit te spreiden terwijl Hij Jeruzalem binnenreed als een Koning. En de gehele menigte riep uit: "Hosanna, aan de Zoon van David. Gezegend Hij die in de Naam van de Heer kome. Hosanna in de Hoogste.

Maar toen de menigte Jeruzalem bereikte, keken alle mensen daar op en renden naar de optocht. Zoals dat geschiedt wanneer er een optocht door jouw straat trekt en je vraagt: "Wat gebeurt er? Wie zijn dat?" Zo kwamen alle bewoners van Jeruzalem tezamen en zeiden: "Wie is dit?"

Ze antwoordden: "Hij is Jezus, de Profeet van Nazareth in Galilea". Is dit waar? Was Hij slechts een profeet uit Nazareth? Het echte antwoord op de vraag: Wie is dit? kan men vinden in hetgeen de menigte uitriep: "HOSANNA". Wat betekent Hosanna? Hosanna is een samenvoegsel van twee Hebreeuwse woorden, zoals Hallelujah. Hosanna betekent: Verlos nu, bid ik. De mensen riepen uit: "Verlos nu, bid ik, o Zoon van David. Verlos nu, bid ik, U die in de Hoogste zijt. Hosanna aan de Zoon van David, Hosanna in de Hoogste".

De Psalmen van David gebruiken zulke woorden de gehele tijd. In Psalm 118 lezen we de woorden: "Hosanna, o Jehovah".(vs 25). Maar nu zeiden ze: "Hosanna, Zoon van David, Hosanna in de Hoogste". Hieruit volgt dat Jezus is Jehovah, want alleen God Jehovah heeft de macht om te verlossen.

Hosanna betekent: Verlos nu, bid ik. Maar wat betekent Jezus? Jezus betekent Jehovah, onze Verlosser. De menigte gaf het juiste antwoord aan de mensen van Jeruzalem die vroegen: "Wie is dit?" Hen werd verteld "Dit is Jezus, de Profeet van Nazareth in Galilea". Met andere woorden werd hen verteld: "Dit is Jehovah, onze Verlosser". Een profeet is iemand die het Woord verkondigt. Nazareth in Galilea betekent alle mensen op deze aarde die in God geloven en hun naasten liefhebben. Bijgevolg betekent: Jezus, de Profeet van Nazareth in Galilea eigenlijk: Jehovah, onze Verlosser, Die het Woord aan alle mensen verkondigt.

Stel je eens voor: hier kwam een man rijdende op een witte ezel, gevolgd door een veulentje. De twaalf discipelen en de gehele menigte die in Jezus geloofden braken takken van de

bomen, en palmtakken, en spreidden ze uit voor de Heer terwijl Hij binnenreed. En ze spreidden ook hun gewaden uit voor Hem. Ze begroetten Hem als hun Koning, de Koning van Israël. Maar Hij was niet de Koning van Israël, Hij was de Koning van de Hemel en de Kerk. Hij was Jehovah zelve, op aarde gekomen om alle mensen die in God geloofden, die naar Zijn Woord konden luisteren, en die hun naasten liefhadden, te verlossen. En daarom riepen ze uit: "Hosanna in de Hoogste, of, Verlos ons nu, Jehovah in de Hoogste".

Edoch, deze mensen wisten niet werkelijk dat de Heer Jehovah Zelf was. Ze waren niet wijs genoeg om dit te weten. En daarom hadden de takken die ze uitspreidden slechts bladeren en geen vruchten. In feite, de volgende dag na Palmпасen, zag de Heer een vijgeboom zonder vijgen, slechts bladeren. Hij vervloekte het, en spoedig droogde het op en stierf. (Mattheüs 21:17-20).

Iemand "droogt ook op" als Hij de Heer kent, maar nooit eens goed doet voor zijn naaste. De Heer kennen is als bladeren aan de takken. Bladeren zijn prachtig en noodzakelijk. Maar je naaste liefhebben is als bloemen en vruchten, en als zaad in deze vruchten. Alleen naastenliefde kan de mens verlossen, zoals vruchten zaad opbrengen voor nieuwe bomen. Zaad brengt bomen voort, en bomen brengen zaad op. Aldus ziet ook de Heer in Zijn Goddelijke Voorzienigheid alles wat staat te gebeuren, alsof het al gebeurd is. (Goddelijke Voorzienigheid 333).

Dus wanneer je vraagt: "Ga ik naar de Hemel?", dan ziet de Heer je daar al. Hij ziet de toekomst alsof het nu plaats vindt. Als je vraagt: "Zal ik naar de Hemel gaan?", dan ziet Hij je daar nu. Je moet slechts geduldig zijn, en altijd blijven proberen goed te doen, en slechte gedachten en gevoelens jegens je naaste kwijt te raken.

Zoals je ziet bereidt de Heer een plaatsje in de Hemel voor iedereen, ook wanneer Hij zegt: "Ik ga een plaats voor je creëren, zodat waar Ik ben, jij ook zult zijn". (Johannes:14:2,3).

Er is een plaats voor jou, voor jou alleen, in de Hemel. Het begon op het moment dat je geboren werd, en het wacht op het moment dat je daar aankomt. De Heer leidt je elk moment, zelfs elke fractie van een moment, naar deze plaats, jouw plaats. Hij weet zelfs wanneer je verkiest om naar de hel te gaan, en op dat moment trekt Hij je terug en geeft je elke mogelijke kans om terug te keren naar de Hemel. Als je erop staat naar de hel te gaan, dan heb je alleen jezelf te verwijten.

En nu kunnen we duidelijk zien wat er op Palmпасen gebeurde, nietwaar? Al die mensen en kinderen in de tempel, die: "Hosanna" uitriepen, zeiden eigenlijk diep in hun hart: "Verlos me, verlos me nu, oh Heer, bid ik U".

Wij kunnen ook bidden dat de Heer ons verlost. Hij kent onze plaats in de Hemel, en nu weet je, dat Hij je naar je eigen plaats leidt. Hij waakt elk moment over je. Als je van je pad geraakt dat naar jouw plaats in de Hemel leidt, zelfs door een geringe afwijking, dan schiet je je doel kilometers voorbij wanneer je daar aankomt. De Heer brengt je steeds terug op je pad. Hij zorgt voor iedereen's geluk tot in de eeuwigheid. Hij verlost iedereen die naar God kijkt en zijn naaste liefheeft. Hij verlost iedereen in de Nieuwe Kerk die de Heer in Zijn Goddelijk Menselijke vereert. Alleen maar denken aan God of de Heer, en het Woord, is niet genoeg, omdat denken slechts als takken met alleen bladeren is, takken uitgespreid voor de Heer. Bladeren zijn niet genoeg, er moeten ook vruchten aanwezig zijn. Er moet liefde voor de naaste zijn. Alleen naastenliefde verlost de mens werkelijk, en iemand liefhebben betekent het slechte, dat je in jezelf ziet, te vermijden.

Wanneer we de Heer Jeruzalem zien binnenrijden, en de menigte takken en kledingstukken voor Hem uit zien spreiden, zullen we ons ook afvragen: "Wie is dit?" En we zullen het antwoord weten: "Dit is Jezus, de Profeet van Nazareth in Galilea". Dit is Jehovah, onze Verlosser, Die Zijn Woord aan alle mensen verkondigt. Ook wij roepen dan misschien naar Hem uit en zeggen: "Hosanna, verlos me nu, bid ik U". De Heer, in Zijn Goddelijke Voorzienigheid, ziet ons reeds in de Hemel, want Hij leidt ons naar onze plaats aldaar.

De Heer kijkt naar iedereen die "Hosanna" zegt, en ziet een engel. Wanneer we "Hosanna in de Hoogste" zeggen, bedoelen we eigenlijk: "Verlos me voor mijn plaats in de Hemel, oh Heer". De Heer antwoordt ons: "Ik ga een plaats voor je bereiden, zodat daar, waar Ik ben, jij ook zult zijn".

AMEN.

Lezen:

Mattheüs 21:1-11

Goddelijke Voorzienigheid 332, 333