

## VOORBEREIDING VOOR KERSTFEEST

Preek door Rev. Fred Elphick



Wanneer je de eerste tekenen van Kerstfeest ziet naderen, wat voor een gevoel geeft dat je dan?

Kijk je er naar uit?

En, als de dag eindelijk is gekomen, gaat alles zoals je het had gewild?

We zeggen graag dat we met Kerstfeest de geboorte van de Heer vieren. Maar voelen we ook echt vreugde wanneer we er over denken? Lijkt het iets dat ver weg is - een gebeurtenis die op te grote afstand plaats vond om ons te kunnen raken - begraven wellicht in een traditie van oppervlakkige goodwill en leeg vermaak? Voor vele mensen, zelfs temidden van overvloed, kan het Kerstfeest een vreugdeloze, lege tijd zijn.

En even als het gaat met een onverwachte bezoeker, die aankomt terwijl de voorbereidingen volop gaande zijn, of met iemand die simpel voelt dat de gebeurtenis te moeilijk te begrijpen is, lijken voor ons de vragen terzijde geschoven te worden. En dat terwijl juist in deze tijd onze persoonlijke problemen en zorgen grotere proporties dan ooit aannemen.

We verlangen naar iets echts, iets van betekenis, dat we kunnen bevatten en dat ons raakt en ons even optilt boven onze dagelijkse zorgen. Zo'n verlangen kan de eerste stap blijken te zijn naar een dieper gevoel van de aanwezigheid van de Heer met Kerstfeest. Maar we moeten er toe voorbereid zijn.

Daarentegen kan er de gedachte zijn dat we de Heer niet kunnen ontvangen - dat Zijn aanwezigheid alleen weggelegd is voor goede mensen. "Als we nu erg goed waren - bijna volmaakt - zou het anders zijn. We zijn namelijk geen engelen, weet je!"

Maar engelen zijn niet volmaakt. Verre van dat. Zij zijn mensen zoals u en ik. Toch zijn het mensen - mannen en vrouwen - DIE DE HEER ONTVANGEN. Dat is hun keuze geweest; en zij ontvangen Hem op even zo vele wijzen als er mensen zijn.

Als we dan op weg zijn engelen te worden - en er is slechts één andere mogelijkheid - deel van onze voorbereiding voor Kerstfeest zou kunnen zijn, engel-eigenschappen te ontwikkelen - de ECHTE liefde voor anderen.

"Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mijn aangezicht de weg bereiden zal.(Mal.3:1)".

De woorden van Maleachi aan het eind van het Oude Testament, verwijzen zoals gezegd wordt, naar Johannes de Doper, die de weg voor de Heer voorbereidde om in de wereld van de mensen te komen. Naar alle uiterlijkheid echter zal het moeilijk zijn om iemand hierbij voor te stellen, die minder op een engel lijkt. Gekleed in kamelenhaar, gegord in leer, zijn voedsel sprinkhanen en wilde honing, was Johannes de Doper niet wat wij als een engel zouden zien. Toch wordt hij als een engel voorgesteld:

"Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mijn aangezicht de weg bereiden zal. Plotseling zal tot zijn tempel komen de Here die gij zoekt, namelijk de Engel des verbonds, die gij begeert.

(Mal.3:1)"

De Geschriften leggen uit waarom Johannes een engel genoemd wordt. Een engel is een persoon DIE DE HEER ONTVANGT (HV10528). Op dezelfde wijze stelt alles wat we van de Heer weten in staat om iets van Hem te zien en te begrijpen - dus dat wat we van de Heer weten bereidt ons voor om Hem als de drijvende kracht in ons leven te ontvangen, evenals het prediken en dopen door Johannes de weg bereidde voor de komst van de Heer.

Toch blijken alle dingen die we van de Heer weten niet dit vermogen te hebben om onze geest te her-vormen. De massa blijkbaar verstrooide stukjes en beetjes informatie lijkt niet meer inspirerend dan het haar en het leer waarin Johannes gekleed was.

Maar inwendig, wanneer we dit toelaten, heeft al het ware dat van de Heer komt een humaniserende invloed (feitelijk IS dit in de menselijke vorm, vlg SS100, H460). Zodat wanneer de Heer Zich aan Petrus, Jacobus en Johannes vertoonde in de vorm van het Goddelijk Ware zoals dit in de hemel is, was het niet als een intellectuele abstractie of een of andere onzichtbare kracht, maar als een Goddelijk Mens: Zijn "gedaante veranderde voor hun ogen en Zijn gelaat straalde als de zon en Zijn klederen werden wit als het licht (Matth.17:2, Openb.Ontv.624:22).

Stralend, witheid, licht - dit zijn de dingen die we verbinden aan Kerstfeest. Maar we kunnen een andere stap zetten en ze beschouwen als ons gezicht van de Heer - dit zijn die stralende Goddelijke eigenschappen die Hij ons wil schenken. Wij hoeven alleen maar de weg te bereiden.

Als we inwendig alles konden zien wat er geleerd wordt over de Heer, getrokken uit het Woord, hoe zou dit er uitzien? De Geschriften zeggen dat het gezien wordt als een jong meisje, mooi van vorm en kleding (Openb.Onth.881) Dit zal niet onze gebruikelijke manier zijn om de leer van de kerk te zien, maar dit is de wijze waarop de engelen dit kunnen zien.

En zodoende neemt de Heer, de Vormer vanuit de baarmoeder, de dingen die we weten over het leven dat tot Hem leidt, en vormt deze, als we dit willen, tot iets levends - iets jong en aantrekkelijks (HV9042).

Het idee is eenvoudig. Wij geven gestalte aan het goede dat vanuit de Heer invloeit wanneer we volgens Zijn geboden leven. Dit is een uitgaand ding. Kerstfeest kan de tijd zijn wanneer we vorm geven aan gevoelens van dankbaarheid naar de Heer en werkelijke liefde voor anderen.

Hierin ligt de blijdschap die de kern van onze feestelijkheden vormt.

Wanneer we denken aan die vreugde, merken we dat zelfs voordat Johannes geboren was, er gezegd wordt dat hij in de baarmoeder opsprong bij de begroeting van Maria. Dit opspringen in de baarmoeder ging vooraf aan de vreugde die komt wanneer wat we uit het Woord weten tot uiting komt in de handelingen van ons leven (Op.Ov.710:31) We zouden dit vreugdegevoel kunnen vergelijken met dat bij een hereniging van geliefden na een lang gescheiden-zijn - de omhelzing van ware liefde.

In feite is het in onze goede wil jegens anderen, zoals in een baarmoeder, dat onze geest een engel-vorm aanneemt; want dan gaat de Heer ons uitwendig leven binnen en woont daar - zoals de Geschriften zeggen, "Hij heeft Zijn woonplaats in de hoogste gebieden..." (WCG366:2).

Wanneer we nadenken over de warme gloed van Kerstfeest - het goede gezelschap, de warmte van familie en vrienden, de opwinding - is er een sterke aantrekkingskracht. Herinneringen uit voorgaande jaren worden levendig wanneer we bekende liederen horen en we de beelden en geuren van de kindertijd herinneren. Zo vele van de uiterlijke versieringen van Kerstfeest kunnen een vreugde-respons uitbeelden op het verhaal van de komst van de Heer.

Maar zoals we zelf wel voelen, hangt deze respons van vele dingen af, bij voorbeeld, hoe luid en sterk is de concurrentie? Onze diepere gedachten zijn subtiele kleuren die uitgewist kunnen worden door het schijnsel van de tv.

Dus dienen we onszelf op zekere hoogte tijd te geven om over de werkelijkheid van Kerstfeest na te denken - om die dingen opzij te leggen die in de weg van echte viering komen. En dit is waar de Geschriften zo veel hebben, wat we aan onze eigen situatie kunnen toepassen.

Het eerste obstakel is het gevoel dat alles te idealistisch is - dat het gewoon niet kan plaatsvinden. "Als de dingen eenmaal anders waren, misschien. Maar in mijn geval ..."

Maar kijk nu eens naar de ogenschijnlijk onmogelijke situatie ten tijde van het eerste Kerstfeest. De staat der mensen was dermate tegengesteld aan het echte goede en de werkelijke liefde, dat als de Heer daarin geboren zou zijn, zij onmiddellijk vernietigd zouden worden.

We kunnen dit misschien vergelijken met het probleem dat de dokter tegenkomt, wanneer hij weet dat een operatie een ziekte alleen maar zou verergeren in plaats van te genezen, of met de ogenschijnlijk onoverkomelijke moeilijkheid, iemand te redden die in een rotslawine opgesloten zit en iedere poging om te naderen een instorten zal veroorzaken.

Ten tijde van de komst van de Heer, hadden de mensen zich verwijderd van het hemelse leven in dien mate dat zij onbenaderbaar leken. Alleen de Heer kon zulke moeilijkheden overwinnen. Er wordt gezegd dat de volkeren van Judea en Jeruzalem werden voorbereid voor de ontvangst van de Heer door een uitbeeldende doop. Zonder deze "zouden zij door allerlei ziektes vernietigd zijn...." (Op.Ov.724:7 OpOh.776:3).

Uitgelegd wordt, dat deze bescherming mogelijk was omdat in die tijd de vitale verbinding tussen engelen en mensen in stand gehouden werd door zulke acties die het hemelse leven UITBEELDEN. Zodat als iemand zichzelf en zijn kleding zou wassen, hij het idee zou UITBEELDEN dat hij geestelijk schoon was. Als hij UITWENDIG berouw had, kon dit voor werkelijke spijt gehouden worden.

Op deze wijze, toen Johannes al die mensen in de Jordaan doopte, werden zij beschermd door hun associatie met hemelse gezelschappen, zelfs al waren zij inwendig onveranderd.

"Addereengebroad, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan, zei Johannes, toen zij tot hem kwamen en hun uitwendige bekennen van zonden deden (Lk.3:7, Op.Ov.724:8)."

Als de Heer zulke mensen kon naderen, onderwijzen en met hen leven, door zo'n wonderbaarlijke aanpassing, kan Hij dat niet ook met ons?

Het enige verschil is dat wat vroeger alleen werd UITGEBEELD, nu WERKELIJK kan zijn. Zoals de Geschriften zeggen, “Wie kan in velden of wouden, waarin allerlei wilde dieren zijn, schapen, geiten en lammeren binnenlaten, voordat hij de wilde dieren heeft verdreven; en wie kan een met doornen, distelen en netels bezaaide grond tot een tuin maken, voordat hij deze schadelijke gewassen heeft uitgerooid; wie kan in een door de vijanden bezette stad een vorm van uitoefening der gerechtigheid vanuit gericht invoeren en een burgergemeente stichten, voordat hij de vijanden verdreven heeft?(WCG511)”.

Het is duidelijk dat wij onze rol dienen te spelen. Wij moeten de weg bereiden voor alle werkelijk goede dingen van Kersfeest die ontvangen dienen te worden. Dus wordt gezegd dat niets anders van ons gevraagd wordt, dan het huis schoon te vegen, dat wil zeggen, de lusten en valsheden van het kwaad te verwerpen. Dan kunnen wij vervuld worden met goede dingen, want het goede van de Heer kan een huis vullen, of een persoon, wanneer hetgeen dat blokkeert, opzij geveegd wordt. (HV3142).

Om het idee van obstakels wegvegen te benadrukken, bieden de Geschriften een alternatieve vertaling voor de weg BEREIDEN - namelijk SCHOONVEGEN: “Zoals in Jesajah: Hoor, iemand roept: Veegt schoon in de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis een baan voor onze God (40:3). Tevens: Baant, baant, VEEGT SCHOON de weg, verwijdert de struikelblokken van de weg mijns volks. (57:14). ...Trekt, trekt door de poorten, veegt schoon de weg voor het volk; baant, baant de weg, zuivert hem van stenen (62:10, HV3142).

Als wij dit Kerstfeest vieren, moge het ware blijdschap brengen en met ons zijn in de tempel van onze geest, als in de woorden van Maleachi : “Zie, Ik zend Mijn engel, , die voor Mijn aangezicht DE WEG SCHOONVEGEN zal; plotseling zal tot Zijn tempel komen, de Here, die gij zoekt” (3:1).

Amen