

WAKEN OVER ONZE GEDACHTEN



Een preek door Ds. Peter M. Buss Jr.

Lezingen:

Psalm 139:1-16

Lukas 12:1-3

Hemelse Verborgenheden 6204, 6206

“Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden. Daarom, al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in het licht gehoord worden, en wat ge in het oor hebt gefluisterd, in de binnenkamer zal van de daken gepredikt worden” (Lukas 12: 2, 3)

Onze gedachten zijn een wonderlijk deel van ons leven. Binnenin onze geest, bedenken we elke dag talloze ideeën en scenario's . We dagdromen: onze gedachten zwerven hierheen dan daarheen, en we verbeelden onszelf dat we verscheidene dingen aan het doen zijn. Soms zijn het fantastische dingen en op andere tijden denken we er aan hoe fijn het zou zijn om ergens uit eten te gaan. In onze geest plannen we activiteiten, en dit houdt de wereldse bijzonderheden in zoals wat we zoal nodig hebben gedurende de dag, en ook dingen waar we naar uitkijken - iemands verjaardag, een reis die we gaan maken. In onze geest ontwikkelen we onze gedachten voor we ze uitspreken, soms voorzichtig, en soms zelfs een duizendste seconde voordat de woorden onze mond verlaten. Hoeveel van ons hebben niet gesprekken gehad met mensen in onze gedachten, gedurende welke we onze zaak zo duidelijk en krachtig naar voren brachten, dat de andere persoon onze manier van denken overnam? Ze zullen misschien nooit gebeuren, tenminste niet op de manier waarop ze in onze gedachte spelen - maar zij overkomen ons. Onze gedachten zijn de plaats waar we onze herinneringen koesteren en afwegen. Het is de plaats waar we dingen uitzoeken, bepaalde alternatieven overdenken, en besluiten wat we moeten doen, of waar we belang aan hechten. Soms beangstigen onze gedachten ons, omdat ons vreselijke dingen kunnen overkomen - zoals hoe het leven zou zijn als iemand in onze familie sterft, of omdat we misschien iemand iets slechts zouden kunnen aandoen. En op andere momenten vallen ons prachtige vredelievende gedachten in, zoals hoe fijn het zou zijn naar een afspraak te gaan met de persoon waar we het meest in deze wereld van houden.

Vandaag richten we onze aandacht op deze binnenwereld -naar onze gedachten en wat de Heer daarover te zeggen heeft .We beginnen met enkele fundamentele veronderstellingen over onze gedachten - sommige dingen die we geneigd zijn te geloven over onze gedachten. Ik vraag u om er naar te luisteren en bij uzelf erover na te denken of u het met ze eens bent of niet.

1. Onze gedachten zijn van ons zelf. De meesten van ons geloven dat wat er in onze geest omgaat onze zaak is, waar alleen wij van weten. Als we hier over nadenken, kunnen we misschien zover komen om te erkennen dat de Heer ook onze gedachten kent, maar meestal geloven we dat het onze eigen privé wereld is.

2. We hebben de mogelijkheid ons denken in een zekere richting te keren - onze gedachten te richten op elke mogelijke manier die wij wensen.

3. We hebben de vrijheid onze gedachten te delen met anderen, of voor onszelf te houden.

4. De meesten van ons zijn er zeer blij om dat we de mogelijkheid hebben bepaalde gedachten van anderen buiten te houden aangezien we weten dat er soms vreselijke dingen gebeuren in onze verborgen wereld.

Laat ons voor dit moment deze ideeën even laten voor wat ze zijn en kijken naar enkele dingen die de Heer ons over onze gedachten heeft onderwezen, en zien of er vanuit ons gezichtspunt iets verandert. Zo'n mogelijkheid hebben we maar voor een korte tijd.

Ik wil me nu verplaatsen naar de verhalen die we lezen in het Woord van de Heer. Het eerste, vanuit de Psalmen, zegt eigenlijk, de Heer kent onze gedachten: *“O, Heer, Gij doorgront en kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, en met al mijn wegen zijt gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong, of zie. O Heer, Gij kent het volkomen.”* (Psalm 139: 1-4)

Dat is iets dat we allemaal geneigd zijn te aanvaarden zonder al te veel moeilijkheden. Maar wat dan ten aanzien van deze lering: *“Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden. Daarom, al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in het licht gehoord worden en wat gij aan het oor hebt gefluisterd, in de binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden”* (Lukas 12 : 2, 3)

Dit is op zijn zachtst gezegd een verwarrende lering. Als je bent zoals de meeste mensen is het idee dat al je geheime gedachten naar iedereen worden rondgebazuind afschrikwekkend!

Maar bedenk wat hier gebeurt. Als we hierover nadenken, kunnen we zeker erkennen dat de Heer onze gedachten kent. Maar het is ook waar dat we niet de neiging hebben daar al te dikwijls over na te denken.

We hebben nu eenmaal dit standpunt waarover ik sprak, dat onze gedachten vanuit onszelf zijn, en zelfs het feit dat de Heer ze kent, ontgaat ons het grootste deel van de tijd. Waarom is dat? Dat is omdat de Heer het systeem op die manier heeft opgezet. Hij is degene die ons de indruk geeft dat onze gedachten van onszelf zijn en dat we onze gedachten kunnen keren in elke richting die wij willen. Hij heeft ons het vermogen gegeven om bepaalde gedachten voor onszelf te houden - om een eigen privé wereld te hebben die helemaal van onszelf is.

Maar alleen voor een betrekkelijk korte tijd. Dat vermogen geheim te houden wat er binnenin gaande is - de mogelijkheid om iets te zeggen of te doen dat verschilt van wat we denken -is ons alleen in deze wereld gegeven. Als we de andere wereld bereiken, leert de Heer ons, komt onze ware aard te voorschijn.

Luister eens naar deze passage uit het boek van de Geschriften over het huwelijk, genaamd *Echtelijke Liefde*. Het begint met te zeggen dat het niet geoorloofd is te oordelen over iemands ware aard, want dit is alleen bekend bij de Heer. Dan staat er:

“ Noch onthult de Heer [de geestelijke staat van een mens] voor zijn dood, ter oorzake hiervan dat mensen gaan doen wat zij willen doen in vrijheid, en dat daardoor goed en kwaad uit hen en zo in hen kunnen zijn, wat hen laat leven in zichzelf en hun zichzelf laat zijn tot in eeuwigheid. De innerlijke aard van de gedachten, verborgen in de wereld, wordt onthuld na de dood om de reden dat het invloed heeft en bevorderlijk is voor de gemeenschap waarin de persoon dan komt; want allen daar zijn geestelijk” (Echtelijke Liefde 523)

De Heer voorziet ons met het schijnidee dat we onze gedachten kunnen verbergen, maar hij wil ook dat we heel duidelijk weten dat de tijd komt dat dit niet meer zo zal zijn. Ons werk in deze wereld is ons voor te bereiden op die tijd wanneer ons leven een open boek zal zijn.

Onze gedachten en de geestelijke wereld.

Ik wil nu verder gaan met de derde lezing die we deden uit het Woord van de Heer -die uit de Hemelse Verborgenheden. Het verheldert een idee over onze gedachten dat we nog niet hebben aangeraakt -namelijk dat gedachten invloeden in onze geest vanuit de geestelijke wereld. Citaat:

Het zou herkend moeten worden dat alle kwaad invloeit vanuit de hel en alle goed vanuit de Heer door middel van de hemel (HV 6206)

Een waarheid die de Heer heel duidelijk in Zijn Woord leert is dat gedachten geestelijk zijn. Het is een activiteit van onze geest (zie *Apocalyps Ontvouwd* 236:1) Het zijn niet alleen maar impulsen in onze hersenen. Het is een werking van ons verstand, één van de gaven die een mens van ons maakt.

Er zijn vele wegen voor deze eenvoudige verklaring dat de gedachte geestelijk is. Het betekent dat er een geestelijke wereld is, en in zekere mate zijn we nu op dit moment een deel van die wereld. Het is belangrijk dat er een hemel en een hel in deze geestelijke wereld is, en dat die plaatsen gevuld zijn met geesten. Nauwkeuriger gezegd, er zijn mensen die in de hemel en in de hel leven die op deze wereld hebben geleefd. Zij die een goed leven hebben geleid gaan naar de hemel en worden engelen genoemd; zij die een slecht leven hebben geleefd, hebben de hel als hun eeuwig huis verkozen, en zij worden kwade geesten of duivels genoemd.

De Heer staat deze geesten en engelen toe ons te beïnvloeden en zich met ons te verbinden. Opnieuw vraag ik uw aandacht voor de verhalen van het Nieuwe Testament waar de Heer de demonen uit mensen uitwerpt. Ook aan de woorden dat de Heer "Zijn engelen verantwoordelijkheid zal geven over ons, om ons te behoeden op al onze wegen" (Psalm 91:11) Ik zou in het bijzonder willen noemen de ondervinding van de verzoeking van de Heer in de woestijn: de duivel moedigt Hem aan voor hem neer te buigen, maar nadat Hij hem weggestuurd had, kwamen engelen en dienden Hem (zie Mattheus 4:1-11) Deze verhalen tonen de waarheid aan waarover de Heer uitgebreid spreekt in de Geschriften van de Nieuwe Kerk, dat kwade geesten uit de hel mensen beïnvloeden om te doen wat kwaad is, en dat engelen die invloeden tegenwerken door ons te inspireren te doen wat de Heer gebiedt.

De meest wezenlijke manier waarop wij deze invloeden gewaarworden is in onze gedachten.

Laat me een voorbeeld geven van de wijze waarop dit werkt. Stel dat we in bed liggen, klaar om te gaan slapen, maar onze geest is nog bezig met enkele voorvallen van onze dag. We spelen opnieuw het gesprek af dat we hadden met iemand met wie we werken; we maken ons zorgen dat we niet hebben geregeld een kind af te halen, of ons verzuim enkele betalingen niet op de post te hebben gedaan; we denken na over hoe we ons voelden gedurende de verschillende momenten van de dag - over de rest van de mensen in het gezin, over of we eraan gedacht hebben alle lichten uit te draaien, en zo verder. Elke afzonderlijke gedachte hiervan breidt zich uit in de geestelijke wereld in iedere richting, zoals licht dat verspreid wordt door een vlam (Zie A.O. 1092).

Afhankelijk van de stemming die achter de gedachten aanwezig is - de bezorgdheid, de vredigheid, de pijnlijke gevoelens, het verlangen naar iets dat verboden is, de warmte van de liefde voor iets aangenaams dat gebeurde - afhankelijk van deze aandoening leven we in gemeenschap met geesten en engelen.

Als we bezorgd zijn over hoe veilig we ons voelen, dan zijn we in gemeenschap met geesten die zich zorgen maken over hoe veilig zij zich voelen. Als we toestaan woede zich in ons te laten opbouwen en ook als we misschien overwegen iets verkeerd te doen, dan zijn we in gemeenschap met geesten die kwaad (of slecht) zijn. Als we onze gedachten tot de Heer richten en vragen om Zijn hulp om die onaangename gedachten in onze geest van ons af te nemen, dan zijn we in gemeenschap met engelen die ook zo denken over de Heer en hoe Hij vrede kan brengen.

Als er eenmaal een verbinding is gemaakt met enkele geesten of engelen, dan stromen de gedachten.

Hebben we ons niet allemaal wel eens verwonderd waar bepaalde gedachten vandaan komen? Stel dat we denken aan een ontmoeting die we de volgende dag met iemand gaan hebben, en we voelen ons er een beetje zenuwachtig over, en voor we het weten, hebben zich een tiental draaiboeken aan ons gepresenteerd; we stellen ons voor wat we zullen zeggen om het gesprek te openen; we overwegen wat er zou gebeuren als we eens niet zouden gaan; we vragen ons af wat er zou gebeuren als de persoon plotseling ziek wordt; we stellen onszelf voor dat we geprezen worden omdat we een moeilijke situatie met tact en diplomatie hebben aangepakt, of we stellen ons voor dat we in de problemen komen omdat we deze ontmoeting behoorlijk hebben verknoeid. Waar komen al deze gedachten vandaan?

Ze vloeiden in ons verstand als een direct resultaat van onze geestelijke verbinding. Vanwege deze onzichtbare verbinding met geesten en engelen, bieden gedachten zichzelf aan in ons verstand.

Luister nog eens naar deze lering uit de *Hemelse Verborgenheden*: “Het moet bevestigd worden dat alle kwaad invloeit vanuit de hel en alle goed vanuit de Heer door middel van de hemelen. Geesten uit de hel zijn voortdurend bezig het kwade in te gieten, maar engelen zijn voortdurend bezig het van ons af te keren. (nrs. 6204, 6206)

De Heer zorgt voor wat er omgaat in ons verstand. Ik zou graag nog twee leringen naar voren willen brengen die de macht van het weten aantonen van al deze dingen waar we vandaag over spreken. De eerste is deze: Als mensen geloofden wat werkelijk zo is, dan zou niet het kwade maar het goede dat uit de Heer is hun eigen worden. Als zij geloofden wat werkelijk is, zouden zij, op het moment dat het kwade invloeit, denken dat het kwam uit de kwade geesten die bij hen tegenwoordig zijn; en zo gauw ze dat denken, zouden de engelen dat kwade kunnen bewaken en het terugdringen. (*Hemelse Verborgenheden 6206*)

Als we werkelijk geloven dat het kwade invloeit vanuit de hel; als we kunnen leven met deze waarheid, en aandacht hebben voor wat door ons verstand heengaat, dan zullen we herkennen dat enkele van de vreselijke gedachten waarvoor we dankbaar zijn dat we die voor anderen kunnen verbergen, niet werkelijk ontstaan in onszelf maar dat zij uit de hel komen.

Zij worden alleen van ons zelf en iets waar we verantwoordelijk voor zijn, als we ze vasthouden

in onze gedachten, met ze instemmen, en speciaal wanneer we volgens hen handelen, en er vreugde in hebben. (zie *Hemelse Verborgenheden 6204*)

De tweede lering komt uit de Bergrede en ik bied hierbij een voorbeeld aan dat laat zien waarom de Heer wil dat wij aandachtig luisteren naar wat we onze gedachten toestaan voort te gaan “*Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar Ik zeg u: Een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd*” (Mattheus 5 : 27, 28)

Kan het zijn dat de activiteit waar de Heer hier over spreekt het vasthouden is van overspelige gedachten in onze geest, ze goedkeuren, wensen dat we ze zouden kunnen doen, en vreugde in die gedachten hebben? En wat betreft de kwade verbindingen die we voor onszelf hebben gesmeed als we ons vermaken met dergelijke gedachten? Kunnen we begrijpen waarom het zo belangrijk voor ons is zorg te dragen over wat in onze geest omgaat omwille van de verbindingen die zij voor ons veroorzaken in de andere wereld.

Zijn onze gedachten ons eigendom? Wel, ja en nee. Voor de periode gedurende ons leven in deze wereld, geeft de Heer ons het gevoel dat we onze eigen meester zijn, we kunnen alles doen wat we willen, en kunnen onze gedachten keren in elke richting die we kiezen. We kunnen onze gedachten voor mensen verbergen of met hen delen. We kunnen op de ene manier denken en op een andere manier handelen.

Op hetzelfde moment wil de Heer dat we ons bewust zijn van drie zeer machtige feiten: ten eerste, er zal een tijd komen dat dit vermogen ons zal worden afgenomen; ten tweede, we zijn nu bezig krachtige geestelijke verbindingen op te bouwen, gebaseerd op wat we kiezen om over na te denken; en ten derde de Heer weet altijd wat er in onze gedachten omgaat.

We kunnen samenwerken met de Heer door deze drie dingen vast te houden in onze gedachten. Als de tijd zal komen wanneer onze levens een open boek zullen zijn, dan zullen we onze levens daarop moeten voorbereiden door ons leven zo open en helder als mogelijk te maken. De eenvoudige toepassing, van het in aanmerking nemen wat andere mensen mogen denken als

zij wisten wat wij denken, zal ons helpen in dit opzicht. Als wij nu op dit moment aanzienlijke geestelijke verbindingen aan het smeden zijn, zouden we dan deze verbindingen niet liever willen hebben met engelen dan met kwade geesten? De Heer wil ons laten herkennen dat gedachten invloeden vanuit vele richtingen vanwege deze onzichtbare verbindingen. Hij vraagt ons te geloven dat kwade gedachten, vernietigende en pijnlijke denkbeelden, niet van onszelf zijn tenzij we ze ons eigen maken. We kunnen en zullen ze verwerpen.

De uiteindelijke bedoeling is dat de Heer wil dat we opletten op de dingen die ons gebeuren als we aan onszelf zijn overgeleverd. Als we ons kunnen vasthouden aan het verlangen om zuiver te zijn voor de Heer, dan zal Hij in staat zijn ons meer en meer te leiden in de verbinding met de hemelse engelen, en er zal uiteindelijk een tijd komen waar we niet bang meer zijn bij het idee dat ons leven een open boek is, want daar zal niets te verbergen zijn.

AMEN

Hemelse Verborgenheden 6204, 6206

Men moet weten dat het kwade dat iemand binnenvloeit de mens niet schaadt want geesten vanuit de hel gieten voortdurend boosheid in maar engelen verdrijven dit voortdurend. maar als het de wil binnengaat, dan schaadt het, want dan gaat het in de daad over zo vaak als uiterlijke banden het niet verhinderen.

Het boze gaat de wil binnen door het vast te houden in het denken en als ermee wordt ingestemd, maar vooral als het in de daad wordt omgezet en er genoeg in gevonden wordt. Verder moet men weten dat al het kwade invloeit vanuit de hel en alle goeds vanuit de Heer door middel van de hemelen. De reden echter dat het kwaad de mens wordt toegeëigend is dat zij geloven en zichzelf overtuigen dat zij vanuit zichzelf denken en het helemaal alleen doen. Op deze manier eigenen zij het zich toe.

Maar als ze zouden geloven zoals het werkelijk is, dan zou het geen kwaad zijn maar het goede van de Heer dat hun werd toegeëigend. Als ze zouden geloven zoals het echt was zouden ze op het moment dat het kwade in zou vloeien denken dat dit zou komen van kwade geesten die bij hen waren en daar ze dan zo zouden denken, zouden de engelen ze kunnen bewaken en afweren.