

## Wees waakzaam

*Nu waren er in diezelfde streek herders die op het veld woonden en 's nachts hun kudde bewaakten.* (Lukas 2: 8-14)

Een herder, of iemand die een kudde weidt, symboliseert in de Schrift iemand die onderwijst en anderen leidt tot goedheid in het leven, die voortvloeit uit een geest van goede wil; 'Een wachter met God' symboliseert een zeker begrip van het Woord van God; en 'nacht' symboliseert duisternis - een tijd waarin er geen geestelijke waarheid meer is - ook de laatste periode van de 'oude Kerk' - zowel collectief als binnen een individu - en de eerste periode van de nieuwe Kerk.

(Hemelse Verborgenheden [4713](#), [6000](#), [2353](#))

Er staat geschreven: *'Wachter, hoe zit het met de nacht? De wachter zei: 'De ochtend komt, en ook de nacht'*, (Jesaja 21: 11-12)

Een wachter symboliseert iemand die de staten van de kerk en haar veranderingen observeert, dus elke profeet.

Nacht symboliseert de laatste staat van de kerk; en ochtend symboliseert de eerste staat ervan.

Jehova's wacht, in de Bijbel verwijst naar de aanwezigheid van de Heer en de daaruit voortvloeiende bescherming. Want door de aanwezigheid van de Heer wordt aan degenen die worden geleid door het goede en daarom worden geleid door wat waar is, licht gegeven. Ook worden degenen die in de hemel moeten worden opgevoed, door de aanwezigheid van de Heer, tegengehouden van wat slecht is en gehouden in wat goed is door de Heer, en dit met grote kracht. (Hemelse Verborgenheden 7989)

Het is belangrijk dat civiele ambtenaren de wacht houden en ervoor zorgen dat er orde bestaat en wordt behouden in een collectieve samenleving. Het is ook belangrijk voor getrouwde partners om hetzelfde te doen in hun individuele gemeenschap. ([Echtelijke Liefde 283](#))

### Overdenking

Herders die de wacht houden en ook geestelijke wachters, hebben te maken met de aanwezigheid van de Heer in het leven van elk van ons; Hij leidt ons door Zijn waarheid; geeft ons licht, duidelijkheid en meer begrip; helpt ons dingen in ons leven en relaties te ontdekken die ten goede moeten veranderen; en ons tegenhouden om kwetsende dingen te doen of te zeggen, ons in het goede te houden en ons te beschermen - zodat wat in het verleden ligt en niet langer in ons leven werkt, achter kan blijven, en wat nieuw en beter is, zijn plaats kan innemen.

Wat is een manier waarop de Heer ons het afgelopen jaar met een van deze dingen heeft geholpen?

Wat is een gebied in ons leven waar we een herder kunnen zijn en waakzaam zijn voor onze 'kudde' in het komende jaar?

Welke belofte houden al deze dingen in voor ons, deze kerst?

*General Church Outreach  
Bryn Athyn, USA*