

SWEDENBORGIANA

Tijdschrift voor Swedenborg publikaties

ISSN 1381.6861 — JAARGANG 16 — NUMMER 1 — MAART 2008

Inhoudsopgave Editie 62 – 2008.

• **OVER DE GODDELIJKE VOORZIENIGHEID.**

Deze titel wordt aangeduid als een goede introductie tot Swedenborgs werken. De bedoeling is om dit werk in de loop van dit kalenderjaar te publiceren in de moderne vertaling door Henk Weevers. De eerste 22 nummers vind u in deze editie.

• **DE GEMEENSCHAP TUSSEN ZIEL EN LICHAAM.**

In de eerste jaargangen van Swedenborgiana werden grote stukken uit dit filosofische werkje gepubliceerd, en in 1995 als boek uitgegeven, in de vertaling van Auke van Gemert. Omdat die oplage al geruime tijd is uitverkocht, werd besloten het op internet te plaatsen waar het als gratis E-boek in zijn geheel te kopiëren is. In deze editie het hoofdstuk: 'Het geestelijke bekleedt zich met wat natuurlijk is, zoals een mens zich met een gewaad bekleedt.'

• **ONBEKEND MAAKT ONBEMIND.**

Een reeks citaten over Swedenborg.

• **COMPONISTEN EN SWEDENBORG.**

• **HET SWEDENBORG EPOS.:**

Door de biografe Cyriel Sigstedt werd een **Epiloog** toegevoegd aan haar grote Swedenborg Biografie getiteld:

Onsterfelijke en Sterfelijke Overblijfselen.

• **Nieuws en Berichten** vind u op bladzijde 24.

• In deze editie starten we met een nieuwe rubriek:

Vraag, antwoord en bevestiging.

Veel gestelde vragen worden beantwoord aan de hand van Swedenborgs geschriften.

Vanaf April zullen deze korte leerstukjes ook per email worden verspreid aan belangstellenden.

Voor een gratis abonnement gelieve u een email te sturen aan info@swedenborg.nl



VRAAG - ANTWOORD - BEVESTIGING

WAT IS DE ZIEL ?

De ziel is het binnenste van de mens, de ontvanger en de zetel van het leven uit God.

Hemelse Verborgenheden 1999 (gedeeltelijk):

Het innerlijk van de mens is het, waardoor de mens mens is, en waardoor hij van de redeloze dieren wordt onderscheiden; door dit innerlijke leeft de mens na de dood, en tot in eeuwigheid; en door dit kan hij van de Heer onder de engelen verheven worden; het is de eigenlijke eerste vorm, waardoor hij mens wordt en mens is; door dit innerlijke wordt de Heer met de mens verenigd; de hemel zelf, die de Heer het dichtst nabij is, bestaat uit deze menselijke innerlijkheden. Deze innerlijke dingen van de mens hebben geen leven in zichzelf, maar zijn vormen, die het leven van de Heer ontvangen.

Echtelijke Liefde 315 (gedeeltelijk):

En daarom is de ziel een vorm; maar hoedanig die vorm is zal gezegd worden. Zij is de vorm van alle dingen van de liefde en van alle dingen van de wijsheid. Alle dingen van de liefde worden aandoeningen genoemd en alle dingen van de wijsheid worden doorvattingen genoemd. Hieruit en zo hierdoor maken zij één vorm, waarin ontelbare dingen zijn in zo'n orde, reeks, en samenhang, dat zij een één kunnen worden genoemd. En zij kunnen een éénheid worden genoemd omdat niet iets daaruit kan worden weggenomen, noch iets daaraan kan worden toegevoegd om zodanig te zijn. Wat is de menselijke ziel anders dan een zodanige vorm? Zijn niet alle dingen van de liefde en alle dingen van de wijsheid de wezenlijke dingen van die vorm? En deze zijn bij de mens in de ziel, en uit de ziel in het hoofd en het lichaam.

Meer vragen, antwoorden en bevestigingen elders in deze editie.



Uitgave: S W E D E N B O R G B O E K H U I S

Postbus 19 - 5110 AA Baarle Nassau – NL - telefoon 06.1237.9252

Postbank 1009141 – Email info@swedenborg.nl – Internet www.swedenborg.nl

